



Grote-of Johanneskerk

Zondagsbrief

Van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
26 jan. 2020 jaargang 21 no.4
4^e Zondag van Epifanie



Ichthuskerk

Voorganger vanmorgen: Ds. A.Roding- Schilt, Schoonhoven. Organist: Elise Kreuk.
Schriftlezingen: Jesaja 49 : 1 - 7, Matteüs 4 : 12 - 22.
Kindernevendienst: voor alle groepen.
Collectes vandaag: 1^e voor de kerk, 2^e voor de diaconie en de 3^e PKN Jeugdwerk JOP.

Komende week: 2 febr. Ichthuskerk 10.00 uur: Mw.J.v. Sprang- van Vliet te Zevenhuizen
Koster Grote kerk: Pieter Rozendaal tel.0180-846212 of 06-29592603
Koster Ichthuskerk: Teus Verkuil tel. 0180 - 663287
Predikant: Onze gemeente = vacant (voor bereikbaarheid zie gegevens Scriba)
Invalpredikant: Ds.Gerben v.Manen;e.mail: dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl Tel.010-2363873
Pastoraal werker: Mw. Jacqueline v.Sprang, tel.0180-661382 werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
Voor dringende zaken is zij bereikbaar via tel.0180-633445 e.mail:
pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk. tel.0180-660607.
e.mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren Kopij Z.brief: Via: zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website Kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl

Bericht van overlijden:

Op 24 januari is overleden Neeltje Brand-Mudde. Zij woonde voorheen aan de Burgemeester van der Willigenstraat 78. Zij was belijdend lid van onze gemeente. De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op donderdag 30 januari om 12.00 uur in de Ichthuskerk. Voorafgaand aan de dienst is er aldaar gelegenheid tot condoleren van 10.45 tot 11.45 uur. De begrafenis zal plaatshebben omstreeks 13.30 uur op de algemene begraafplaats in Lekkerkerk. Mw. Brand is 95 jaar oud geworden.

Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)

Vrijdag 31 jan. 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend
Zaterdag 1 febr.09.00 - 12.00 uur U kunt (oud) papier inleveren bij de container op het (Ind.terrein)

→Ziekenhuisopnamen e.d:

De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda:

- Mw L.M. van de Werken- Hoogerdijk

Laurens Avanze, 's Gravenweg 355,2905 LC Capelle aan den IJssel:

- Dhr H.D.P. Soutendijk

→Thuisgekomen:

- Mw.C. de Vreede- Stubbe

- Dhr. C.A. van den Bos

- Dhr. A.Berger

→Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar: mw. Nel Bol- Streefland. Er zijn ook bloemen vanuit het Jan van Zwienenfonds naar mw. C. de Vreede- Stubbe, gegaan.

→ Lied van de week: Lied 98 : 1.

→Zingen:

Lied 280: 1,2,3,7, Lied: 146c : 1,7, Lichtliedje, Lied 214 : 1,5,8, Lied 531, Lied 1005, Lied 362 : 1,2, Elb. 212 (Z.O.Z.)
Lied 415.

→Afscheid en bevestiging nieuwe ambtsdragers:

Na een actieve periode van 4 jaar nemen we in deze dienst afscheid van Priscilla Buijs (diaken) en Nel van Eesteren (ouderling) We zijn blij 2 nieuwe diakenen te kunnen bevestigen te weten: Mariet Verkuil en Hennie Klerk.

→Sunday Night Hour dienst op zondag 9 februari 2020:

Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd om de volgende SNH dienst met elkaar te vieren.

Het thema op deze zondag is : "Wat ik nodig heb"

De spreekster is Ds. Els Klok en onze eigen Fisherman's band zorgt voor de muzikale begeleiding.

Daarna staat de koffie/thee/limonade klaar en kunnen we gezellig nakletsen.

Aanvang: 18.30 uur in de Ichthuskerk. We zien jullie graag de 9^{de} en neem gerust iemand mee!



→Voedselbank product februari:

Zondag 2 februari a.s. willen we het volgende product inzamelen voor de Voedselbank: een tube tandpasta. U kunt het, voordat de kerkdienst begint, inleveren. Namens de Voedselbank en de diaconie alvast hartelijk dank hiervoor!

→Vervoer naar kerkdienst:

Wilt u graag een kerkdienst bezoeken, maar heeft u geen vervoer of kent u iemand die vervoer nodig heeft. Laat het ons dan weten, dan regelen we dit graag voor u! Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u terecht bij de diaconie, telefonisch via 0180- 664132 of via diaconie@pkn-lekkerkerk.nl

→De 3e collecte is vanmorgen bestemd voor "PKN Jeugdwerk JOP"

Vrijdagavond, 7 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag Young, voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant-en- klaar Sirkelslag - programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag Kids.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslag - programma's en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

Helpt u mee? Hartelijk dank!

→Postzegels en ansichtkaarten sparen voor Kerk in Actie:

Graag brengen we u weer eens onder de aandacht dat we nog steeds postzegels en ansichtkaarten sparen voor Kerk in Actie. Deze kunnen in beide kerken worden ingeleverd.

In de hal van de Ichthuskerk staat hiervoor een bruine kist en in de hal van de Johanneskerk staat hiervoor een melkbus. Elk jaar levert dit landelijk een bedrag op van rond de € 25.000.

Met deze opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen.

Er zijn wel een aantal regels waar de postzegels en ansichtkaarten aan moeten voldoen: Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.

Graag alleen ansichtkaarten (geen dubbele kaarten). Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.

Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met een van de diakenen. Hartelijk dank!

→Matthäus aan de Maas: Rotterdam Ahoy - 21 maart 2020:

De EO organiseert komend voorjaar Matthäus aan de Maas; zangers (m/v) en koren uit het hele land kunnen hieraan meedoen. Matthäus aan de Maas biedt de mogelijkheid om de hoogtepunten van de Matthäus Passion te zingen in een koor van ruim 2.000 zangers. Meer informatie: <https://portal.eo.nl/mattheus-passion/>

→ELB 212: "Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan"

Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan
Samen te dienen, te zien wie U bent
Want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

*Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk dat juist daarvoor door u apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht
Als een lamp die nog schijnt in de nacht.*

Samen te strijden, in woord en in werk
Eén zijn in u dat alleen maakt ons sterk,
Delen in vreugde in zorgen, in pijn,
Als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Refrein: