



Zondagsbrief

van de Protestantse
Gemeente te Lekkerkerk

29 maart 2020, jaargang 21, no. 13

5^e zondag in de 40-dagentijd

*Vandaag vieren we de kerkdienst mee vanuit
de Schenkelkerk in Capelle aan den IJssel.*

*Op de site van onze kerk vindt u instructies hoe u
met deze en andere diensten kunt meeluisteren.*



Invalpredikant: Ds. Gerben van Manen; e-mail: dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl tel.010-2363873
Pastoraal werker: Mw. Jacqueline v. Sprang; tel. 06 16428095, e-mail: pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk, tel. 0180-660607
e-mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Z.brief: Via: zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website Kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

- **Bereikbaarheid Jacqueline van Sprang:**

Jacqueline schrijft: Zoals u zult begrijpen en misschien ook gemerkt hebt staat het bezoekwerk in deze tijd stil. Jammer, maar het is nu eenmaal een noodzakelijke maatregel in het algemeen belang. Wel ben ik telefonisch bereikbaar, en wel onder een **nieuw nummer: 06-16428095**. U kunt mij gerust bellen als u daar behoefte aan hebt. En misschien bel ik u wel, om even contact te hebben.

Ik vond het belangrijk de mededelingen hieronder (bloemengroet en tekenen van medeleven) iets toe te lichten. JvS.

- **Bloemengroet, tekenen van medeleven:**

De bloemengroet vanuit onze gemeente gaat wel gewoon door, ondanks dat er geen kerkdiensten zijn.

Deze week gaan er bloemen naar mw. C.W. Oudenes- Hak, Baandershof 50.

Een bemoediging vanuit onze gemeente aan Sanne de Heer, René de Jong en Gerard Jan van Vliet is wel op zijn plaats. Zij kunnen geen bezoek ontvangen. Misschien kunt u dat onderstrepen door hen eens een kaartje te sturen.

Hun adressen zijn: - Sanne de Heer, Sterrenlaan 20, 2743LS Waddinxveen
- René de Jong, Zeeldraaier 17, 3363WD Sliedrecht
- Gerard Jan van Vliet, G.J. v. Heuven Goedhartweg 2, 2871AZ Schoonhoven

- **Denken we ook aan:**

- Mw.R.Broere-Slingerland, Wilgenhoven, Kievitlaan 1 b, 2821 XL Stolwijk
- Mw.A.C.van Dam- v.d.Graaf, 'De Westerweeren', Burg.Huybrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht
- Dhr.H.Janssen, Centrum De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek
- Mw. M.M.Polderman de Jong-Ansink, Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
- Dhr. P de Knegt, Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055 GG Rotterdam

Door restricties i.v.m. corona kunnen zij ook geen bezoek ontvangen.

- **Thuisgekomen:** dhr. A. Berger, Korentiende 30.
- Vanuit het **Jan van Zwienfonds** zijn bloemen gegaan naar fam. Sloof- Gravendeel, Julianastraat 90.

- **Kerkcollecten:**

Zo lang er geen kerkdiensten worden gehouden kan er ook niet gecollecteerd worden! Daarom wijzen wij u op de mogelijkheid collectegelden voor één of meerdere weken over te maken op de bankrekeningen van de verschillende bestemmingen:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07RABO0335702864

2e collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11RABO0333828461

3e collecte:

De derde collecte is deze week bestemd voor Ghana: nieuwe kansen voor straatmeisjes. Jonge meisjes uit Noord Ghana, die in de hoop van een beter leven naar de grote stad vertrokken en op straat beland zijn, krijgen door Kerk in Actie medische en psychologische hulp en scholing om in hun onderhoud te voorzien. Een bijdrage kan worden overgemaakt naar NL89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Straatmeisjes Ghana.

- **Oud papier:**

In verband met het coronavirus is de oud-papier container na komende zaterdag 29/3 voorlopig buiten gebruik. De vrijwilligers lopen extra risico bij het in ontvangst nemen en verwerken van het papier. Bij de duur van de sluiting worden de maatregelen van de rijksoverheid gevolgd. Wij vertrouwen op uw begrip. Marius Slingerland.

- **Paasgroetenactie inleveren:**

De datum voor het insturen van de Paasgroetenkaarten voor gedetineerden is i.v.m. het Coronavirus verschoven. U kunt de kaarten tot zondag 19 april bij één van de **diakenen** in de brievenbus doen. Alvast bedankt voor uw medewerking. De diakenen: Wout Klerk, Hennie Klerk, Mariet Verkuil en Tona Visser.

- **Vrouwenvereniging Priscilla:** De bijeenkomst van op woensdagavond 1 april gaat niet door.

- **Oproep: wilt u een brief/kaartje sturen of ontvangen?**

Zoals bekend zijn er door het Coronavirus veel activiteiten afgelast. Ook gezellige bezoeken van familie en vrienden zitten er nu even niet in,maar wat nog wel kan is elkaar een brief/knutselwerkje of kaart sturen. Een aantal jongeren hebben aangegeven het leuk te vinden om oudere gemeenteleden een kaart te sturen. Misschien zijn er meer mensen die dit willen doen. Of u vindt het juist fijn om post te ontvangen, omdat u zo weinig mensen ziet in deze tijd.

Geef daarom aan ons door (telefonisch 665566 of 06 21386523 of email carola_littel@hotmail)

Optie A) ik vind het leuk om 1 of meerdere kaartjes te sturen

Optie B) ik vind het leuk om een kaartje van een jongere of ander gemeentelid te ontvangen

Optie C) ik vind het leuk om 1 of meerdere kaartjes te sturen en om ook een kaartje te ontvangen

Dan zorgen wij dat u gekoppeld wordt.

Iedereen veel sterkte gewenst en deze moeilijke tijd! Hartelijke groeten van de jeugdouders,

Richard en Carola den Ouden.

- **Het verhaal van deze zondag**

Op het leesrooster van deze zondag staat als evangelielezing Johannes 11:1-44. Dat is het verhaal over de opwekking van Lazarus. Het is een lang verhaal waar heel veel over te zeggen valt. Meer dan op een velletje zondagsbrief te plaatsen valt. We zullen dus een keuze moeten maken waar we op in gaan. Jezus is onderweg als hij bericht krijgt dat zijn vriend Lazarus ziek is. Als in de Bijbel een naam wordt genoemd, is het altijd zinvol om te kijken naar de betekenis van die naam. Die naam staat meestal niet voor niets vermeld. In dit geval: Lazarus betekent 'God helpt'. Ik zou bijna zeggen in deze naam is meteen een belangrijke boodschap gegeven.

Na enige tijd (niet meteen; wat wij wel raar vinden. Misschien moeten we zeggen 'op Zijn tijd') gaat Jezus terug naar Judea, waar Lazarus woont met zijn zusters Marta en Maria. Terug naar Judea betekende voor Jezus terug naar het gebied van waaruit hij pas vertrokken was. Hij werd daar met steniging bedreigd. Toch gaat hij, ondanks de risico's die hij zal lopen. Marta komt hem tegemoet. Haar broer is al gestorven en zij zegt "Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn". Haar zuster Maria gebruikt dezelfde woorden als zij iets later ook naar Jezus toe komt. Moeten we deze woorden zien als een verwijt aan Jezus, dat hij veel te lang heeft getalmd? De omstanders klinken in elk geval wel verwijtend als zij zeggen: "Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?". Dat lijkt ons een voor de hand liggende reactie, toch?

Maar in de woorden van Marta en Maria kun je ook proeven hoe zij vertrouwden op Jezus. In hun nood zochten zij hem. En dat bleek niet tevergeefs. Op een andere manier dan ze hadden gedacht en gehoopt kwam hij te hulp. Op een manier die hen en allen die erbij waren verwonderde. Begrepen ze wat hier gebeurde?

Ook wij die dit nu lezen staan versteld. Met onze menselijke denkpatronen kunnen wij niet verklaren, noch bevatten wat hier precies gebeurt. Een man die al vier dagen in het graf ligt wordt weer tot leven gewekt! Hoe kan dat? En ook: Wat heeft ons dat nu te zeggen? Nu, in deze verwarrende tijd.

Gaan we, net als Marta en Maria onvoorwaardelijk in onze nood naar Hem. Vol vertrouwen en hoop? Hoop dat Hij ons zal helpen. Zonder precies te weten

wanneer en hoe. Vertrouwen dat Hij ons niet los zal laten, wat er ook gebeurt.

Naast de evangelielezing staat ook Psalm 130 op het leesrooster van deze week. Dat is een pelgrimslied. Een lied voor mensen onderweg. Mensen die onderweg blootstaan aan gevaren. De dichter van deze Psalm uit zijn wanhoop: *Uit de diepte roep ik tot u, HEER, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.....* Vanuit je moeiten mag je God aanroepen. En samen met de psalmdichter uitzien naar Hem: *Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen.* Hier spreekt een intens verlangen naar bevrijding uit het diepe dal.

Marta en Maria, in hun diepe dal, verwachtten het van Jezus. Ze keken uit naar zijn komst. En hij kwam. Hij kwam en riep Lazarus weer tot leven.

In het verhaal van Johannes 9, wat we vorige week lazen, liet hij een blinde weer zien, waardoor wij kunnen leren dat Hij het Licht voor deze wereld is. En nu liet hij Lazarus opstaan, opdat wij zien dat Hij voor ons het Leven is.

"Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft"
(Joh 11: 25)

Geloven in Hem, vertrouwen op zijn beloften. Dat is leven in verbondenheid met Hem. Een verbondenheid die niet ophoudt bij de dood. De dood heeft niet het laatste woord. Ook dat zal Johannes laten zien als hij verderop in zijn evangelie vertelt over wat er later gaat gebeuren: net als Lazarus nu, zal ook Jezus ten grave gedragen worden. Maar ook hij zal 'ten derde dage' opstaan uit de dood.

Uw liefde is sterker dan de dood, goede God.

Waar wij denken dat geen weg meer begaanbaar is opent U voor ons nieuwe wegen.

Wij ontsteken een licht en bidden voor mensen die bang zijn om de bedreiging van hun leven, voor mensen die vrezen ziek te worden, voor mensen die ziek zijn, voor wie op sterven liggen.

Wij bidden U, goede God, wees nabij.

Neem ons allen bij de hand

en leid ons door deze moeilijke tijden heen.

(Uit brochure 'gebeden in een tijd van corona', PKN)

Jacqueline van Sprang

Liturgie Schenkelkerk 29 maart 2020 (5e zondag Veertigdagentijd)

Voorganger: ds. Gerben van Manen

De muzikale inbreng komt via geluidsopnamen van internet; er is geen 'live' samenzang en muzikale begeleiding.

- Welkom
- Stil gebed
- Zingen: Psalm 62
- Bemoediging en groet
- Liturgische bloemschikking
- Gebed
- Schriftlezing: Johannes 11: 1-27

- Zingen: Opwekking 832 *Jezus overwinnaar*

*Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstillt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Refrein 2x
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen
Refrein*

- Schriftlezing: Johannes 11:28-44
- Zingen: Lied 852 *U komt mij, lieve God*
- Verkondiging
- Zingen: Lied 840 *Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom*
- Gebeden
- Zingen: Lied 837 1,4,5 *O Heer, die onze Vader zijt*
- Zegen