



Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
24 mei 2020, jaargang 21, no. 21



Grote- of Johanneskerk

Ichthuskerk

De dienst van deze morgen:

Voorganger: ds. Yvette Pors, Giessenburg
Organist: Elise Kreuk
Schriftlezing: Johannes 14: 15-21
Zang: Mariët Kroondijk
NLB 663, 158B, 793, 838, 769
Liturgie: zie op de site van de kerk
Collecten: zie kader hierna

Volgende week 31 mei, 1e Pinksterdag, 10:00 uur
Voorganger: ds. Gerben van Manen

Voor alle uitzendingen zie onderaan.

Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw. M.A.M.A. van Hoorn-Kapteijn

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds** gegaan naar dhr. C. Molenaar

Bericht van overlijden

Op 15 mei is overleden mw. **Teuntje Elizabeth Deelen-de Vos**.
Zij woonde in de Breeje Hendrick en is 85 jaar oud geworden. Zij was dooplid van onze gemeente.
Door de bijzondere omstandigheden heeft de uitvaart in kleine kring plaatsgehad.

Kerkcollecten

Maak uw bijdragen voor één of meerdere weken over op de bankrekeningen van de volgende bestemmingen.
Eerste collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
Tweede collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
De derde collecte is deze week bestemd voor het "**Eigen jeugdwerk**". U wordt verzocht een bijdrage over te maken op IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. "eigen jeugdwerk".

Helpt u mee de collecteopbrengsten op het normale peil te houden? Maak a.u.b. regelmatig iets over!

ZIEKENHUISOPNAMEN e.d.

Langdurige opnamen:

- **Mw. M.M. Polderman de Jong-Ansink**, Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
- **Dhr. H. Janssen**, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek
- **Mw. R. Broere-Slingerland**, Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk
- **Dhr. P. de Knegt**, Huis ten Bergh, Molenlaan 351, 3055GG Rotterdam.
- **Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf**, Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg. Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht

Denken we ook aan:

- **Sanne de Heer**, Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen
- **René de Jong**, Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht
- **Gerard Jan van Vliet**, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven

Meer bloemen

De diaconie heeft namens de Protestantse Kerk van Lekkerkerk, een bosje bloemen gebracht aan alle bewoners van Zorgcentrum "de Breeje Hendrick." Een opkikkertje voor allen in deze zeer zorgelijke en moeilijke tijd.
Zie de serie foto's op de site van de kerk.

Live-uitzendingen van de kerkdiensten

De diensten zullen op zaterdag worden opgenomen in de Ichthuskerk en zullen vanaf zondagochtend vroeg beschikbaar zijn op YouTube.

Alle diensten zullen beschikbaar zijn via het PKN Lekkerkerk YouTube kanaal: <https://www.youtube.com/channel/UCUgESiWrBBFmEYE3mkOXMkw> of natuurlijk via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl

Alle eerder opgenomen diensten zullen hier ook beschikbaar blijven om nog eens naar te kijken en te luisteren.

- **Verhaal van de zondag**

Het is nu de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. Hemelvaartsdag lijkt altijd een beetje een 'ondergeschoven kindje' te zijn in de Christelijke feestdagen. Voor veel mensen eerder een gewone extra vrije dag; soms gevuld met ontspannende buitenactiviteiten. Vanuit mijn kinderjaren herinner ik me het lied 'Op een lichte wolkenwagen, wordt de Heer van d 'aard gedragen'. We zongen dat op de zondagschool. Ik zag het helemaal voor me: een soort rijtuig gevormd door wolken, verdwijnend in de lucht. Jezus op weg naar de hemel. "Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods" zegt de apostolische geloofsbelijdenis. In een oud gezang staat de zinsnede : "Aan Gods rechterhand gezeten zal Hij nimmer mij vergeten". Jezus, niet meer hier, maar bij God in de hemel. Niet meer hier, maar ook niet helemaal weg. We zien Hem niet, maar we mogen weten: Hij is er nog wel! En Hij staat ons bij, in alles wat we mogen of moeten meemaken.

Als Lukas in zijn evangelie (Luk 24: 50 e.v.) beschrijft hoe de leerlingen met Jezus samen waren en hoe Hij van hen wegging, noemt hij heel nadrukkelijk dat Jezus hen zegende. En terwijl Hij hen zegende werd Hij opgenomen in de hemel. Hij zegende hen. Dat wil zeggen; Hij gaf hen het Goede mee. Kracht om verder te gaan. Ook nu ze het zonder zijn zichtbare aanwezigheid moesten stellen.

Als Lukas verder vertelt, in het boek Handelingen (Hand 1: 11) horen we hoe de leerlingen worden aangesproken door mannen in witte gewaden; engelen?

"Wat staan jullie toch te staren? Jezus is in de hemel opgenomen en zal op dezelfde wijze terugkeren".

Op dezelfde wijze, vanuit een wolk? Of zegenend? Hoe dan ook: Hij zal terugkomen. En tot het zover is mogen wij leven zoals Hij het ons heeft voorgedaan. Gesterkt door zijn zegen!

Jacqueline van Sprang

- **World Servants serie: Road to Malawi!** Voorlaatste aflevering om 11:00 uur → www.worldservants.nl/
- **Agenda:** Vrijwel alle activiteiten zijn vervallen in verband met het coronavirus. De kerkdiensten via de website van de kerk gaan wel door.

Predikant: onze gemeente is vacant
Invalpredikant: ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873
e-mail dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; tel. 0180-660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; tel. 0180-846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk:
Teus Verkuil; tel. 0180-663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: (t.b.v. juli/aug. nummer)
uiterlijk dinsdag 16 juni 2020 voor 18:00 uur

Ds. Rob Maas door de kerkenraad kandidaat gesteld als nieuwe predikant.

Na het afscheid van ds. Loes Roersma op 7 april 2019 zijn verschillende voorbereidende werkzaamheden gestart om de vacature te vervullen. Zo is het aantal uren per week bepaald, toestemming landelijke kerk gevraagd, de profielschets gemaakt en de beroepingscommissie ingesteld.

De beroepingscommissie is vanaf mei 2019 gestart en heeft in de loop van de tijd tientallen namen van mogelijke kandidaten de revue laten passeren. Uiteindelijk bleven 12 kandidaten over waaruit vervolgens een selectie is gemaakt van 6 kandidaten waarmee graag verder gesproken zou worden. Na verschillende gesprekken en het bezoeken en beluisteren van diensten is uiteindelijk één kandidaat overgebleven. Via Zondagsbrief en Ontmoeting bent u hierover op de hoogte gehouden. De beroepingscommissie was blij ons op 6 april jl. unaniem de volgende kandidaat te kunnen voordragen, namelijk

Ds. Rob Maas, predikant van de (Gereformeerde) Maranathakerk te Rhoon

Wie is ds. Rob Maas?

Ds. Rob Maas is 57 jaar, geboren in Leiden, gehuwd en woont in Rotterdam-Ommoord (18 km vanaf Lekkerkerk). Hij is op latere leeftijd predikant geworden en de Maranathakerk is zijn eerste gemeente (2013).

De beroepingscommissie is van mening, dat hij goed past bij onze gemeente en aansluit op wat wij nodig hebben. Hij laat zich inspireren door het evangelie en staat open voor mensen die het anders zien en zoekt naar wat verbindt. Hij is een dynamische en enthousiaste predikant die het liefst uit overtuiging en passend bij zijn karakter, herder is midden in de gemeente. Als het kan achter de kudde op bekend terrein, maar voorop wanneer het moeilijk wordt of nieuwe paden worden ingeslagen. Naar buiten toe een dorpsdominee voor mensen die niet kerkelijk betrokken zijn en door het leggen van contacten met organisaties, om zo een aantrekkelijke kerk te zijn, met en door mensen die heel verschillend hun inspiratie halen en brengen.

De kerkenraad heeft intussen een plezierige en ontspannen kennismaking met ds. Rob Maas gehad.

Arbeidsverleden:

sept. 2013 – heden	predikant Gereformeerde Kerk (Maranatha), Rhoon (volgens zijn zeggen een gewone protestantse gemeente)
aug. 2012 – sept. 2013	part time pastor Hervormde Gemeente Kethel Spaland (Schiedam)
mei 2010 – aug. 2013	freelance pastor
sept. 2000 – juni 2007	eigen praktijk psychologie
daarvoor	o.a. sociale zaken en werkgelegenheid gemeente R'dam

Hoe verder?

Overeenkomstig de kerkorde en onze plaatselijke regeling hebben wij de belijdende leden gevraagd met deze kandidaat in te stemmen. Gebruikelijk is hiervoor een gemeenteavond te houden, maar omdat dit nu niet mogelijk is wordt dit per brief gedaan.

De kerkenraad hoopt spoedig daarna tot beroeping van ds. Rob Maas over te gaan.