



Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
7 juni 2020, jaargang 21, no. 23



Grote- of Johanneskerk

Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk:

Voorganger: ds. Ruben Schep, Capelle a.d. IJssel
Organist: Mariët Verkuil
Schriftlezing: Handelingen 2:14-24, 37-38
Zang: Mariët Kroondijk
NLB 705: 1+3, 301h (Kyrie), 672: 1+6, 162 (kinderlied), 702, 833 (2*E, 2*N), 'Imagine' van John Lennon (You Tube), 978: 1+4
Liturgie: zie op de site van de kerk
Collecten: zie kader hierna
Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar dhr. W. Nobel, Bergambacht.

De dienst volgende week, Schenkelkerk:

Voorganger: ds. Gerben van Manen

Voor alle uitzendingen en de overige diensten in juni zie onderaan.

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds** gegaan naar mw. A Pols.

Rectificatie:

Vorige week noemden we de namen van de gemeenteleden die opgenomen zijn op afd. Grutto van de Breeje Hendrick. Daar ontbrak de naam van mw. N. Markensteijn-Verwaard. Excuses daarvoor.

• Kerkcollecten

Maak uw bijdragen voor één of meerdere weken over op de bankrekeningen van de volgende bestemmingen.

- **De eerste collecte** is bestemd **voor de kerk**, maak uw bijdrage over op IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
- **De tweede collecte** is bestemd voor **noodhulp corona!**

De gevolgen van de coronacrisis worden wereldwijd steeds zichtbaarder. De mensen kunnen niet naar hun werk en hebben dus geen inkomen en geen eten. Een catastrofe dreigt. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Help mee en geef op: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht **o.v.v. corona**



- **De derde collecte** is bestemd voor **plaatselijke evangelisatie**.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar de bankrekening van de evangelisatiecommissie bij de Regiobank: NL30 RBRB 0827 9855 76 o.v.v. **collecte 7 juni 2020**.

ZIEKENHUISOPNAMEN e.d.

Langdurige opnamen:

- **Mw. M.M. Polderman de Jong-Ansink**, Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
- **Dhr. H. Janssen**, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek
- **Mw. R. Broere-Slingerland**, Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk
- **Dhr. P. de Knegt**, Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055GG Rotterdam.
- **Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf**, Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht

• Denken we ook aan:

- **Sanne de Heer**, Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen
- **René de Jong**, Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht
- **Gerard Jan van Vliet**, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven

• Diensten en live-uitzendingen in juni

De maand juni is alweer beginnen en er staan voor deze maand vier zondagsdiensten gepland. Omdat het opnemen en uitzenden van de diensten vanuit de Ichthuskerk door een klein groepje mensen wordt verzorgd is er voor de maand juni gekozen om twee diensten zelf uit te zenden en voor twee diensten ds. Gerben van Manen te volgen in de Schenkelkerk. Na 14 juni zijn de volgende diensten gepland:

21 juni **Ichthuskerk**, ds. mw. L.J. Koning-Polet
28 juni **Schenkelkerk**, ds. Gerben van Manen

Tip: abonneer u op het YouTube kanaal van PKN-Lekkerkerk. Het kanaal wordt dan steeds makkelijker vindbaar. De diensten worden op zaterdag opgenomen en zullen vanaf zondagochtend vroeg beschikbaar zijn.

Schenkelkerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl

Ichthuskerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl

en te bekijken via

het PKN Lekkerkerk YouTube kanaal: <https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw>

• **Verhaal van de zondag**

In de evangelielezing van vandaag, Mt 28: 16-20, lezen we hoe de elf leerlingen van Jezus hem nog eenmaal ontmoeten op de berg. De berg, een plaatsbepaling die in de bijbel vooral verwijst naar een belangrijke gebeurtenis, vaak een ontmoeting met God. Zo ook hier. Jezus komt naar de leerlingen toe en spreekt hen aan. Hij stuurt hen op weg: "maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest". Ook nu nog kennen wij de dooppraktijk in die naam. Het is een teken van verbinding tussen mens en de drie-enig God.

We spreken het heel makkelijk uit, maar wat zeggen we ermee, als we God noemen Vader, Zoon en heilige Geest?

Er is een verhaaltje over kerkvader Augustinus, die daarover liep te peinzen terwijl hij langs het strand liep. Hij zag een kind dat bezig was water vanuit de zee over te scheppen in een putje in het zand. Nieuwsgierig vraagt Augustinus wat het aan het doen is. Het kind antwoordt dat het de zee in de kuil leeg wil gieten. Natuurlijk merkt Augustinus op dat dit niet kan, dat is onbegonnen werk. Het kind vraagt op zijn beurt: maar wat bent u eigenlijk aan het doen? Augustinus antwoordt: ik ben een boek aan het schrijven over de heilige drie-eenheid. Reactie van het kind: maar dat kan toch helemaal niet?

Vandaag, 7 juni, is het de eerste zondag na Pinksteren. De zondag die in de kerk wel aangeduid wordt als zondag Trinitatis. Het feest van de heilige Drie-eenheid. Is dat uit te leggen? Een God, die tegelijk Vader, Zoon en heilige Geest is? Is God sowieso wel uit te leggen? Is Hij niet groter dan alles wat ons menselijk verstand bevatten kan?

Toch kan het begrip Drie-eenheid ons helpen om te begrijpen wie God is. We kunnen God op verschillende manieren ervaren.

God, die als een vader voor je is (wanneer je tenminste goede ouders hebt); liefdevol, betrouwbaar. Verheven, maar toch ook dichtbij.

Bij God de Zoon denk ik aan Jezus, God die in menselijke gedaante op aarde kwam. Die oog en hart had voor de mensen om hem heen, in het bijzonder voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Die in zijn manier van leven liet zien hoe God ons mensen heeft bedoeld.

We noemen God: Heilige Geest. Heilzame kracht die ons aanvuurt, ons op weg helpt, inspireert maar ook troost. Een bron van kracht en wijsheid.

Zondag Trinitatis....Hét antwoord op de vraag naar de betekenis van de Drie-eenheid is er niet. God is niet iemand om te begrijpen, maar wel een onuitputtelijke inspiratiebron om van te leven. Het is een feest om in die naam gedoopt te mogen zijn, om te mogen leven in verbondenheid met Hem.

Jacqueline van Sprang

- **Agenda:** Vrijwel alle activiteiten zijn vervallen in verband met het coronavirus. De kerkdiensten via de website van de kerk gaan wel door.

Predikant: onze gemeente is vacant
Invalpredikant: ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873
e-mail dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; tel. 0180-660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; tel. 0180-846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk:
Anton Littel; tel. 0180-662872
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: (t.b.v. juli/aug. nummer)
uiterlijk dinsdag 16 juni 2020 voor 18:00 uur

- **Beroepingsproces**

Nadat er afgelopen week geen bezwaren zijn binnengekomen op de kandidaatstelling van ds. Rob Maas is er woensdag 3 juni jl. een beroep op ds. Rob Maas uitgebracht. Vanaf dat moment heeft hij drie weken de tijd om het beroep aan te nemen.

Binnen deze drie weken zal er een gemeenteavond worden georganiseerd waarin predikant en gemeente elkaar kunnen leren kennen. I.v.m. de corona maatregelen zal dit helaas geen gemeenteavond zijn zoals wij die gewend zijn maar zullen we dit op een alternatieve digitale manier doen:

- Vanaf komende maandag 8 juni zal er via YouTube een filmpje beschikbaar zijn waarin ds. Rob Maas zich voorstelt. Het filmpje is te bekijken via ons eigen YouTube kanaal <https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw>

- In dezelfde week van 8 tot 14 juni kunnen gemeenteleden hun vragen aan ds Rob Maas en aan de beroepingscommissie stellen. Dat kan gedaan worden door:
 - een mail te sturen naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl of
 - door per telefoon een Whatsapp bericht te sturen aan ds. Rob Maas op telefoonnummer +31 6 24 82 06 39 of
 - door een brief in de brievenbus van Kerkweg 34 te doen.

- Vanaf 17 juni zal de uitzending van de digitale gemeenteavond te bekijken zijn via ons eigen YouTube kanaal <https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw>

In deze uitzending zal:

- De beroepingscommissie uitleg geven over het gevolgde proces
- Ds. Rob Maas antwoord geven op uw vragen
- De beroepingscommissie uw vragen beantwoorden

Hiernaast vindt ds. Rob Maas het erg fijn om de gemeenteleden van onze kerk te leren kennen. Omdat dat in deze coronatijd niet eenvoudig is vragen we u om uzelf voor te stellen. Dat kan:

digitaal: stuur een filmpje via Whatsapp naar ds. Rob Maas op telefoonnummer +31 6 24 82 06 39 of

op papier: Zet een klein verhaaltje over jezelf op papier. Doe dat samen met een foto in de brievenbus van Kerkweg 34.