



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

28 juni 2020, jaargang 21, no. 26



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Schenkelkerk:

Voorganger: ds. Gerben van Manen
Organist: Netty Dijkstra
Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1-7
Zingen: NLB 837: 1,3,4; Hemelhoog 395;
 NLB 939; Hemelhoog 548
Liturgie: zie op de site van de Schenkelkerk
Collecten: zie kader hierna
Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw. **A. (Anja) de Redelijkheid-Molenaar**

De dienst volgende week, Ichthuskerk

Voorganger: ds. Gerben van Manen
 In deze dienst doet Hanna Kroondijk belijdenis van haar geloof.

Voor alle uitzendingen zie onderaan.
 Voor de diensten in de maand juli zie de zondagsbrief van vorige week.

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds** gegaan naar mw. **T Baas-Koers**

• Kerkcollecten

Maak uw bijdragen voor één of meerdere weken over op de bankrekeningen van de volgende bestemmingen.

Eerste collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

Tweede collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

De derde collecte is deze week bestemd voor onze adoptiekinderen, opa en gezin. Doordat correspondentie nog steeds niet mogelijk is kan er dit keer geen nieuws gemeld worden. Er wordt alles aan gedaan om de programma's voort te zetten en extra hulp te bieden. Dit in samenwerking met andere humanitaire organisaties en lokale overheden. U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie NL11 RABO 0333 8284 61 o.v.v. adoptie.

Helpt u mee de collecteopbrengsten op het normale peil te houden? Maak a.u.b. regelmatig iets over!

• Verjaardagsfonds

Per 1 juli zullen de zakjes van het verjaardagsfonds weer worden opgehaald. Uiteraard zal rekening worden gehouden met de door RIVM voorgeschreven regels, zoals afstand en hygiëne.

De niet opgehaalde verjaardagszakjes van april, mei en juni kunt u in de brievenbus van de Ichthuskerk doen of u kunt uw verjaardagsgift overmaken op NL07 RABO 03357 02864 o.v.v. Verjaardagsfonds .

ZIEKENHUISOPNAMEN e.d.

- **Dhr. D.A. (Dirk) Oskam** is voor revalidatie in de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda.

Langdurige opnamen:

- **Mw. M.M. Polderman de Jong-Ansink**, Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam

- **Dhr. H. Janssen**, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek

- **Mw. R. Broere-Slingerland**, Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk

- **Dhr. P. de Knegt**, Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055GG Rotterdam.

- **Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf**, Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg. Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht

• Denken we ook aan:

- **Sanne de Heer**, Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen

- **René de Jong**, Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht

- **Gerard Jan van Vliet**, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven

Diensten en live-uitzendingen

De diensten worden op zaterdag opgenomen en zullen vanaf zondagochtend vroeg beschikbaar zijn.

Schenkelkerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl

Ichthuskerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl en te bekijken via het PKN Lekkerkerk YouTube kanaal: <https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrBBFmEYE3mkOXMkw>

• Kerkdiensten vanaf 1 juli

Zie de zondagsbrief van vorige week. Hij is ook te vinden op de site van de kerk, rubriek Zondagsbrief.

- **Heuglijk nieuws**

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen meedelen dat ds. Rob Maas het door ons uitgebrachte beroep heeft aanvaard.

We zijn er trots op dat we, ondanks de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die hierbij horen, in staat zijn geweest om een passende kandidaat te vinden, een beroep op hem uit te brengen en

ds. Rob Maas voor te stellen aan onze gemeente. Niet in de minste plaats zijn we ook trots op alle filmpjes, mailtjes en brieven die er zijn verstuurd om onze gemeente ook aan ds. Rob Maas voor te stellen.

De verbintenisdienst van ds. Rob Maas zal naar verwachting zondag 6 september plaats vinden.

De Kerkenraad

- **Hier volgt een schrijven aan u van ds. Rob Maas.**

Gemeenteleden van de PG Lekkerkerk,

Na een proces van zo'n zes maanden, waarbij ik open en plezierige gesprekken heb gevoerd met de beroepingscommissie, kennis heb gemaakt met het moderamen en de kerkenraad, heb ik dinsdag 23 juni het 'bericht van aanneming van een beroep' persoonlijk bij uw scriba bezorgd. Daarmee zeg ik dat ik het beroep naar de Protestantse Gemeente Lekkerkerk met liefde aanneem. 2020 is een bijzonder jaar, door de bijzondere omstandigheden en beperkingen vanwege het coronavirus. Echt contact met u als gemeente is jammer genoeg niet mogelijk geweest. De wederzijdse kennismaking is grotendeels online tot stand gekomen. Gelukkig heeft u gehoor gegeven aan mijn oproep om u via een filmpje of tekst met een foto aan mij voor te stellen. Velen deden dat met de woorden 'wij hopen u snel te zien'.

Ik zie voldoende mogelijkheden om als lid van uw gemeente samen op weg te gaan en u als uw predikant daarin voor te gaan, met u mee te wandelen en u ook uw eigen weg te laten gaan.

Ik noem dat een afslag nemen naar het onbekende. Een afslag naar het onbekende, maar wel met de zekerheid dat we een God hebben die naar ons omziet, met ons mee optrekt, ons beschermt en zich in Woord en Daad aan ons bekend maakt in zijn Zoon Jezus Christus, iedere dag opnieuw.

Samen kunnen we ons sterk maken voor een diverse gemeente, met veel activiteiten, die door enthousiaste leden worden georganiseerd en vormgegeven. Een gemeente die wil bloeien en zoveel mogelijk mensen wil betrekken bij de kerk in haar volle breedte.

Ik zie uit naar mijn tijd in Lekkerkerk. Dank voor het in mij gestelde vertrouwen.

Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw Liny Bruijnzeel,

Ds. Rob Maas

- **Verhaal van de zondag**

bij Jeremia 29: 1-14

Een belangrijke periode in de geschiedenis van Israël is die van de zogenoemde Babylonische ballingschap. Koning Nebukadnezar van Babel heeft Juda bezet en Jeruzalem belegerd. Een deel van de bevolking wordt naar Babel weggevoerd. Aan hen schrijft de profeet Jeremia een brief. In deze brief wordt het zo voorgesteld dat God hen als gevangenen naar Babel heeft laten brengen. Voor het goede begrip is het nodig te weten dat zij daar niet gevangen zaten, maar een gewoon leven konden leiden. Maar wel een leven in een voor hen vreemd land, met een vreemde cultuur en vreemde godsdienst. Ze waren, zoals dat heet, ontheemd. Ook bevat de brief de oproep om een bestaan op te bouwen in het vreemde land. Ga niet bij de pakken neerzitten, laat je niet bedriegen door valse hoop dat het allemaal snel voorbij zal zijn, maar maak er wat van nu je in het vreemde land bent. En bidt voor Babel, de stad waar je nu moet wonen. Er zullen zeventig jaren voorbijgaan en dan zal God hen weer terug laten keren naar Jeruzalem. Dat is Gods plan. Het zal goed komen.

De corona crisis is natuurlijk iets heel anders dan die ballingschap van toen. Maar ook in deze tijd worden we belemmerd in ons doen en laten. En vragen mensen zich af: hoe lang nog? Ons geduld raakt op. Er komen demonstraties tegen de maatregelen die de regering heeft genomen. In het begin lukte het aardig om afstand te bewaren, maar hoe langer het duurt hoe moeilijker we het vinden. We verlangen ernaar dat we weer onbekommerd bij elkaar kunnen komen, elkaar even vriendschappelijk kunnen aanraken of een knuffel geven. Luisteren we dan naar het advies van Jeremia, dan horen we daarin een oproep om moedig vol te houden. Niet opstandig te worden, ook niet apathisch af te wachten, maar je leven laten doorgaan voor zover het in je mogelijkheden ligt. Bouw je bestaan op en zoek en houd biddend contact met God. Hij zal maken dat het goed komt.

In Jer. 29: 11 lezen we “..Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven”. Dat zijn de woorden die Jeremia namens God doorgeeft. Woorden die ook wij nu in onze omstandigheden mogen horen en in onze harten bewaren.

Jacqueline van Sprang

- **Agenda:** Vrijwel alle activiteiten zijn vervallen in verband met het coronavirus. De kerkdiensten via de website van de kerk gaan wel door.

Predikant: onze gemeente is vacant
Invalpredikant: ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873
e-mail dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; tel. 0180-660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; tel. 0180-846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk:
Anton Littel; tel. 0180-662872
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
De inleverdatum voor het startnummer in september is nog niet bekend.

Stukje voor de Kinderen:

Feller dan de Zon

Exodus 33: 12-23 en 40: 34-38

Mozes is de leider van het volk Israël. Het volk dat lang geleden uit Egypte mocht vertrekken en op reis ging naar het beloofde land. Mozes gaat al heel veel jaren met dit volk op reis en dat is niet altijd even makkelijk. Vaak gaat het goed, iedereen helpt elkaar met het opbouwen van de tenten, met eten klaarmaken en het voeren van de dieren. Zo ziet Mozes het graag. Maar het gaat ook vaak mis. De mensen worden ongeduldig. 'Zijn we er nu nog steeds niet? Hoe lang duurt het nog? We kunnen toch niet ons hele leven blijven reizen?', roepen ze.

Met die vragen komen de mensen bij Mozes. 'God zorgt voor ons', zegt Mozes, 'we moeten vertrouwen hebben in Hem, het zal goedkomen. Maar Mozes vindt het zelf ook niet altijd makkelijk. Hij heeft God vaak horen praten, dat is fijn. Dan gelooft Mozes weer dat het allemaal goed zal komen. Maar de mensen mopperen, ze zijn ontevreden en soms ook boos, omdat het allemaal zo lang duurt. Dat vindt Mozes naar om te horen, maar hij begrijpt het wel. Hij wil er graag met God over praten. Eigenlijk wil hij God graag zien.

Mozes vraagt aan God:
Mag ik U één keer zien? God zegt eerlijk: Dat kan niet Mozes, mijn gezicht geeft nog meer licht dan de zon.
God stuurt Mozes naar een rotsholte en dan gaat God voorbij. God houdt zijn hand voor de opening zodat het licht wat minder fel is.
Als God zijn hand weghaalt, kan Mozes God van achteren zien.
En zelfs dan moet hij nog knipperen met zijn ogen...

Handen voor je ogen

Kleur de plaat in, kijk daarbij goed naar de cijfers. Wat komt er achter de handen tevoorschijn?

1. = oranje 2. = geel 3. = roze 4. = blauw

