



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 6 september - jaargang 21 no. 36

Live-Uitzendingen: Site: www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl

Dienst bijwoners? Even mailen naar: aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl of bellen naar 660607 (tot vrijdag 23:59 uur)



Ichthuskerk

De dienst deze middag, Grote- of Johanneskerk Verbintendienst van ds. R. (Rob) Maas aan de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

Voorgangers: ds. M.H. (Marianna) van de Graaf en ds. R. (Rob) Maas

Combo: Richard: Piano, Evert: Cájón,
Gertjan: Zang, Mariska: Fluit

Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33

Zingen: Intochtslied Psalm 134: 1, 2 en 3

Luisteren: *De liederen staan op blad 3.*

Zingen: Slotlied 'Gebed om zegen' en Amen (3x)

Liturgie: zie op de site van de kerk

Collecten:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
o.v.v. 2e collecte

De **3e collecte** is vandaag bestemd voor onze adoptiekinderen. U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

o.v.v. adoptiekinderen

Help mee de collecteopbrengsten op het normale peil te houden!

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **ds. Rob Maas** en zijn vrouw **Liny Bruijnzeel**.

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds** gegaan naar mw. **T. (Tonny) Littel- den Boon**,



Ziekenhuisopnamen e.d.

Mw. M.K. (Ina) Schep-Mudde

Verpleeghuis Irishhof, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda

Dhr. H.A. (Harry) Elties

De Zellingen, Verpleeghuis Rijckehove, Tjaikovskistraat 1,
2901 HM Capelle aan den IJssel

Inloopochtenden weer van start

Vanaf aanstaande vrijdag 11 september is er weer de wekelijkse inloopochtend. Weliswaar voorlopig in een wat aangepaste vorm (1,5 meter, geen spelletjes e.d.)

Maar we kunnen elkaar weer zien en spreken bij een kopje koffie en/of thee.

Zo'n ontmoetingsmoment moesten we helaas de afgelopen maanden missen, maar vanaf aanstaande vrijdag is iedereen van 10 tot 12 uur weer van harte welkom in de Ichthuskerk.

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

De dienst volgende week, 13/9, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk Startzondag

Voorganger: ds. Rob Maas

Ouderenmiddag

Ook dit jaar willen we in de startweek een ouderenmiddag organiseren. Door omstandigheden zal dit anders moeten zijn dan we gewend zijn. (Dus niet de traditionele pannenkoekenmaaltijd) Zolang we te maken hebben met de corona crisis zullen we zorgvuldig moeten omgaan met hygiëne maatregelen, afstand houden tot elkaar enz. Daarom dit keer een 'eenvoudige' bijeenkomst, waarbij we de veiligheidsmaatregelen zoals we die door het RIVM hebben aangereikt gekregen ter harte nemen. Voor deze middag is ook onze nieuwe predikant, Ds. Rob Maas uitgenodigd, zodat we nader kunnen kennis maken met elkaar. U bent welkom om 14:30 uur in de Ichthuskerk. Wel vragen we u om zich van tevoren aan te melden, zodat we de inrichting van de zaalruimte kunnen aanpassen aan de gestelde afstandsnormen. En, het klinkt heel onaardig, maar we moeten het helaas zo stellen: mocht u klachten hebben die kunnen duiden op het corona virus, blijft u dan uit veiligheidsoverwegingen thuis.

Nog even samenvattend:

U bent welkom op de ouderenmiddag op 15 september om 14:30 uur in de Ichthuskerk, nadat u zich uiterlijk 14 september heeft aangemeld bij Jan en Lijda den Ouden (tel 662459) of Jacqueline van Sprang (06-16428095). Het kan ook per mail: pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl



De plaats die bij jou past?

Je weet, er ontbreken nu al een aantal kerkenraadsleden en in januari treden er nog enkele af. Er is plaats genoeg voor jou en er is allicht een taak die bij jou past en niet alleen in de kerkenraad. Aarzel niet en meld je aan bij één van de kerkenraadsleden of bij de scriba via telefoonnummer 660607 of via mail naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl.

Koster Grote- of Johanneskerk: Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (september): Teus Verkuil; tel. (0180) 663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: uiterlijk dinsdag 20 oktober 2020, 18:00 uur
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

PKN LEKKERKERK STARTWEEK

MEET
&
GREET

Zondag
13 september
10.00

VOORGANGER:
ROB MAAS

OUDEREN
MIDDAG

Zaterdag
12 september
14.30-17.00

MIDDAG:
KENNISMAKEN EN
BIJKLETSEN
(AANMELDEN NIET
NODIG)

AVOND: PATAT ETEN
MET KINDEREN EN
JEUGD
(AANMELDEN)

MUZIEK:
ORGEL + COMBO
(AANMELDEN)

STARTDIENST
'HET GOEDE
LEVEN'

Dinsdag 15
september
14.30

KENNISMAKEN
MET ROB MAAS

DIT JAAR GEEN
PANNENKOEKEN
(AANMELDEN)

Let op: in verband met corona is er dit jaar geen gemeenteavond

Van de kerkenraad

We zijn blij u te kunnen melden dat de diensten in onze Grote- of Johanneskerk sinds begin augustus door een vaste groep mensen goed bezocht worden.

Iedereen is zich goed bewust van de regels die we met elkaar hebben opgesteld om veilig met elkaar de kerkdiensten te bezoeken en het aanmelden gaat goed via het e-mailadres aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl en voor diegenen die geen mail hebben via telefoonnummer 0180-660607. Aanmelden graag voor vrijdagavond 23.59 uur.

Tijdens **de dienst van vandaag** zullen ook de gasten van ds. Rob Maas aanwezig zijn. Omdat de het aantal zitplaatsen in de Grote- of Johanneskerk beperkt is tot 103 zullen er helaas minder plekken voor gemeenteleden beschikbaar zijn.

In de kerkenraadsvergadering is afgesproken dat de gemeenteleden die niet in het bezit zijn van een computer en internet voorrang krijgen om de dienst te bezoeken. Daarna zullen we nagaan hoeveel plekken er nog voor overige gemeenteleden beschikbaar zijn. Het kan zijn dat u na aanmelding te horen kreeg dat u niet kon komen.

We vragen uw begrip hiervoor.

Er is hard gewerkt aan een goed werkend beeld- en geluidssysteem in de Grote- of Johanneskerk.

Het is nu nog niet helemaal gereed, maar toch kunt u de dienst van vandaag, zowel beeld als geluid, volgen via

www.kerkdienstgemist.nl.

Per half oktober zal naar verwachting het systeem geheel gereed zijn en zullen alle kerkdiensten live te volgen zijn.

De **startzaterdag op 12 september** zal in het teken staan van kennismaken met onze nieuwe dominee.

Zie de **poster van de startweek** hiernaast.

Zondag 13 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. In deze dienst zal ds. Rob Maas voorgaan.

Kinderclub 8 - 12 jaar

... — — — ... **SOS** ... — — — ...

Binnenkort begint de kinderclub weer.

Op dinsdagavond vertellen we iets uit de Bijbel, we hebben een leuk knutselwerkje te doen, we kijken een film en doen een spelletje.

De afgelopen tijd hebben er twee leidinggevenden afscheid genomen.

Helaas blijven er nu maar twee over. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de club om de 2 weken te houden. Voorkom dat de kinderclub moet stoppen en kom de leiding versterken.

Neem voor meer informatie contact op met Vincent Bazen.



Oud papier, elke zaterdag tussen 09:00 en 12:00 uur.

Samen zingen we de openingspsalm:

Lied 134: 1, 2 en 3

We luisteren naar de volgende liederen, ten gehore gebracht door het combo:

Breng ons samen – Opwekking 797 (Sela)

1 U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

*Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.*

3 U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein

Bridge:

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Refrein (2x)

Lied 360: 1, 3 en 4

Lied 657: 1 en 3

Lopen op het water – Opwekking 789

1 U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

*En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
k ben van U en U van mij.*

2 De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein

Bridge 4x:

Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan
mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Refrein

Wij zoeken steeds naar paden: 1, 2 en 4 (tekst Reinier Kleijer; melodie Lied 904)

1 Wij zoeken steeds naar paden,
– naar wegen om te gaan,
op land en over water,
als grond van ons bestaan,
als bodem om te lopen
op meer dan eigen kracht,
omdat wij vast geloven
in Gods reddende macht.

2 Wij zoeken steeds naar wegen,
soms midden op de zee.
Daar komt de Heer ons tegen,
daar loopt Hij met ons mee.
Zijn hand wil Hij ons reiken
als angst ons overspoelt
zodat wij niet bezwijken,
door wanhoop overruled.

4 Wij zoeken naar de route
die naar het leven leidt.
Soms hebben onze voeten
totaal geen vastigheid.
Maar als wij weg gaan zinken
schenkt Hij ons weer geloof
zodat wij niet verdrinken
en onze hoop niet dooft.

Samen zingen we het slotlied:

Gebed om zegen (zegen mij) – Sela

1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Refrein 1

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

2 Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Refrein 2

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn.

Samen zingen we Amen (3x)