



Grote- of Johanneskerk

# Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 8 november - jaargang 21 no. 45  
**Dienst bijwonen?** Deze zondag **OOST**. Niet aanmelden, wel registreren. Neem s.v.p. een ingevuld strookje mee.



Ichthuskerk

**Live- en ook eerdere uitzendingen:** Ga naar [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl), klik op 'Live uitzending' en vervolgens op de **lange onderstreepte oranje-gele link**.

## De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

### Heilig Avondmaal

**Voorganger:** ds. Rob Maas *Er is geen samenzang*  
**Organist:** Richard den Ouden  
**Zang en muziek:** Combo o.l.v. Mariska Prins  
**Schriftlezing:** Handelingen 2: 44-47  
**Luisteren naar:** Aanvangslied NLB 65: 1 + NLB 72: 7 ; NLB 871: 1,2,4  
Kinderlied ; DV 114 ; Geloofsbelijdenis - NLB 342 ; NLB 405: 4 ;  
Sela - Het Avondmaal ; Slotlied NLB 791: 1,4,5,6  
zie bladzijde 2

**Liturgie:** zie op de site van de kerk

#### Collecten:

**1e collecte** voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

**2e collecte** voor de jaarlijkse voedselactie van **Dorcas**.

Zie het november/december nummer van Ontmoeting.

Geef gul aan deze collecte, of doneer via [www.dorcasvoedselactie.nl](http://www.dorcasvoedselactie.nl),  
of maak een gift over op IBAN: NL04 RABO 0106 2500 00

**zie ook bladzijde 3, daar staan de QR-codes voor deze actie**

**3e collecte** is vandaag bestemd voor onze adoptiekinderen.

U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61  
o.v.v. adoptiekinderen

#### Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente  
naar **mw. A.G. Oskam-Schelling**

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan  
naar de **familie Van Herk**



## De dienst volgende week, 15/11, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

**WEST** ds. Th. Bouwman, Papendrecht

## Ook volgende week, 15/11, 18:30 uur

Grote- of Johanneskerk

### Sunday Night Hour-dienst

#### Thema: "Open je hart"

Het wordt een dienst waarin we zullen luisteren  
naar de Fishermans band en inspiratie opdoen  
uit de korte overdenking van

**ds. Gerben van Manen.**

Graag aanmelden via het e-mail adres:

[aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl)

Leuk als je komt!

Deze dienst is ook online te volgen via:

[https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-  
Prottestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk](https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Prottestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk)

#### Ouderenmiddag

Helaas gaat de geplande ouderenmiddag van  
17 november **niet** door.

#### Agenda

Er zijn geen agendapunten te melden.

## Weekend 'Samen herinneren'

De laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze  
gemeenteleden die zijn overleden en nodigen wij hun  
nabestaanden uit voor de gedachtenisdienst, dit jaar op  
**zondag 22 november**.

Dit jaar krijgen nabestaanden met voorrang de gelegenheid  
deze dienst bij te wonen, zij worden persoonlijk uitgenodigd.  
In deze belangrijke dienst geldt er jammer genoeg ook een  
maximum van dertig gemeenteleden. Rond 15 november is  
duidelijk hoeveel plaatsen er verder beschikbaar zijn voor  
gemeenteleden. Heeft u een persoonlijke reden om toch de-  
ze dienst bij te wonen, neemt u dan contact op met Martine  
Sluimer, via email naar [aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl) of  
telefoonnummer 0180-660607.

Uiteraard zal ook deze dienst thuis mee te beleven zijn via de  
website van [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl) of  
[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

Omdat we begrijpen dat het voor velen een teleurstelling is  
dat we niet met de hele gemeente de gedachtenisdienst in  
de kerk kunnen bijwonen is er een mogelijkheid om  
**zaterdag 21 november van 16:00 tot 20:00** uur de  
Grote- of Johanneskerk binnen te lopen.

Er is dan gelegenheid om te gedenken door een lichtje aan  
te steken, een moment in de kerk te zijn, naar muziek te  
luisteren of zomaar even stil te zijn, of een gesprek aan te  
gaan met een van de vrijwilligers.

Dominee Rob Maas en Jacqueline van Sprang zijn ook  
aanwezig.

U bent van harte welkom, zodat we ook in deze bijzondere  
tijd van afstand houden toch elkaar nabij kunnen zijn. U  
hoeft zich niet aan te melden, wel gelden alle gebruikelijke  
Corona-maatregelen in de Grote- of Johanneskerk.

De kerkenraad

**Predikant:** ds. Rob Maas; tel. 06-24820639  
e-mail [dominee@robmaas.freedom.nl](mailto:dominee@robmaas.freedom.nl)  
*vaste vrije dag: woensdag*

**Pastoraal werker:** mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095  
e-mail [pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl)  
*vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar*

**Scriba:** mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,  
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607  
e-mail [scriba@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl)

**Koster Grote- of Johanneskerk:**  
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603  
**Koster Ichthuskerk (november):**  
Marijke Versluis; tel. (0180) 663723  
**Inleveren kopij zondagsbrief:** tot vrijdagavond  
18:00 uur via [zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl)  
**Inleveren kopij Ontmoeting:**  
uiterlijk dinsdag 20 oktober 2020, 18:00 uur  
**Website kerk:** [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl)

## De liederen van deze morgen:

De liederen die in het Nieuwe Liedboek (NLB) staan zijn niet alle afgedrukt.

Luisteren Aanvangslied NLB 65: 1 + NLB 72: 7 via **YouTube**  
<https://www.youtube.com/watch?v=H23Om3lI2h0>

Luisteren NLB 871: 1, 2 en 4 (**Combo**)

*Kinderlied*

Luisteren Lied DV 114  
(melodie NLB 670 – Kom Schepper God, o Heilige Geest) – **Combo**

1 De kerk bestond in het begin  
uit mensen vol van Pinkster-zin  
want door de Geest deelden zij saam  
geld en bezit in Christus' Naam.

2 Voortdurend kwamen ze bijeen  
– geloven doe je niet alleen –;  
dagelijks deelden zij het brood,  
gedachten daarmee Jezus' dood.

3 En samen vierden zij het maal  
rondom het wondere verhaal:  
De Heer is waarlijk opgestaan,  
God heeft zijn woord gestand gedaan!

4 Ze voelden zich verbonden met  
elkaar door zang en door gebed,  
zo waren zij met hun geluk  
voor anderen aanstekelijk.

5 In die traditie staan ook wij  
wanneer wij enthousiast en blij  
geraakt, gedreven door de Geest  
geest-driftig meedoen aan dit feest.

## DIENST VAN DE TAFEL

Luisteren en in het hart meezingen Geloofsbelijdenis –  
NLB 342 via **YouTube** (we staan)  
<https://www.youtube.com/watch?v=TOXEbYkYws8>

1 In God de Vader op zijn troon  
geloven wij, en in de Zoon,  
uit God geboren voor de tijd,  
Hem zij de macht, de majesteit!

2 En in de Geest, die ons geleidt,  
geloven wij: dat er altijd  
een Trooster is, zacht als de wind,  
een sterke moeder bij haar kind.

3 Lof zij de Vader, die ons schiep  
en licht uit nacht tevoorschijn riep.  
Lof zij de Zoon, die onze nood,  
ons kruis verdroeg en onze dood.

4 Die onderging en overwon  
en als de zon ten hemel klom,  
die aan de dag treedt op zijn tijd  
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5 Lof zij de Geest die wereldwijd  
ons kerk maakt: Christus toegewijd  
tot wij, van alle kwaad bevrijd,  
God zien in alle eeuwigheid.

Amen.

## Lichtpuntjes in Advent

We kunnen er somber van worden van het gebrek aan sociaal contact. Emotioneel is het zwaar en de onzekerheid over hoe lang het nog gaat duren terwijl de dagen korter worden, zou ons bijna doen vergeten dat er altijd lichtpuntjes zijn, die onze dagen en onze levens lichter kunnen maken. Voor de periode in Advent zijn we op zoek naar lichtpuntjes. Waar bent u/jij dankbaar voor, waar knapte je van op? Waar verdween de onzekerheid of waar werd je gelukkig van? Misschienervaarde u/jij God heel speciaal in (jo)uw leven. Geef ze door aan ds. Rob Maas en dan plaatsen we die in de zondagsbrief en in Ontmoeting en gebruiken we ze in de diensten in de Adventsperiode (indien gewenst zonder naamsvermelding). Samen brengen we zo licht in donkere dagen.

Luisteren NLB 405: 4 – **dominee zingt**

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Luisteren naar: Sela – Het Avondmaal – **Combo**

Dit breekbaar brood legt mij de woorden in de mond:  
Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt;  
dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk  
en ik proef de wijn; zo wordt uw liefde uitgestort.

Wie meer dan U deelt ons bestaan;  
hoe diep ons leven ook zal gaan.  
Begraven als het goede graan,  
bent U voor ons weer opgestaan.

Dit breekbaar brood legt mij de woorden op de lippen:  
Als tastbaar voedsel wordt uw leven aangereikt.  
Ik smaak hoe goed U voor mij bent met al mijn zinnen  
en zie ik Uw liefde fonkelen in rode wijn.

Nu geef ik U mijn leven Heer  
en wil ik leven tot uw eer.  
U geeft zoveel, nog meer, het meest.  
Eer aan de Vader, Zoon en Geest.

Tijdens het delen van Brood en Wijn  
luisteren we naar instrumentale muziek

Luisteren Slotlied: NLB 791: 1, 4, 5 en 6 via **YouTube**  
<https://www.youtube.com/watch?v=trTbXikN3-M>

## Ik spaar mee voor kinderen overzee

Op woensdag 11 november kunt u tussen 14.00u en 15.00u voor de laatste keer uw spaardoosje brengen in de Ichthuskerk. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de vluchtelingenkinderen van Lesbos. Wanneer plaats of tijd u niet uitkomt, dan graag een telefoontje naar Hennie Klerk (663384).

# Help je mee een pakket te vullen? Scan en doneer



Macaroni

€1

3x



BLOEM



ZIEP

4x

€2

3x



Rijst

2x



JAM

1x



Macaroni

3x



SUIKER

2x

€5



1x

€15



Olie

3x



Rijst

2x



Macaroni

3x



1x

€10



JAM

1x



1x



ZIEP

4x



1x

