

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Thuis kunt u zelf een kaars klaarzetten als voorbereiding op de dienst en deze aansteken op het moment dat de kaars van verbondenheid door de voorganger wordt aangestoken.

(Her)bevestiging ambtsdragers

Hennie Klerk-Jonker wordt bevestigd als ouderling en

Wil Faber-Jansen hervat haar taken als diaken.

Richard den Ouden, Carola den Ouden-Littel en

Harmen Lebbink worden herbevestigd.

Voorganger: ds. Rob Maas

Organist: Mariet Verkuil

Muziek: Combo (C) o.l.v. Mariska Prins

Schriftlezingen: Deuteronomium 18: 15-20 en Marcus 1: 21 – 28

Luisteren naar: Lied 66: 1, 7 (YT) ; Kom Heilige Geest – Sela (C) z.o.z.

Als je geen liefde hebt voor elkaar (YT), z.o.z. ; Lied 111: 1, 2 (YT)

Opwekking 826 - De Heer is mijn Bevrijder (C), z.o.z.

Lied 825: 1, 5 en 8 (YT) ; Lied 695: 1, 2, 3, 4, 5 (YT) ; Lied 426 (C)

Lied Jezus leidt Zijn kerk – Sela (C) z.o.z.

Collecten:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de diaconie IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e collecte voor Plaatselijke Evangelisatie

Uw bijdrage kunt u overmaken naar de bankrekening van de evangelisatiecommissie bij de Regiobank: IBAN: NL30 RBRB 0827 9855 76

o.v.v. collecte 31 januari 2021

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **familie Ottingh**

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienfonds gegaan naar **mw. J. (Janny) Mudde**



Ziekenhuisopnamen

Dhr. P. (Paul) Borsje, dhr. P. (Peter) de Knecht, dhr. A. (Aad) de Vries en mw. M. (Lena) Brussé-van Herk

verblijven allen in De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda

Dhr. J.B. (Jan Bernier) Ottingh is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

De dienst volgende week, 07/02, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

Voorganger: mw. Jacqueline van Sprang

Kinderen 'in' de dienst

In de kerk heb je een dominee, een pastoraal werker en een kerkenraad.

Vandaag zijn er een aantal mensen die als ouderling en als diaken zijn uitgekozen om voor een aantal jaren leiding te geven aan de kerk. Bij jullie thuis zijn het je ouders die zeggen wat je wel en niet mag of moet doen en die je helpen als je iets nog niet zelf kunt.

Een beetje op die manier zijn er in de kerk ook mensen die leiding geven aan de kerk, ouderlingen en diakenen.

Zij komen bij elkaar en spreken af wat er in de kerk van Lekkerkerk moet gebeuren en wie wat doet. Dat is belangrijk werk en best soms moeilijk. Daarom gaan we ook voor hun bidden, dat God hun helpt om het werk met liefde te doen. We willen niet dat zij de baas gaan spelen, maar dat zij net zoals Jezus klaar staan om te helpen en dat met liefde doen.

Dus luisteren we ook naar het lied 'Als je geen liefde hebt voor elkaar'.

Online een goed gesprek?

Als dominee sta ik te trappelen om met gemeentelieden (en ook mensen van buiten) online bij elkaar te komen om eens fijn, heerlijk, enthousiast met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de Bijbel, een Bijbelboek en allerlei onderwerpen waar belangstelling voor bestaat om eens uit te diepen. Maar ik weet natuurlijk niet of er mensen zijn die dat ook interesseert. Daarom maar een oproep in het algemeen: wie heeft er zin in een goed gesprek? Dat kan als u/je thuis bent met een kopje koffie, thee, water of iets anders bij de hand, terwijl we elkaar ontmoeten op een beeldscherm.

Ziet u, zie jij dat zitten, twijfel je of heb je vragen, laat het mij weten. Ds. Rob Maas.

SAMEN
STERKER VERDER

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl

vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095

e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (januari):
Evert Simons; tel. (0180) 663940

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Inleveren kopij Ontmoeting:
Zie **Kerkwijzer**, bladzijde 13

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Kom Heilige Geest – Sela

Heilige Geest van God,
adem in ons midden,
dan zullen wij aanbidden
de Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,
wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht,
Heil'ge Geest kom nu.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.(2x)

Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verboden.

refrein

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.

refrein

Opwekking 826 - De Heer is mijn Bevrijder

God keek genadig naar mij om
Hij greep mij vast voor ik verdrong
En zette mij weer op vaste grond
De Heer is mijn bevrijder

Ik weet hoe lang de nacht ook duurt
God helpt mij over elke muur
Ik zie al licht aan de horizon
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Op Hem alleen rust mijn geloof
Hij brengt tot bloei wat Hij belooft
De winter wijkt en de lente komt
De Heer is mijn bevrijder

Ook als het wachten moeilijk is
Ook als ik treur om wie ik mis
Zijn liefde draagt mij door alles heen
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Hij draagt mij tot mijn de laatste dag
Laat mij niet achter in het graf
Hij wekt mij op en roept mij naar
huis
De Heer is mijn bevrijder

Is er iemand als onze God
Die ons liefheeft en ons verlost
Hij heeft betaald voor ons allemaal
De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder

Alle eer aan God de Vader
Alle eer aan God de Zoon
Alle eer aan God de trooster
De Heer is mijn bevrijder
De Heer is mijn bevrijder
De Heer is mijn bevrijder

Lied Jezus leidt Zijn kerk – Sela

1 God riep door de eeuwen heen
mensen overal vandaan.
Vaak vervolgd, maar nooit alleen
zijn zij moedig voorgegaan.
Door Gods adem aangeraakt,
door de Geest die levend maakt,
ging het Woord van mond tot mond
zegenend de wereld rond.

2 Jezus roept en leidt Zijn kerk
naar het einde van de tijd;
bouwt met ons Zijn koninkrijk
vol van Gods gerechtigheid.
Als de wereld vlucht en vecht,
komen wij op voor het recht;
geven machtelozen stem,
volgen Jezus, dienen Hem.

3 Lijkt de vijand veel te sterk,
raken wij soms in het nauw,
Jezus komt en redt Zijn kerk.
Niets wat Jezus tegenhoudt.
Door de kracht van Jezus' kruis
komen vele mensen thuis,
uit het rijk van duisternis
in Gods koninkrijk van licht.

4 In de volheid van de tijd
knielen wij met diep ontzag.
Jezus komt vol heerlijkheid
op die eerste nieuwe dag.
Halleluja, Jezus leeft,
die Zijn rijk gevestigd heeft.
Geef Hem glorie, breng Hem eer.
Lof zij Jezus, Hij regeert.



Denkt u er nog aan?

Jacqueline van Sprang

wordt op 3 februari 65 jaar.

Stuur haar een kaartje, een brief,
een zelf gemaakt gedicht of een
tekening. Maak er iets moois van!