

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk, 10:00 uur 4e zondag 40 dagentijd

U kunt thuis een kaars neerzetten en die aansteken op het moment dat de voorganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst.

Thema: Meer dan benoeg om te delen

Voorganger: Ds. Rob Maas

Organist: Mariët Verkuil

Cantor: Mariët Kroondijk

Schriftlezingen: Jozua 4: 19 t/m Jozua 5: 1 en Jozua 5: 10-12
Johannes 6: 1-15

Luisteren naar: Psalm 122: 1 en 2 *YouTube* ; NLB 217: 1,2,3 en 4,5
'Van A tot Z' *YouTube z.o.z.* ; 'Heel Uw Koninkrijk'- Sela, *YouTube z.o.z.* ;
Gezang 463 (LvdK): 1,3 ; NLB 653: 1,2,7 *YouTube* ; NLB 657: 1,4

Collecten:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de diaconie IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e collecte voor verwarmingskosten IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
o.v.v. verwarmingskosten

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **thr. A. (Aad) de Vries**



Ziekenhuisopnamen e.d.

Er zijn geen opnamen te melden.

Thuisgekomen

Thr. A. (Aad) de Vries

Mw. A.W. (Ans) Cieremans –Groenendal

Bericht van Overlijden

Op 8 maart overleed in de leeftijd van 97 jaar
mevrouw Adriana Mudde-Terlouw.

Zij woonde tot voor kort in de Jagershoeve en werd de laatste weken verpleegd in de Breeje Hendrick, afd. Linde. Op 15 maart zal er in besloten kring van familie en vrienden een afscheidsplechtigheid worden gehouden in het Uitvaartcentrum aan de Burg. vd Willigenstraat in Lekkerkerk, waarna zij omstreeks 12.00 uur zal worden begraven op de Algemene begraafplaats te Lekkerkerk.

*Voor schriftelijke condoleance is het correspondentieadres:
Familie Hofman-Mudde, Burgemeester van de Willigenstraat 62,
2941ES Lekkerkerk*

Correctie

Het adres van Sanne de Heer is in januari opnieuw gewijzigd en staat niet goed vermeld in de zondagsbrief van vorige week.
Het juiste adres is:

Sanne de Heer
Landgoed Hooge Burgh
Spoorlaan 19
afd. Weideweg 11
2470AA Zwammerdam



Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Dienst volgende week, 21/03, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk, 5e zondag 40 dagentijd
Voorganger: Ds. Hester van Briemen-Cammeraat,
Capelle aan den IJssel



Hallo kinderen en ouders,

We vervolgen ons Paasproject, met het thema: **Jezus gaat ons voor.**

Deze week:

*Jezus zegt:
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.*

Joh. 14:1-13

Op www.vertelhetmaar.nl kun je een knutselwerkje of een puzzel vinden.
Ook kun je het filmpje van de week bekijken op [Vertel het maar! - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Groetjes, Miranda, Marlies en Jeanine

Liturgieën stille week en Pasen

In voorgaande jaren werden liturgieboekjes gemaakt voor alle diensten in de stille week en voor Pasen. Nu we bij de diensten de beamers gebruiken, denken we dat de behoefte daaraan minder groot is. Mocht u echter de diensten alleen maar kunnen beluisteren, of heeft u moeite met het lezen van de teksten op het scherm van uw tablet, laptop of TV, dan kan een bundeling van de liturgieën erg prettig zijn.

We willen dit keer geen A5-boekjes maken zoals in voorgaande jaren, maar de liturgieën op A4-formaat afdrukken (als de zondagsbrief), linksboven onderling verbonden met een nietje.

We bezorgen ze op alle adressen waar nu de zondagsbrieven bezorgd worden en bovendien worden er een aantal in de kerk gelegd.

U kunt de liturgieën bestellen door een e-mail te sturen aan c.mudde44@ziggo.nl en daarbij te vermelden:

uw naam,
'liturgieën stille week en Pasen' en
hoeveel kopieën u wenst.

Er komt nog een bericht waar en wanneer de liturgieën opgehaald kunnen worden.

Kees Mudde

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (maart):

; tel.
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Inleveren kopij Ontmoeting:
Zie **Kerkwijzer**, bladzijde 13

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Van A tot Z

1 **A** van almachtig,
B van Bevrijder,
C is van Christus,
Gezalfde van God.
D is van Dienaar,
E is van eeuwig,
F van Formeerder,
Hij schiep het heelal.
Refrein

2 **G** van gekruisigd,
H is van hoeksteen,
I van Immanuël,
God is met ons.
J is van Jezus,
K is van Koning,
L van zijn liefde,
die Hij aan mij toont.
Refrein

3 **M** van Messias,
N is van ned'rig,
O is van opstanding,
P van Profeet.
Q is van I.Q.:
onze God is de slimste.
R is van rots en
S is van schild.
Refrein

4 **T** is van toevlucht,
een veilige haven,
U van uniek,
Verlosser is **V**.
W is de weg,
X voor extra bijzonder.
IJ voor ijzersterk,
Z van Zoon van God.
Refrein

Refrein:

Van **A** tot **Z** bent
U de hoogste Heer.
Alfa, Omega en
zoveel meer.
Oneindig groot is
ook uw heerschappij
U bent het einde
voor mij!

Heel Uw Koninkrijk - Sela

Heel uw koninkrijk,
is Gods werkelijkheid.
ligt dichtbij,
is niet vergezocht.
Heel uw koninkrijk,
ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!

Deel je brood met de armen
en troost in elk verdriet.
Help de hulpeloze ander,
die de wereld niet ziet.
Laat de vluchteling maar komen,
van huis en haard beroofd.
Geef je hoop aan deze wereld,
als een daad van geloof!

Wie al oud is zal dromen;
wie jong is gaat het zien,
hoe het koninkrijk zal komen,
ook als velen niet zien.
Laat het Woord een helder baken,
voor heel je leven zijn.
Doe de wil van God de Vader,
totdat Jezus verschijnt!

Droog onze tranen en deel hier onze pijn.
Kom bij ons wonen, voor altijd.
Het einde is gekomen, uw rijk komt dichterbij.
Kom bij ons wonen, voor altijd.

Heel uw koninkrijk,
is de koning te rijk;
viert het feest ter ere van God.
Heel uw koninkrijk,
is vol glorie en eer,
waar wij stralen als sterren en dansen voor
God!

Aan de slag met/tijdens de dienst – Jong (en oud)

Dominee Rob Maas heeft een korte boodschap opgenomen die je via deze link kunt bekijken:

<https://youtu.be/js6zVztCUeo>

Deze zondag gaat het in de dienst over 'Meer dan genoeg om te delen'.

Jezus geeft de mensen die naar Hem zijn komen luisteren te eten. Het begint met 5 gerstebroden en 2 vissen, die een jongen bij zich heeft. En daarmee worden heel veel mensen gevoed.

Johannes 6: 1-15

Luister naar het lied 'God van wonderen' (Doorbrekers)

via YouTube <https://youtu.be/S4hbm9kpZ6Q>

Ga aan de slag met de onderwerpen:

Geloof je in wonderen?

Heb je weleens een wonder meegemaakt?

Ken je iemand die een wonder heeft meegemaakt?

Wat is een wonder?

Zou jij het laatste eten wat je hebt weggeven?

Ben je meer van delen of meer van ontvangen?

Wanneer heb je genoeg?

Kijk ook naar dit inspirerende filmpje, wat dacht jij dat hij met het geld ging doen?

<https://youtu.be/AUBTAdI7zuY>

Maak een gedicht, een verhaal, een tekening, een filmpje (1 minuut maximaal), ga met lego aan de slag, maak een foto (van het resultaat) en stuur **voor woensdag** naar dominee Rob Maas (per mail of per WhatsApp) en dan komen we daar op terug in een volgende dienst! Laat van je horen!

Agenda komende vergaderingen (voor zover bekend)

dag	datum	aanv.	plaats	vergadering van	bijzonderheden
di	23-mrt	20:30		jeugdteam	
di	13-apr	20:00		diaconie	
ma	19-apr	20:00		kerkenraad	

Stuur uw vergaderdata enz.
bijtijds naar e-mailadres
zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl