

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 21 maart 2021- jaargang 22 no. 12
uitzending kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live>
neemt u s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee indien u een kerkdienst bijwoont

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk, 10:00 uur 5e zondag 40 dagentijd

U kunt thuis een kaars neerzetten en die aansteken op het moment dat de voorganger de 'kaars van verbondenheid' aansteekt in de dienst.

Voorganger: Ds. Hester van Briemen-Cammeraat, Capelle ad IJssel
Organist: Richard den Ouden
Cantor: Mariët Kroondijk
Schriftlezingen: Mattheüs 10: 34-39
Luisteren naar: NLB 62: 1 || 'Stilte' - Kithara *YouTube z.o.z.* ;
NLB 833 || 'Ik ben de ware wijstok' - Elly & Rikkert *YouTube z.o.z.* ;
NLB 680: 1,4,5 || Opw. 308 'O laat Gods zoon je thans omhullen' *z.o.z.*
'Toekomst vol van hoop' - Sela *YouTube z.o.z.*

Collecten:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte voor Kerk in Actie IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
↓
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Indonesië maart

Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Javaanse boeren een beter inkomen te verwerven. Helpt u mee?

Ziekenhuisopnamen e.d.

Er zijn bij ons geen ziekenhuisopnamen of thuiskomsten bekend.

Bloemen en . . .

De bloemen uit de kerk gaan deze week naar **Mariët Kroondijk** als blijk van erkentelijkheid voor haar inzet met betrekking tot de muzikale invulling van de diensten.

Ook **Sarah Berghuis** zal om die reden een attentie krijgen.

We zijn blij dat we van jullie stemgeluid mogen genieten!



Dienst volgende week, 28/03, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk, Palmzondag

Voorganger: Ds. Rob Maas



Hallo kinderen en ouders,
Het Paasproject, met het thema:

Jezus gaat ons voor,
gaat deze week over:

Jezus zegt:
Ik ben de ware wijstok
Joh. 15: 1-8

Op www.vertelhetmaar.nl kun je een knutselwerkje of een puzzel vinden.

Ook kun je het filmpje van de week bekijken op [Vertel het maar! - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...)

Groetjes, Miranda, Marlies en Jeanine

Liturgieën stille week en Pasen (herhaling)

In voorgaande jaren werden liturgieboekjes gemaakt voor alle diensten in de stille week en voor Pasen. Nu we bij de diensten de beamers gebruiken, denken we dat de behoefte daaraan minder groot is. Mocht u echter de diensten alleen maar kunnen beluisteren, of heeft u moeite met het lezen van de teksten op het scherm van uw tablet, laptop of TV, dan kan een bundeling van de liturgieën erg prettig zijn.

We willen dit keer geen A5-boekjes maken zoals in voorgaande jaren, maar de liturgieën op A4-formaat afdrukken (als de zondagsbrief), linksboven onderling verbonden met een nietje.

We bezorgen ze op alle adressen waar nu de zondagsbrieven bezorgd worden en bovendien worden er een aantal in de kerk gelegd.

U kunt de liturgieën bestellen door een e-mail te sturen aan c.mudde44@ziggo.nl en daarbij te vermelden:

uw naam,

'liturgieën stille week en Pasen' en
hoeveel kopieën u wenst.

Er komt nog een bericht waar en wanneer de liturgieën opgehaald kunnen worden.

Kees Mudde

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (maart):

Jan Schep; tel. (0180) 661329
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Inleveren kopij Ontmoeting:
Zie **Kerkwijzer**, bladzijde 13
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Stilte - Kithara

In het midden van de nacht,
Heer, fluister ik Uw Naam heel zacht.
Want U neemt mij aan zoals ik ben;
U kent mij zoals niemand kent.
Ik ben bang, Heer, want de nacht is kil en koud,
zo benauwd,
ik hoor alleen maar stilte.

De mensen gaan gewoon maar door,
er is niemand die mij hoort,
niemand die mij verwarmen kan.
Heer, wat duurt de nacht ontzettend lang,
want ik zie geen ster aan de donkere hemel staan
en zelfs geen maan,
ik hoor alleen maar stilte.

Maar in de stilte zegt U mij:
"Mijn lieve kind, Ik ben dichtbij.
In de stilte zal Ik bij je zijn,
met je delen in je angst en pijn.
Door te zwijgen zal je horen wat Ik wil.
Wees daarom stil;
Ik spreek tot jou in stilte."

Dank U Heer dat ik nu weet:
dat U nimmer mij vergeet,
dat door zwijgen ik spreken kan,
dat door luist'ren ik horen kan,
de stilte waardevol kan zijn.
U vult mij met Uw Woord in stilte.

Is de nacht dan nu voorbij?
Nam U mijn angst weg van mij?
Ja de stilte is anders stil,
de nacht is koud maar niet meer kil.
En ik weet nu dat hier in de stilte,
Gods woorden juist aanwezig zijn.
U spreekt tot mij,
dank U voor de stilte.

De Ware Wijnstok

Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij
Want wie in Mij wil leven
Die zal Ik leven geven
Blijf in Mijn liefde
Blijf in Mij

Elke rank die zonder vrucht blijft
neemt Hij weg
Elke rank die vrucht draagt
Die snoeit Hij zodat ze bloeien kan
Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij

O Heer Jezus leer mij te blijven in U
Ook als U gaat snoeien
Ik weet dat het Uw liefde is
Jezus leer mij te groeien in U
Laat mij bloeien
Met alle levenskracht die in U is
Van U is de macht
Van U is de glorie
Van U is de heerlijkheid

Ik ben de ware wijnstok
Mijn Vader is de landman
Jullie zijn de ranken
Dus blijf in Mij
Want wie in Mij wil leven
Die zal Ik leven geven
Blijf in mijn liefde
Blijf in mij

O laat Gods Zoon je thans omhullen

O laat Gods Zoon je thans omhullen
met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel
gevuld zijn door de Heer.
O geef Hem alles wat je vasthoudt
en zijn Geest zal als een duif
op je leven dalen
met godd'lijke kracht.

Refrein:
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

O kom en zing dit lied met blijdschap,
met een hart vol van vreugd'.
Hef je handen in aanbidding naar
omhoog.
O geef Hem al je pijn en moeite
en de jaren van verdriet
en nieuw leven vangt dan aan
in Jezus' naam.

Refrein:
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

Een toekomst vol van hoop - Sela

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

*U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.*

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht

Feedback gevraagd m.b.t. beeld en geluid van onze kerkdiensten

Een jaar geleden werden we als kerk geconfronteerd met de impact van Corona op onze kerkdiensten.

Als kerkenraad hebben we besloten hierop in te spelen door een beeld- & geluidsinstallatie in de Grote of Johanneskerk aan te schaffen en er zo voor te zorgen dat onze kerkdiensten thuis ook in beeld te volgen zijn.

Afgelopen 9 maanden is er hard gewerkt door een groot aantal mensen om dit te realiseren.

Het resultaat mag er zijn: elke zondag kunnen we nu als gemeente 'live' maar ook op een later tijdstip de dienst bijwonen.

We zien in de statistieken dat hier goed gebruik van wordt gemaakt. Als kerkenraad zijn we hier erg blij mee en onze dank en waardering gaat dan ook uit naar alle betrokkenen die zich hiervoor hebben ingezet.

Komende weken gaan we de laatste 'puntjes op de i' zetten. Daarom zijn we erg benieuwd naar uw feedback.

Verzoek:

Zou u uw ervaringen (positief + verbeteringsuggesties) m.b.t. onze livestream-uitzendingen (het beeld en geluid) willen mailen naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl Alvast hartelijk bedankt !

Namens de kerkenraad, Richard den Ouden



Van Ecuador naar Bloemendaal!

De bouwprojecten in de zomer van 2021 gaan gewoon door, alleen zijn we er helaas zelf niet bij.. De lokale aannemer gaat een mooi cacao-verwerkingscentrum realiseren in Ecuador. Dit gebouw is daar hard nodig en daar laten we de lokale boeren niet nog langer op wachten. De in de afgelopen twee jaar ontvangen sponsoringen komen dus gewoon goed terecht! Maar het zou World Servants niet zijn als er niet gekeken is naar wat wel kan. Alle groepen die op project zouden gaan, gaan nu tien dagen praktisch aan de slag in Nederland. Voor mij (Rozan Klerk) is dat Bloemendaal. Hier pakken we allerlei klussen op in een leefomgeving waar mensen met een beperking samenwonen met mensen zonder beperking (www.worldservants.nl/NL1721).

En dat volledig ingericht als World Servants project!

Rozan Klerk

Agenda komende vergaderingen (voor zover bekend)

dag	datum	aanv.	plaats	vergadering van	bijzonderheden
di	23-mrt	20:30		jeugdteam	digitaal
di	13-apr	20:00		diaconie	
ma	19-apr	20:00		kerkenraad	

Met elkaar voor elkaar

Het is inmiddels al weer een jaar geleden dat we te maken kregen met maatregelen om de verspreiding van het corona virus in te dammen. Een jaar waarin we ieder persoonlijk, maar ook als kerk, als gemeente de effecten ervan behoorlijk kunnen merken. De kerkdiensten worden online gehouden. Vergaderingen, gesprekskringen, gemeente avonden, inloop, allerlei activiteiten hielden noodgedwongen op. We zien elkaar niet zo vaak meer. Even het babbeltje na de dienst is er niet meer bij. Ja, we mogen weten dat we als gemeente met elkaar verbonden zijn en dat proberen we ook zichtbaar te maken door in de dienst een kaars van verbondenheid aan te steken, maar toch...we zouden meer willen. Vaker onderling contact, om met elkaar te kunnen delen wat ons bezighoudt. Hoe het met ons gaat. Dat noemen we 'omzien naar elkaar', of ook wel 'pastoraat'. Onderling pastoraat om precies te zijn. Dat onderling pastoraat zouden we graag willen stimuleren.



Bent u, ben jij iemand die zegt: ik zou best wel eens een bezoekje willen brengen aan iemand anders uit de gemeente. Gewoon gezellig samen een kopje thee drinken en een praatje maken. Of samen een stukje wandelen of fietsen. Of samen een spelletje doen. Misschien een keertje een boodschapje doen voor iemand die dat zelf niet zo makkelijk kan, of...vul maar in.

Of bent u, ben jij iemand die zegt: ik zou het wel fijn vinden om iemand te ontvangen, ik zou graag wat vaker iemand willen ontmoeten maar weet niet zo goed hoe ik dat aan moet pakken?

Misschien kunnen we elkaar helpen door mensen met elkaar in contact te brengen. Wanneer je er wel voor voelt hieraan een steentje bij te dragen, meld je dan aan bij een van onderstaande personen. En ook: heb je behoefte aan (wat meer) contact: geef het aan bij een van ons.

Zo kunnen we samen bouwen aan een gemeenschap van mensen die er zijn, met elkaar en voor elkaar!

Ds Rob Maas tel 06-24820639

Jacqueline van Sprang tel 06-16528095

Gerda Zwikker tel 0180-663975

dominee@robmaas.freedom.nl

pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

gerda.zwikker@gmail.com

Een briefje in de brievenbus van het Van Limborghzaaltje, Lange Stoep 4b, mag ook.



Gesprek met de dominee

Soms bereiken mij berichten dat de dominee er (helemaal) niet voor de 75-plus gemeenteleden zou zijn. Dat is niet juist. Als u behoefte heeft aan een kennismakingsgesprek of om andere reden behoefte hebt om met mij in gesprek te gaan (dat geldt trouwens voor alle gemeenteleden) laat mij dat dan gewoon even weten.

U kunt mailen, sms-en, whatsappen of bellen.

Voor pastorale vragen en situaties kunt u Jacqueline van Sprang benaderen.

Ds. Rob Maas

Als gezin toeleven naar Pasen

Op de webstie van het NBG kun je een boekje downloaden 'Een sstille week' Deze download bevat voor iedere dag van de Stille Week een bijbeltekst om samen te lezen, en daarnaast een opdracht, de challenge, die jullie helpt om dagelijks even stil te zijn. Het zijn kleine opdrachten, en hoewel verschillend van aard, hopelijk met een groots effect!

Te bestellen via de instagram pagina van het NBG (<https://www.instagram.com/kindenbijbel>) en anders via dominee Rob Maas.