



Zondagsbrief



van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 22 augustus 2021 - jaargang 22 no. 34
 wanneer u een dienst bijwoont, neemt u dan s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee
 uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk
Dienst bijwonen? Iedereen is welkom! Wel registreren.
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Thema: Ik geloof het wel (z.o.z.)
Voorganger: Ds. Rob Maas
Organist: Elise Kreuk
Schriftlezingen: Ezechiël 1: 28b - 2:7 en Marcus 6: 1 - 6(a)
 We zingen ingetogen: Lied 48: 1 || Glorialied 146c: 1 en 3 ||
 Luisteren naar kinderopwekking 334 via YouTube || Lied 838: 1 en 2 ||
 Lied 313: 1 en 5 || Lied 340b || Lied 864: 1,2 en 5 || Amen

Collecten:
1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457
 o.v.v. Aardbeving Haïti
3e collecte voor onderhoud orgels IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
 o.v.v. Onderhoud orgels

Er is geregeld onderhoud nodig om onze orgels goed te laten klinken.
 Help daar s.v.p. aan mee!

Thuisgekomen:

Mw J. (Jannie) de Graaf-Potuijt,

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag als groet van de gemeente naar mevr. J (Jannie) de Graaf-Potuijt.

De bloemen van het Jan van Zwienenfonds zijn gegaan naar dhr. A (Ad) van der Velden.



Kopij voor Ontmoeting:

Dinsdag 24 augustus is de dag waarop kopij voor het nieuwe nummer van Ontmoeting moet worden ingeleverd. Dit seizoen verschijnt een nieuwe Kerkwijzer in januari 2022, dus heeft u of heb jij berichten over activiteiten, zorg dan dat de informatie op tijd is voor het nummer van Ontmoeting dat voor het startweekend (11 en 12 september) verschijnt.

	Agenda	vergaderingen/evenementen
dag	datum	aanv. plaats vergadering van
vr	27-aug	10:00 Ichthus inloopochtend
di	24-aug	19:30 diaconie

Volgende week, 29/08, 10:00 uur Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. S.C. de Jong, Berkenwoude

Noodhulp na aardbeving in Haïti. (informatie m.b.t. de 2e collecte)

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn ruim 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig! In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Tropische storm Grace bereikte Haïti op maandag en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.

Uw steun is hard nodig

Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Dat investeren in wederopbouw werkt blijkt uit de hulp na orkaan Matthew in 2016. Na deze orkaan bouwde Kerk in Actie, via ACT, rampbestendige huizen. Deze huizen staan ook in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds overeind.

Dit doet Kerk in Actie met uw geld

We hebben via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) direct 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook wordt geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer.

Voor **43 euro** krijgt een gezin een hygiënepakket met zeep, douchegel, tandpasta, tandenborstels, toiletpapier, kam, luiers en wasmiddel.

Voor **62 euro** krijgt een gezin een noodpakket met dekzeilen, touwen en dekens.

Steun dit werk met een bijdrage op rekening **NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Aardbeving Haïti.**

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
 e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
 vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
 e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
 vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
 2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
 e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
 Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (juli):
 Jan den Ouden, tel. (0180) 662459
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
 Zie Kerkwijzer, bladzijde 13

Ik geloof het wel

Thema van de dienst vanmorgen is 'Ik geloof het wel'. Een uitspraak waar je twee kanten mee op kunt. Ik geloof het allemaal wel, het laat je onverschillig of ik geloof het wel, in plaats van ik geloof het niet. Geloof en ongeloof kunnen in een doodgewoon mensenleven soms hand in hand gaan, elkaar afwisselen of elkaar in de weg zitten. Er over praten maakt het allicht makkelijker om er grip op te krijgen, want praten is net als schrijven een manier om je gedachten te ordenen. Mijn idee is altijd, praat erover dan gaat het ergens over. Om je op weg te helpen, komt ook terug in de preek, het Griekse woord voor geloof 'pistis' (πίστις) betekent ook goede trouw, vertrouwen en betrouwbaarheid. En is dat niet het begin van gaan geloven, vertrouwen op God, die goede trouw in eigen persoon is? Ik geloof het wel, heeft in beide betekenissen ook iets van opstandig zijn. En ook dat is menselijk en soms worden we daar als christenen toe opgeroepen.