



Zondagsbrief



van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 12 september 2021 - jaargang 22 no. 37

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>

Dienst bijwonen? Iedereen is welkom! Wel registreren. Stroomkabel met naam en telefoonnummer meenemen.

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk
Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Gezinsdienst met als thema:

Hoe gaat het met je? Fijn dat je er bent!

Voorganger: ds. Rob Maas

Organist: Mariet Verkuil

We lezen het verhaal over Zacheüs (naar Lucas 19: 1 - 10) **z.o.z.**

We zingen: NLB 133: 1,3 || NLB 288 || Thuis (Sela) **z.o.z.**

(ingetogen) 'God kent jou vanaf het begin', Opw. Kids 77 **z.o.z.**

NLB 973: 1,2,3,4 || NLB 139b (Opw. 518): 1,2 || Amen

Collecten:

1e collecte voor de kerk IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de diaconie IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e collecte voor PKN Missionair Werk IBAN: NL 10 ABNA 0444 444 777

o.v.v. Collecte Missionair werk september

Jong en oud ontdekken de kliederkerk

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd'. Op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerk-ganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.



U bent na de dienst van harte welkom in de Ichthuskerk om onder het genot van een kopje koffie (of limonade) na- en bij te praten.



Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **mw. A. (Adrie) Graafland-Molenaar**

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan naar **mw. J.H. (Janny) van Boudestein-Veenstra**

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)

dag	datum	aanv.	plaats	vergadering van	bijzonderheden
ma	13-sep	20:00	Ichthus	gemeenteavond	
di	14-sep	14:30	Ichthus	ouderenmiddag	
vr	18-sep	10:00	Ichthus	inloopochtend	
zo	19-sep	14:00	Ichthus	zondagsschool	eerste keer dit seizoen

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl

vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Volgende week, 17/09, 10:00 uur Ichthuskerk Oecumenische dienst

Voorgangers:

Mw. Jacqueline van Sprang + mw. Gerda Martens



Startzondag

In de dienst wordt er een begin gemaakt met het jaarthema 'Hoe gaat het met je? Fijn dat je er bent!' We luisteren naar het lied 'Thuis' van Sela, gaan in op hoe belangrijk het is om te weten hoe het met ons gaat om op die manier ook echt gemeente te zijn, waar een ieder wordt gezien en gehoord en er mag zijn, hoe je je ook voelt of wie je ook bent. God wil dat wij gezegende mensen zijn, dat betekent dat wij gelukkige mensen zijn. God wenst ons (iedere zondag en iedere dag van de week) geluk. Van beertje Boris-Li (ook in de dienst) leren we wat hem altijd zo gelukkig maakt. En er zijn kartonnen bordjes voor iedereen... En het verhaal van Zacheüs. Kortom een dienst voor Jong en Oud, dus voor iedereen. Na de dienst is er koffie/thee in de Ichthuskerk. Welkom!

Gemeenteavond

Maandag 13 september is er een gemeente-avond in de Ichthuskerk.

We willen op deze avond nog wat nader kennis maken met dominee Rob Maas, we denken en praten met elkaar over de liturgie (vooral de eredienst op zondag) en er is nieuws uit de kerkenraad.

Vanaf 19:30 uur kunt u inlopen en alvast een kopje koffie/thee drinken en elkaar ontmoeten. De avond begint om 20:00 uur en om 21:40 uur sluiten we af en is er nog even gelegenheid voor een drankje.

U/je bent van harte welkom.

Jarig:

Op 19 september is **Gerard Jan van Vliet** jarig.

Hij wordt 52 jaar. Zijn adres is:

G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ, Schoonhoven

Koster Grote- of Johanneskerk: Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (september): Evert Simons, tel. (0180) 663940

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Inleveren kopij Ontmoeting:

Zie **Kerkwijzer**, bladzijde 13

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Zingen/Luisteren naar 'Thuis' (Sela)

Refrein

Welkom thuis, hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Refrein

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Tussenspel

Refrein

Zingen 'God kent jou vanaf het begin' opwekking kids 77

God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

(Couplet)

en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

Het verhaal over Zacheüs

Jezus en zijn leerlingen gaan de stad Jericho binnen. In die stad woont Zacheüs. Hij is heel rijk. De mensen mogen hem niet, want hij vraagt tolgeld van iedereen die de stad in wil en meestal vraagt hij veel te veel. Zacheüs wil weleens zien wie die Jezus is. Maar dat lukt hem niet want er staan veel mensen om Jezus heen en Zacheüs is maar klein. Toch wil hij Jezus zien, daarom loopt hij hard vooruit en klimt in een boom. Daar komt Jezus al aan. Hij kijkt omhoog en zegt: "Zacheüs, vlug kom naar beneden, vandaag wil ik bij jou in huis zijn." Vlug klimt Zacheüs uit de boom. Hij neemt Jezus mee naar zijn huis en laat hem binnen. Wat is Zacheüs blij. De mensen in Jericho hebben het allemaal gezien. Ze zijn boos. Ze mopperen: "Hoe kan Jezus nu op bezoek gaan bij die man, die ons altijd teveel laat betalen?" Maar binnen zegt Zacheüs tegen Jezus: "Ik zal de helft van alles wat ik heb geven aan de arme mensen en wie mij teveel moest betalen, krijgt vier keer zoveel van mij terug." Dan zegt Jezus: "Vandaag is alles in dit huis weer goedgekomen, ook Zacheüs hoort bij het volk van God. Ik ben gekomen om mensen te zoeken en te redden."



Seniorengesprekkring

Ook de seniorengesprekkring gaat weer van start; op dinsdag 21 september hopen we elkaar weer te zien om 10:00 uur in de Ichthuskerk. Nieuwe leden van harte welkom! Info bij Jacqueline van Sprang tel 06 16428095

Uiteraard zijn ook de heren welkom op de ouderenmiddag en de seniorengesprekkring.

Ouderenmiddag

Aanstaande dinsdag, 14 september, hopen we weer een gezellige middag te organiseren in de ontmoetingsruimte van de Ichthuskerk. Helaas kunnen we u in verband met de beperkingen door het corona-virus nog geen pannenkoekenmaaltijd aanbieden, maar hopelijk wel een plezierige ontmoeting met elkaar en een middag van ontspanning.

Op het programma staat een film over Den Haag. Daarnaast kunnen we elkaars kennis testen in de vorm van een quiz over Prinsjesdag.

Natuurlijk zal een hapje en een drankje niet ontbreken.

Aanvang 14:30 uur.

Mocht u vervoer naar de kerk nodig hebben, dan kunt u dat aangeven bij Mariet Verkuil: tel 663287.

Het is prettig dat u zich van tevoren aanmeldt als u wilt komen. Wanneer we weten hoeveel mensen er zullen zijn, dan kunnen we daar rekening mee houden bij het inrichten van de zaal.

Aanmelden kan bij Jacqueline van Sprang, tel. 06-16428095,
of per mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
en bij Jan en Lijda den Ouden, tel 662459.

Product van de maand

Op zondag 5 september zijn er weer producten ingezameld voor de voedselbank.

In augustus was de opbrengst niet groot, mede door de vakantie. Dit keer was de opbrengst 45 pakjes thee. Het is mooi dat er weer een stijgende lijn te zien is. We hopen die de komende maanden voort te kunnen zetten.

Hartelijk dank,
voedselbank en de diaconie.