

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk Sunday Morning Hour - dienst

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Thema: 'Ik zal er zijn'

Voorganger: ds. Rob Maas

Organist: Richard den Ouden

Schriftlezingen: Genesis 39: 20-23 en Johannes 2: 1-11

Muziek en zang: Fisherman's Band

Zang: Sarah Berghuis

Liturgie: Op de bezorgde Zondagsbrief en de site v.d. kerk

Collecten:

1e collecte voor de kerk

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de diaconie

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e collecte voor Groot Onderhoud

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

o.v.v. Groot Onderhoud

Koffie

Na de dienst kunt u nog een kopje koffie/thee of een glaasje limonade drinken in de Ichthuskerk en natuurlijk nog wat na- en bijpraten.



Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag als groet van de gemeente naar **mw. M. (Ria) de Weerd-Klerk**.

Zij heeft onlangs in het ziekenhuis gelegen in verband met een ontsteking aan haar been.

Volgende week, 24/10, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. C.M. (Mariëlle) van Waardenberg
te Berkenwoude

Ouderenmiddag:

Op dinsdag 19 oktober is er weer een ouderenmiddag in de Ichthuskerk. Gast is mw. Francien van Helden uit Dussen, die komt vertellen over geboorte en kraamverhalen uit vroeger tijden. We beginnen om 14.30 uur met een kopje thee of koffie. Welkom! Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunt u bellen met Mariet Verkuil: tel 663287.

Afwezig

Dominee Rob Maas is van 18 tot en met 24 oktober afwezig. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Jacqueline van Sprang of een van de ouderlingen.

houd
moed

heb
lief

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)

dag	datum	aanv.	plaats	vergadering van	bijzonderheden
di	19-okt	14:30	Ichthus	ouderenmidag	zie rechtsboven
wo	20-okt	19:30		diaconie	
vr	22-okt	10:00	Ichthus	inloopochtend	
di	26-okt	10:00	Ichthus	seniorengesprekkring	
di	26-okt	19:15	Ichthus	club 8-12 jaar	

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl

vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:

Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (oktober):

Anton Littel, tel. (0180) 662972

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Inleveren kopij Ontmoeting:

Zie **Kerkwijzer**, bladzijde 13

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

**Liturgie van de
Sunday Morning Hour dienst
17 oktober 2021**
Grote of Johannes Kerk

Thema: 'Ik zal er zijn'

Aanvang dienst: 10:00 uur

Spreker: Dominee Rob Maas

Band: Fisherman's Band.

*Live stream begint 10 minuten voor aanvang
van de dienst, Sarah en Annefleur spelen
Good Father en Mijn Redder*

Welkom door Commissie (Neline)

Band speelt:

Met open armen - Hemelhoog 707

Thuis - Sela

Welkom door spreker en gebed

Band speelt:

Zijn trouw kleurt de morgen - Opwekking 711

Prachtige God - Opwekking 626

Schriftlezingen: Genesis 39: 20-23 en Johannes 2: 1-11

Band speelt 2 liederen:

De Heer is mijn Herder- Sela

Awesome God

Uitleg en Gebed

Band speelt:

Ik zal er zijn - Sela

Heer U bent altijd bij mij - Opwekking 518

Zegenbede

Band speelt 1 lied

Sarah en Annefleur, The Blessings

Einde dienst

Band speelt 1 nummer:

Jezus Overwinnaar - Opwekking 832

Met open armen - Hemelhoog707

Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Thuis - Sela

Refrein:

Welkom thuis,

hier mag je zijn.

De Vader viert een feest.

Welkom thuis,

voor wie zoek was of op reis,

te lang is weggeweest.

Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Refrein

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescher-
ming.

Hij is trouw in zijn barmhartigheid.

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.

Voel je thuis, je bent vrij.

Je bent vrij.

Kom maar binnen.

Hij sluit je in zijn armen.

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.

Deel in de vreugde en open nu je handen.

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Refrein 3x

Zijn trouw kleurt de morgen - Opwekking 711

Zijn trouw houdt mensen op de been.
Ze spant zich uit over allen die U vrezen,
die voor U leven.
Ze laat ons nooit een dag alleen.
Ze wordt al eeuwenlang
en overal geprezen,
U hebt uw trouw bewezen.
Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen
elke dag opnieuw! *2 maal*

Uw trouw vult alles wat bestaat.
Ze is een schild
voor wie moe is en wie bang is
en voor wie hoop mist.
U trekt haar aan als een gewaad.
Ze beurt uw mensen op,
hun hoop wordt weer verfrist,
uw trouw wordt nooit betwist.
Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen
elke dag opnieuw! *2 maal*

Prachtige God - Opwekking 626

Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
't is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootsheden van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.

Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Prachtige, God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief.

De Heer is mijn Herder - Sela

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Awesome God

When He rolls up the sleeves, He ain't just put it on the ritz.
There is thunder in His footsteps and lightening in His fists.
The Lord wasn't joking when He kicked them out of Eden.
It wasn't for no reason that He shared His blood.
His return is very close and so you better be believin',
that our God is an awesome God.

Our God is an awesome God, He reigns from heaven above.
With wisdom, power and love, our God is an awesome God.

And when the sky was starless in the void of the night
(God is an awesome God)
He spoke into the darkness and created the light
(God is an awesome God)
Judgement and wrath He poured out on Sodom,
mercy and grace He gave us at the cross.
I hope that we have not too quickly forgotten, that;
our God is an awesome God.

Our God is an awesome God, He reigns from heaven above.
With wisdom, power and love, our God is an awesome God.(2x)

Our God is an awesome God, He reigns from heaven above.
With wisdom, power and love, our God is an awesome God.(2x)

Ik zal er zijn - Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Heer U bent Altijd bij mij - Opwekking 518

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Refrein 2x

The Blessings

The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His
Face toward you
And give you peace

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

The Lord bless you
And keep you
Make His face shine upon you
And be gracious to you
The Lord turn His
Face toward you
And give you peace

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His favor be upon you
And a thousand generations
And your family and your children
And their children, and their children

May His presence go before you
And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

He is for you, He is for you
He is for you, He is for you
He is for you, He is for you

Amen, amen, amen
Amen, amen, amen

May His presence go before you
And behind you, and beside you
All around you, and within you
He is with you, He is with you

In the morning, in the evening
In your coming, and your going
In your weeping, and rejoicing
He is for you.

Jezus Overwinnaar - Opwekking 518

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstild door de kracht van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht
Ligt in Uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar
Naam boven alle namen.