



Zondagsbrief

zondag 16 januari 2022 - jaargang 23 no. 3

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>

Dienst bijwonen? Helaas is dat niet mogelijk.

Deze morgen in de Grote- of Johanneskerk, Oecumenische Viering RKK en PG Lekkerkerk

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Thema: 'Licht in het duister'

Voorgangers: ds. Rob Maas en mw. Gerda Martens

Organist: Richard den Ouden

Cantors: Mariët Kroondijk, Anton Tijssen en Jan Bernier Ottingh

Lector: Gerard Breuker

Lezingen: Jesaja 9: 1-7, Efeziërs 5: 8-14 en Matteüs 2: 1-12

Luisteren: 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen' *YouTube*

U vindt de tekst van alle liederen op blz. 2

Cantors: GvL 637: 'Uit het duister hier gekomen' 'Trisagion' *YouTube* || Cantors: NLB 8c: 1,2,3 (GvL 8-II) 'Lied van het licht Sint Ephrem' *YouTube*
Cantors: NLB 871: 1,4 z.o.z. || Cantors: NLB 339a NLB 496: 1,2 (GvL 601) *YouTube*

Collecten:

1e collecte voor de kerk

2e collecte voor de diaconie

3e collecte voor PKN Oecumene

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

o.v.v. PKN Oecumene

Thuisgekomen, bloemen:

Mw. M. (Lena) Brusse-van Herk.

De bloemen uit de kerk gaan als groet naar haar.

Er zijn bloemen uit het

Jan van Zwienenfonds gegaan naar **mw. H.A.Scheurwater-van der Vaart.**



Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In de dienst van D.V. zondag 30 januari 2022 nemen we afscheid van Jolanda Littel-van Gelder, Richard den Ouden en Carola den Ouden-Littel en de kerkrentmeesters Gerrie Versluijs, Jo Zwijnenburg en Adri van Vliet. Vincent Bazen en Pieter Rozendaal zullen hun ambtswerk hervatten als respectievelijk jeugd-ouderling en ouderling-kerkrentmeester en Martine Sluimer-Knauff en Jan Bernier Ottingh zullen hun dienstwerk voortzetten (herbevestigd).

Vanaf 30 januari zullen Harmen Lebbink en Mariet Verkuil-Broere gezamenlijk de functie van preses (voorzitter) van de kerkenraad invullen. De diaconie wordt versterkt door Leendert van Everdingen, die zal worden bevestigd als diaken, nadat hij in het overleg van de kerkenraad op 5 januari 2022 werd verkozen.

Greta Rolloos-Hoogerdijk en Joop Versluis zijn bereid gevonden om als kerkrentmeesters toe te treden tot het College van Kerkrentmeesters en Jan den Oudsten zet zijn lopende termijn voort.

U kunt tegen de gevolgdte procedure bezwaren indienen bij de scribe Martine Sluimer-Knauff (tot uiterlijk 24 januari 2022). Wij danken God dat Hij mensen roept om het (ambts)werk voor de kerk te vervullen en vragen uw gebed voor allen die in de gemeente een taak hebben.

Agaath van Dijk-Reedijk die als ouderling met bijzondere opdracht verbonden is aan 'De Breeje Hendrick' (Wijk 1) zal in april na een termijn van vier jaar niet herkiesbaar zijn en daarom zoeken we naar een nieuwe ambtsdrager, die dit ambt wil vervullen.

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Volgende week, 23/01, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

Voorganger:

ds. M. Kollistaart, Goudriaan

Oecumenische Viering vanmorgen

Vandaag hebben we gezamenlijk met de Rooms-Katholieke broeders en zusters van de H. Jozef een oecumenische viering als begin van de 'Week van Gebed voor de eenheid van christenen'. We volgen de orde van dienst (we vieren de liturgie) die is aangeleverd door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten (MECC). Thema van de viering is 'Licht in het duister' en centraal staat de aanbidding van de wijzen. Bij dit thema schrijft de Raad van Kerken/Missie Nederland: "Als gezamenlijke kerken in de wereld ervaren we het als onze roeping om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die eenheid. Opdat de Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister."



Bezinning in de Week van Gebed

Dominee Rob Maas verzorgt in de week van gebed iedere dag een bezinning aan de hand van de thema's aangereikt door de Raad van Kerken/Missie Nederland. Je kunt dit volgen via Whatsapp (06-24820639) en via het YouTube kanaal: Dominee Rob Maas.

Dit zijn de dagthema's:

Zo 16 januari – Richt ons op

Ma 17 januari – Breek onze muren af

Di 18 januari – Doorbreek onze gewoonten

Wo 19 januari – Laat ons niets ontbreken

Do 20 januari – Leid ons, Heer

Vr 21 januari – Kom, laten wij aanbidden

Za 22 januari – Geef ons de wil te delen

Zo 23 januari – Zet ons op nieuwe wegen

Ouderenmiddag

Helaas hebben we moeten besluiten ook de ouderenmiddag die voor 18 januari gepland stond niet door te laten gaan. We blijven hopen op betere tijden!

Koster Grote- of Johanneskerk:

Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (januari):

Henk Klerk, tel. (0180) 663384

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting onder de opsomming van de kerkdiensten.

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Heer, uw licht en uw liefde schijnen

1 Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij!

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw
heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord dat het
licht overwint.

3 Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij!

Refrein

Lied van het licht Sint Ephrem

Vertaling

*Het licht van de rechtvaardigen en de vreugde van de oprechten
is Christus Jezus, onze Heer.*

Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard.

*Hij kwam om ons te redden uit de duisternis
en ons te vullen met de straling van zijn licht.*

De dag breekt aan, de macht van de duisternis neemt af.

*Vanuit het ware licht ontstaat er voor ons
het licht dat onze verduisterde ogen verlicht.*

*Zijn glorie schijnt op de wereld
en verlicht de diepten van de afgrond.*

*De dood is uitgeroeid, de nacht is verdwenen,
en de poorten van Sheol zijn gebroken.*

*Wezens die in de duisternis lagen van oudsher, worden bekleed met licht.
De doden herrijzen uit het stof en zingen omdat ze een Verlosser hebben.*

Hij brengt redding en schenkt ons leven.

Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte.

*Hij zal terugkeren in glorieuze pracht
en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken.*

Uit het duister hier gekomen

1 Uit het duister hier gekomen
mensen van de wereldnacht
onbestemd verward in dromen
niet vermoedend wie hen wacht
zoekend of een woord opgaat
als een ster van dageraad.

3 Gij die nieuw zijt alle dagen
bron en hartslag van de tijd,
kunt Gij één moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt? -
die gezegd hebt 'Ik zal zijn'
en 'de dood zal niet meer zijn'.

Trisagion in het Syrisch

Trisagion betekent: driemaal heilig.

Gezongen wordt:

Qadishat aloho (Heilige God),
qadishat hayilthono (Heilige Sterke),
qadishat lo moyutho (Heilige Onsterfelijke),
ethrahame'layn (Ontferm U over ons)

NLB 8c (en GvL 8-II): 1, 2 en 3

Refrein

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam
allerwegen op aarde.

1 Gij die uw majesteit toont aan de hemel,
Gij opent de mond van weerloze kinderen,
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.

Refrein

2 Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens, dat Gij aan hem denkt,
de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.

Refrein

3 Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt
en hem met glorie en luister gekroond.
Gij doet hem het werk van uw handen beheren
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd,

Refrein

NLB 871: 1 en 4

1 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons allen geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

NLB 339a

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

NLB 496:1,2 (GvL 601)

1 Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot --
die nacht begon zijn Rijk

2 De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos
woestijn werd tot een wei.

