



Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 27 februari 2022 - jaargang 23 no. 9

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>

Dienst bijwonen? Dat kan weer!



De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Thema: *Ken je mij...? Over Psalm 139*

Voorganger: ds. Mariëlle van Waardenberg, Berkenwoude

Organist: Elise Kreuk

Lector: Nico van Vliet

Lezingen: Genesis 3: 8-13 en 21-24 en Psalm 139 - *zie blz. 2*

Zingen: NLB 23a: 1,2 - *mel. NLB 766* || NLB 886 - Abba Vader (NL)

Psalm 16 - 'Ik val niet uit Zijn hand' - *YouTube zie blz. 2*

Lichtlied || NLB 942: 1,2 || 'Ken je mij' - *YouTube blz. 2*

NLB 139 - The Psalm Project - *YouTube zie blz. 2*

NLB 423 || Amen

Collecten:

1e collecte voor de kerk

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de diaconie

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e collecte voor Plaatselijke Evangelisatie

U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de evangelisatiecommissie bij de Regiobank:

IBAN: NL30 RBRB 0827 9855 76

o.v.v. collecte 27 februari



Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **mw. J.W.A. (Janny) Huitema-Brand**

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienfonds** gegaan naar **dhr. C. (Cees) van Noort**

en naar **dhr. A. (Adrie) de Vos**, Krimpen aan de Lek

Ziekenhuisopname

Dhr. G. (Gerrit) van IJzeren is opgenomen in het Franciscusziekenhuis locatie Vlietland, Postbus 215, 3100AE Schiedam.

Koffie drinken na de dienst

Twee weken geleden zijn we weer gestart met het koffiedrinken in de Ichthuskerk na de kerkdienst. Ook vandaag bent u van harte welkom. Zie blz. 3 voor de aangepaste coronamaatregelen.

U bepaalt zelf in hoeverre u de oude maatregelen nog wilt toepassen.



Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)			
ma	28-feb	20:00	Ichthuskerk Pastoraal Beraad
vr	4-mrt	10:00	Ichthuskerk Inloopochtend
zo	6-mrt	15:00	Grote-/Joh.kerk zinzondag VVP

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Volgende week, 06/03, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. Rob Maas

Zinzondag VVP op 6 maart met een lezing over 'Filosofie van het boerenverstand'

Filosof en humanisticus Jan Warndorff biedt een vernieuwende en bevrijdende levensfilosofie, met als motto: zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden.

Het leven zelf is een wonderbaarlijk mysterie wat wij niet begrijpen. En omdat dit onbegrip geldt voor alle mensen overal ter wereld, doen we er goed aan om dit volmondig te erkennen. Het zet de potentieel gewelddadige waarheidsclaims van religie, wetenschap en politiek tussen haakjes, en geeft aan alle mensen gemeenschappelijke grond onder de voeten. Maar die grond lijkt aanvankelijk misschien heel beperkt en dun – of is het zelfs glad ijs? Jan Warndorff schreef een 'filosofie van het boerenverstand' onder de titel 'Geen idee', waarin hij laat zien hoe stevig en hoe vruchtbaar deze grond is. In de erkenning van onze onwetendheid schuilt zowel individuele vrijheid, als een aanmoediging om het leven en de wereld vooral lief te hebben.

Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen geboren en getogen in Ghana, Malawi en Ethiopië. De lezing begint om 15.00 uur en vindt plaats in onze Grote- of Johanneskerk.

De toegang, koffie en thee zijn gratis. Na afloop is er een openschaalecte.

Voedselbank

Volgende week zondag is het de eerste zondag van de maand. U kunt een product van de maand inleveren voor de voedselbank. Voor februari is dit tandpasta. Bij de ingang van de Grote- of Johanneskerk zal hiervoor een krat staan.

Alvast bedankt

Paasgroetenactie 2022

Een paar kaarten van de Paasgroetenactie zijn alweer bij ons terug. Hartelijk dank hiervoor. Als u er nog thuis hebt liggen, wilt u deze uiterlijk 10 maart bij één van ons kunt bezorgen. Bent u niet in staat de kaart(en) terug te brengen, laat het ons weten. Dan komen wij hem bij u ophalen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Mariet Verkuil, Wil Faber, Wout Klerk,
Leendert van Everdingen en Tona Visser

Koster Grote- of Johanneskerk: Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (februari): Marijke Versluis, tel. (0180) 663723
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting onder de opsomming van de kerkdiensten.
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Psalm 16 - Ik val niet uit Zijn hand
The Psalm Project

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen.
En zelfs hun naam niet noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.



Tweede schriftlezing: Psalm 139

Vertaling van Gerard Swüste
Altijd hetzelfde lied,
150 psalmen bewerkt en toegelicht

Voor de koorleider; van David; een psalm

JIJ

je doorziet mij en weet van mij,
je weet van mij zitten en staan,
je weet allang wat ik denk.
Mijn gaan en mijn staan volg je op de voet,
mijn doen en laten zijn je vertrouwd.
Ligt er een woord op mijn tong,
je weet het al, JIJ, je weet alles.
Achter mij, voor mij, je omringt me,
je legt je hand op mij.

Te gek voor woorden, niet te begrijpen,
ik snap het écht niet.

Waarheen gaan buiten jou om?
Waarheen om je gelaat te ontlopen?

Ben ik in de wolken, jij bent er.
Zit ik dood aan de grond, jij bent daar.

Vlieg ik met vleugels van morgenrood,
zoek mijn heil voorbij de verste zee,
ook daar ben ik binnen jouw bereik,
ook daar heb je me in de hand.

Zou ik zeggen: 'Duisternis omhul me,
laat nacht het licht zijn om me heen,'
ook duisternis verduistert niets voor jou,
nacht is voor jou even licht als dag;
licht of donker, dat maakt jou niet uit.

Jij bent het die mijn nieren vormde,
me gestalte gaf in de schoot van mijn moeder!
Danken wil ik je daarvoor
dat ik zo'n ontzagwekkend wonder ben.
Wonderbaarlijk wat uit jouw handen komt,
ik weet dat maar al te goed.

Mijn lijf en leden kende je al,
toen ik werd gemaakt in het verborgene,
geboetseerd in het diepst van de aarde.
Ik was nog niet eens een mensje,
jouw ogen zagen mij.

En in je boek stonden ze,
de dagen die zouden komen,
al lagen ze nog ver in de toekomst.

En voor mij, Machtige,
zijn jouw gedachten niet te vatten,
overstelpend in aantal!

Ik wil ze tellen,
het is meer dan al het zand van de wereld!
Ik word wakker, nog steeds ben ik bij jou.

O God, maak een eind aan slechte mensen:
'Jullie met bloed aan je handen, weg van mij!'

Zij, met al hun intriges tegen jou,
Ze beelden zich in jouw tegenstrever te zijn.

Zou ik niet haten die jou haten, JIJ,
niet walgen van hen die opstaan tegen jou?

Ik haat ze met alle haat die in mij is,
mijn eigen vijanden zijn het.

Doorzie mij, LEVENDE, ken mijn hart,
Toets mij, weet mijn gedachten,
kijk of ik niet afwijk van de rechte weg,
leid me voort op de aloude weg!

Ken je mij, Trijntje Oosterhuis

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet je mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken,
zoekend naar de plek waar ik woon,
ben je beeldspraak voor iemand
die aardig is of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt en niet
voelt als ik, niet koud en hooghartig.

Ken je mij? Wie ken je dan?
Ken jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ik zou één woord willen spreken,
dat waar en van mij is,
dat draagt wie ik ben, dat het houdt,
ik zou een woord willen spreken
dat rechtop staat
als mens die mij aankijkt en zegt:
ik ben jouw zuiverste zelf,
vrees niet, versta mij, ik ben. Ik ben!

gezongen met Yosina Rumajauw

Ken je mij, wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij, wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ben jij de enige voor wiens ogen
niets is verborgen van mijn naaktheid?
Kan jij het hebben, als niemand anders,
dat ik geen licht geef, niet warm ben,
dat ik niet mooi ben, niet veel,
dat geen bron ontspringt in mijn diepte
dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel te veel waar zijn?

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Psalm 139 -
Heer, die mij ziet zoals ik ben
The Psalm Project

Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent U mij, U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open, 't ligt alles open,
t ligt alles open voor Uw ogen.

U bent mij overal nabij,
Uw ogen waken over mij,
van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verder gaan.
O God, hou mij geheel omgeven
en leidt mij op de weg van 't leven.
O God, hou mij geheel omgeven
en leidt mij op, en leidt mij op,
en leidt mij op de weg van 't leven.
En leidt mij op, en leidt mij op,
ja, leidt mij op de weg van 't leven.

Update coronamaatregelen

De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen mededelen dat er vanaf zondag 27 februari geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijke leven.

Voor de kerkdiensten betekent dit dat er bij de ingang geen coördinatoren meer zullen zijn en dat in de Grote- of Johanneskerk in de achterste helft van de kerk alle banken weer naar beneden zullen zijn. In het voorste gedeelte van de kerk blijven de banken om en om naar beneden en omhoog zodat er ruimte is om 1,5 meter afstand te houden voor wie dat graag wil. Wat ook blijft is de mogelijkheid om de handen te ontsmetten bij de ingang en de collectezakken bij de uitgang.

In de Ichthuskerk zal er een zelfde constructie worden toegepast. Plaatsen waar we de 1,5 meter afstand kunnen handhaven en plaatsen waar u zelf afstand naar een ander moet bewaren.

Vanaf nu zullen de kerkdiensten ook weer plaats vinden volgens het rooster in de Ichthuskerk en in de Grote- of Johanneskerk. Dat betekent dat zondag 6 maart de kerkdienst voor het eerst sinds lange tijd weer in de Ichthuskerk gehouden zal worden.

We hopen dat we het gemeentelven met elkaar weer op kunnen pakken.

Palmpasenstokken (herhaling)

Zondag 10 april is het Palmpasenzondag. We willen met de kinderen van de Kindernevendienst dan weer palmpasenstokken gaan maken.

Hiervoor hebben we nog wel een aantal houten kruizen nodig die we tekort komen dus als je er thuis nog hebt liggen mag je die inleveren bij de leiding van de Kindernevendienst.

Als iemand handig is en zelf houten kruizen kan maken zijn deze ook van harte welkom! Alvast bedankt!

Marlies en Miranda



3

Soberheidsmaaltijden

Dit jaar worden er in de 40dagentijd weer soberheidsmaaltijden gehouden en wel op de volgende data:
15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april.
Nadere informatie volgt, maar wilt u de data vast noteren?