



**Tweede soberheidsmaaltijd
dinsdag 22 maart**

U/jij wordt van harte uitgenodigd om aanstaande dinsdag (weer) deel te nemen aan een soberheidsmaaltijd. Deze maaltijden worden jaarlijks in de 40dagentijd gehouden en de collecte-opbrengst gaat steeds naar een goed doel, dit jaar naar de opvang van straatkinderen in Lins (Brazilië). Kom en doe mee!
De maaltijd wordt gehouden in de Ichthuskerk van 18.00 tot 19.00 uur.

foto van de eerste soberheidsmaaltijd

**Sunday Hour dienst 3 april
"Kom tot de Vader"
met de Fisherman's Band**

U/je bent allen van harte uitgenodigd voor de Sunday Hour dienst op 3 april a.s. om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Lekkerkerk. Het thema is: "Kom tot de Vader", met ds. Rob Maas en de Fisherman's Band. Leuk als u/jij er ook bij bent!

Scriba:
mw. Martine Sluimer; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (maart):
Jan den Ouden, tel. (0180) 662459
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker:
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar



Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 20 maart 2022 - jaargang 23 no. 12

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk, 3e zondag 40dagentijd

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Thema: 'Over lijden en geduld hebben'

Voorganger: ds. Rob Maas

Organist: Richard den Ouden

Lector: Anton Littel **Lezingen:** Jesaja 53: 1-7, 11a en Lucas 13: 1-9

Zingen: NLB 25: 1,2 || ELB 118: 1,3,4 z.o.z. || Lichtlied || *luisteren/meezingen:* 'Heel mijn hart' YouTube z.o.z. || NLB 852: 1,2,3,4 || 942: 1,3 || 1009: 1,3

Collecten: 1e voor de kerk

2e voor de diaconie

3e Kerk in Actie Werelddiaconaat

Volgende week, 27/03,

10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. A. ter Schuur,

Waddinxveen

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457

o.v.v. 40dagentijdcollecte maart

Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd



Na de dienst is er koffiedrinken in de Ichthuskerk.

Bloemen

Een Oekraïense familie heeft onderdak gevonden in het voormalige Gear gebouw. Als teken van "welkom in Lekkerkerk" gaan de bloemen uit de kerk vandaag naar hen.



Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienfonds** gegaan naar **mw. A.M. (Alie) Verwoerd-Broere**, die onlangs een knieoperatie moest ondergaan.

Agenda		vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)	
ma	21-mrt 19:30	Ichthuskerk	DVO knutselavond
di	22-mrt 10:00	Ichthuskerk	seniorengesprekskring
di	22-mrt 18:00	Ichthuskerk	soberheidsmaaltijd
vr	25-mrt 10:00	Ichthuskerk	Inloopochtend

**ELB 118: 1, 3 en 4,
Hij kwam bij ons heel gewoon**

1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als menszoon.
Hij diende ons als een knecht,
en heeft zijn leven afgelegd.

Refrein:
Zie onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

3 Zie je de wonden zo diep?
De hand die aard' en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg,
de man, die onze zonden droeg.

Refrein

4 Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.

Refrein

**Luisteren/meezingen
'Heel mijn hart' (Sela)**

1 Als mijn hart niet ontwaakt
uit de nacht van verdriet;
en de zon niet meer schijnt
ik het daglicht niet zie;
Als het donker in mij blijft
en mijn hart schreeuwt om recht
om wat mij verwondde;
ik verlies dit gevecht.

Refrein
Heer, U kent mijn verlangen
om in vrijheid te leven;
Niet gevangen tussen muren
die mijn bange hart omgeven.
Uw waarheid bevrijdt;
uw liefde geneest,
Heel mijn hart door de Heilige Geest.

2 Als ik levenslang vecht,
met de last die ik draag;
in de greep van de angst
mezelf bitter afvraag
hoe ik verder moet leven
met mijn schaamte en schuld,
ziet U mij dan Vader;
Kom mij toch te hulp!

3 Wat mijn hart ook bezwaart,
welke pijn ik nog voel;
door de kracht van het kruis
heeft zelfs lijden een doel.
Kom ik eindelijk thuis
om bij Jezus te zijn,
die stierf voor mijn zonde,
maar ook voor mijn pijn.

3^e zondag veertigdagentijd

Lucas 13 :1-9 (de tweede schriftlezing)

Tekst bij de liturgische bloemschikking:

Goede God, U geeft vrucht,
ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons. Amen.
(De vijgentak zal vrucht dragen)

Zondag Oculi [oo-kulie]

*Vandaag is het de derde zondag in de
40dagentijd, zondag Oculi genoemd.
Oculi is Latijn voor 'ogen'. In Psalm 25,
vers 10 staat: "Mijn ogen zijn bestendig
op de Heer gericht". In deze voorberei-
dingstijd voor Pasen richten wij onze
ogen op God, of Hij naar ons en naar zijn
wereld wil omzien.*

Nascholing dominee Maas

Dit jaar volgt dominee Maas een jaargang 'Zorg voor de Ziel'. Zes keer twee dagen in de maanden maart, april, mei, september, oktober en november. Daarom is hij deze week maandag en dinsdag afwezig,

Bevrijding in tijden van oorlog

In deze veertigdagentijd staan we, net zoals ieder jaar, stil bij het lijden. Het lijden in de wereld. Het lijden van de Oekraïners. Het lijden van Jezus die aan het kruis stierf en daarmee ons lijden op zich nam. Over vier weken is het Pasen, het feest van bevrijding. Voor Joodse gelovigen het feest waarop ze herdenken dat Israël door God uit Egypte werd bevrijd. Voor christenen het feest waarop we de bevrijding door Christus vieren. Door zijn sterven en opstanding heeft Jezus ons bevrijd uit de macht van de duisternis, de zonde en de dood. N  is die bevrijding nog lang niet altijd zichtbaar. Verre van zelfs. Maar eenmaal zullen alle ketens worden losgemaakt. Dan zal er een einde komen aan oorlog, onderdrukking, geweld en machtsmisbruik. God belooft ons in de Bijbel een nieuwe wereld waarin het recht zal regeren en er vrede zal heersen. En ook al is de schijn soms tegen, we hoeven niet alleen maar lijdzaam af te wachten tot dat grote moment aanbreekt. We kunnen Gods koninkrijk zelf een stukje dichterbij brengen door te leven zoals Jezus dat van ons gevraagd heeft. In afhankelijkheid van God en in dienstbaarheid aan de naaste. Op die manier zetten we, al twijfelend, bid-dend en elkaar helpend waar we kunnen, iedere dag een kleine stap in de richting van onze uiteindelijke bestemming: Gods koninkrijk, waar vrede, vrijheid en gerechtigheid zullen heersen.

Mirjam van der Vorm-Croughs
Bijbelwetenschapper bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

