

Uitnodiging

slotdag PKN Lekkerkerk



We verzamelen met de basisschoolkinderen bij de Ichthuskerk en vertrekken 15:30 naar de bowlingbaan.

Opgeven bij Marlies 0644012401 vóór 4 juni.

Om 17:30 zijn we weer terug voor een gezamenlijke maaltijd! **U, gemeenteleden**, bent van harte welkom mee te komen eten. Opgeven bij Richard 0651184134.

Om 19:00 vertrekken we met de jongeren vanaf 12 jaar naar de bowlingbaan. Opgeven bij Vincent 0645149598 of Tona 0638602628 vóór 4 juni.

Predikant:
ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: **woensdag**

Pastoraal werker:
mw. Jacqueline van Sprang; 06 16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: **dinsdag**, maar
bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: **mw. Martine Sluimer**; tel. (0180) 660607
Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk;
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (mei):
Anton Littel, tel. (0180) 662872
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
zondag 29 mei 2022 - jaargang 23 no. 22

uitzending kerkdiensten: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Thuis kunt u een kaars aansteken terwijl de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Voorganger: ds. Gerben van Manen, Amsterdam

Organist: Richard den Ouden

Lector: Kees Mudde

Lezingen: Deuteronomium 6: 4-9 en Johannes 21: 15-19

Zingen: NLB 80: 1,7 || NLB 655: 1,2,4 || Lichtlied || 'The last man on earth' -
YouTube z.o.z. || NLB 653: 1,6,7 || NLB 612: 1,2 || NLB 418: 1,3

Collecten: 1e voor de kerk

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e voor de diaconie

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e PKN Jong Protestant

IBAN: NL52 ABNA 0414 141 415

o.v.v. collecte Jong Protestant mei

Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen?

Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. Meer lezen:

kerkinactie.nl/collecterooster

Vakantie Jacqueline van Sprang

Jacqueline is afwezig t/m 17 juni.

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met ds. Rob Maas, de scriba of een van de ouderlingen.

Volgende week, 5 juni,

Eerste Pinksterdag

10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

Voorganger:

ds. Rob Maas

Bloemen en ziekenhuisopname

De bloemen van vorige week zijn uiteindelijk naar **Wiesje Littel** gegaan, want

Peter de Knecht bleek in het ziekenhuis te liggen t.g.v. een gebroken heup. Hij is vrijdag verhuisd naar Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda.

De bloemen van vandaag gaan naar

mw. J.C. Prins-Breedveld



Er zijn **Jan van Zwienenfondsbloemen** gegaan naar een Eritrese familie aan het Patrijsspad. Zij wonen in een bovenwoning met 3 kinderen en konden gelukkig om 05.00 terug naar hun huis. Geen schade, maar wel geschrokken. Daarom uit meelevendheid de bloemen.

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
vr 3-jun 10:00 Ichthuskerk Inloopochtend, handwerkclubje

The Last Man on Earth – Wolf Alice

Who are you to ask for anything more?
Do you wait for your dancing lessons to
be sent from God?
You'd like his light to shine on you

You've really missed a trick when it comes
to love
Always seeking what you don't have like
what you do ain't enough
You'd like a light to shine on you

And every book you take
And you dust off from the shelf
Has lines between lines between lines
That you read about yourself
But does a light shine on you?

And when your friends are talking
You hardly hear a word
You were the first person here
And the last man on the Earth
But does a light shine on you?

Who are you to ask for anything else?
The thing you should be asking is for help

You'd like a light to shine on you
Let it shine on you
Let it shine on you

A penny for your truth
Will I'll hedge my bets on love?
'Cause it's lies after lies after lies
But do you even fool yourself?
And then a light shines on you

And when your friends are talking
You hardly hear a word
You were the first person here
And the last man on the Earth
But the light

Wie ben jij om nog om meer te vragen?
Wacht je erop dat je danslessen worden
gestuurd door God?
Je zou willen dat zijn licht op je scheen

Je hebt echt de boot gemist als het om
liefde gaat
Altijd zoeken naar wat je niet hebt
Alsof wat je doet niet genoeg is
Je zou willen dat er licht op je scheen

En elk boek dat je pakt
En afstoft van de plank
Heeft regels tussen de regels tussen de regels
Die je leest over jezelf
Maar schijnt er licht op je?

En als je vrienden praten
Hoor je nauwelijks iets
Jij was de eerste persoon hier
En de laatste mens op aarde
Maar schijnt er licht op je?

Wie ben jij om nog om iets anders te vragen?
Waar je om zou moeten vragen is hulp

Je zou willen dat er licht op je scheen
Laat het op je schijnen
Laat het op je schijnen

Ben benieuwd naar jouw waarheid
Zal ik mijn weddenschappen op de liefde
indekken?
Want het is leugens op leugens op leugens
Maar bedrieg jij zelfs jezelf?
En dan schijnt er licht op je

En als je vrienden praten
Hoor je nauwelijks iets
Jij was de eerste persoon hier
En de laatste mens op aarde
Maar het licht

Vrijwilligers gevraagd voor Oekraïners

Donderdag 28 april jl. is gestart met de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne in het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Geprobeerd wordt deze mensen - die de verschrikkingen in hun land zijn ontvlucht – zo goed mogelijk een langdurige opvang te bieden.

Vanuit de overheid ontvangen zij “leefgeld” waarmee in principe eten, kleding enz. moet kunnen worden gekocht. Voor kinderen is onderwijs geregeld in vooralsnog Bergambacht en Gouda. Ouderen mogen in principe aan het werk.

Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de samenstelling van deze groep vluchtelingen zal zijn. In Lekkerkerk waren al eerder vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht bij gastgezinnen.

Organisatie vrijwilligerswerk

In Lekkerkerk worden verschillende activiteiten in gang gezet voor deze vluchtelingen. Verschillende organisaties gaan hiermee aan de slag. Iedereen is zich er van bewust, dat “ergens” mee moet worden gestart en gaandeweg moet worden ervaren welke activiteiten aanspreken en/of haalbaar zijn.

Er is sprake van twee vormen van vrijwilligerswerk:

Buddys.

Organiseren en ondersteunen van activiteiten.

Als Buddy word je gekoppeld aan een vluchteling. Je bent dan een maat, een vriend, een hulp voor de vluchteling en/of eventueel gastgezin. De tijdsbesteding is naar verwachting een halve dag per week. Het organiseren en ondersteunen bij activiteiten richt zich op wat wij als Protestantse Gemeente willen aanbieden.

Wat doet onze Protestantse Gemeente?

Ons voornemen is te starten met het wekelijks openstellen van de Ichthuskerk op donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Er zal dan gezorgd worden voor koffie/thee, het doen van een spelletje, een praatje, een wandeling enz. Of simpel een plek bieden waar zij samen kunnen zijn. Ook hier zal de ervaring moeten leren wat de beste invulling is.

Doet u mee?

Voor het bovenstaande zijn vrijwilligers nodig! Hoe meer hoe beter, want dan komt het niet op de schouders van enkelen neer. Dagelijks worden wij, maar ook de vluchtelingen geconfronteerd met de verschrikkelijke beelden. Wij kunnen helpen door een warm onthaal in Lekkerkerk te bieden.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar:

aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl

Doop en belijdenis

De kerkenraad is blij u te berichten dat we op 5 juni, Pinkstermorgen, de Heilige Doop willen bedienen aan Luuk de Jong, geboren 16 juni 2018, zoon van Bianca Nell en Bert de Jong.

Ook willen we in die dienst Wendy Rutten, geboren 1 maart 1990 dopen, nadat zij belijdenis van het geloof heeft gedaan.

Huwelijk Claudia van Roest en Thomas van den Hengel

Op 10 juni 2022 willen Thomas van den Hengel en Claudia van Roest elkaar het ja-woord geven, waarna zij om 14:30 uur Gods zegen willen vragen over hun huwelijk in een dienst hier in de Grote- of Johanneskerk. In deze dienst zal dominee Rob Maas voorgaan. Wij wensen Claudia en Thomas een gezegende dag toe en een mooie en goede toekomst samen.

Op weg naar Pinksteren

De tijd die wij thans beleven, de periode van Jezus afwezigheid, geldt als een testcase. De Heer is er niet. Hij gaf ons de vrijheid. Zullen we leven in zijn Geest? Zullen we op eigen benen kunnen staan? Zullen we de volwassenheid kunnen opbrengen om uit eigen beweging zijn wil uit te voeren, zó stipt en onvermoeibaar dat Hij juist in zijn afwezigheid meer dan ooit in ons midden is?

Zullen we de vuurproef doorstaan? We hebben de vrijheid: om aan het werk te gaan met de talenten van de Heer én om die talenten renteloos te laten liggen. We hebben de vrijheid om de zaak van Jezus - een bewoonbare wereld - tot ónze zaak te verklaren én om ons daarvan te distantieëren. Hoewel- met zijn gloeiende verwachtingen zit de Heer ons wel danig op de huid; zijn Geest laat ons geen ogenblik met rust; voortdurend schrijft Hij zijn talenten op ónze rekening. Hij probeert ons gewoon. Zijn belangen schreeuwen om aandacht. We hebben de vrijheid om zijn volgelingen te zijn.

(ooit ergens gelezen; RM)

Foto's bouw Ichthuskerk

Tijdens het koffiedrinken na de dienst kunt u (nog één keer) de foto's bekijken van de bouw van de Ichthuskerk. Ze liggen er vandaag voor het laatst, dus grijp uw kans!

Voedselbank

Volgende week zondag is het de eerste zondag van de maand.

U kunt een product van de maand inleveren voor de voedselbank.

Voor juni is dit zoet broodbeleg; hagelslag, jam, pindakaas of chocopasta.

Alvast bedankt.



“Simon, zoon van Johannes, houd je van me?”