

Orde van dienst 30 april 2023 Grote- of Johanneskerk Lekkerkerk – 10:00 uur

Thema: Gods Schepping geeft kleur
Organist: Mariet Verkuil

Welkom en mededelingen

Zingen: Intochtslied Lied 8: 1, 2 en 3

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven -
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kinderen doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt Ge uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Lied 150a: 1, 3 en 4

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Inleiding op in gebruik nemen van de nieuwe liturgische kleden

Overdracht van de liturgische kleden Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Lekkerkerk naar Kerkenraad Protestantse Gemeente Lekkerkerk

IN GEBRUIK NEMEN VAN DE LITURGISCHE KLEDEN

*Op de tafel liggen de kleden als volgt: onderop de nieuwe witte tafelloper, daarbovenop de paarse,
daarbovenop de rode, daarbovenop de groene en daar weer bovenop de oude witte tafelloper.
Bij het onthullen, wordt de oude witte weggenomen en dan wordt de nieuwe groene zichtbaar.*

*Het groene kleed wordt getoond
Het rode kleed wordt getoond
Het paarse kleed wordt getoond
Het witte kleed wordt getoond*

Gebied

Zingen 'God zij dank om heel de schepping' melodie Gezang 300 LvdK - Eens als de bazuinen

1 God zij dank om heel de schepping,
alle kleuren, al het moois
waar wij deel aan mogen hebben,
waarmee God de aarde tooit.
Hij laat niet uit handen vallen
wat Hij is begonnen, – nooit!

2 God zij dank voor alle tinten
waarmee Hij de wereld kleurt
in de winter, – lente – zomer,
– in de herfst als alles geurt.
Alles waarin wij ervaren
dat Zijn scheppingswoord gebeurt.

3 God zij dank voor al het leven
dat aan ons is toevertrouwd,
ons in handen is gegeven,
en zich tussen ons ontvouwt
als een hemel hier op aarde,
als een wonder, welbeschouwd.

Moment met de kinderen

Zingen: Heer blijf bij ons, neem ons mee

Schriftlezingen

Genesis 1: 26-31

²⁶ God zei: 'Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken; zij moeten heersen over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.' ²⁷ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. ²⁸ Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.' ²⁹ Ook zei God: 'Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. ³⁰ Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef Ik alle groene planten tot voedsel.' En zo gebeurde het. ³¹ God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Micha 6: 8

⁸ Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Lied 992: 1, 2, 3 en 4

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2 Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3 Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

4 Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Verkondiging

**Zingen Lied 'Kleur aan het bestaan' (Sjon Donkers/Mel. Liefde eenmaal uitgesproken-791)
1V, 2M, 3A, 4V, 5M, 6A**

1 Kleuren zingen van Verbeelding,
spreken het Verlangen aan
waarin ieder mens mag weten
dat zij vrij op weg mag gaan.

2 Kleuren breken door de chaos
van de nacht van pijn en leed,
lichten op in spel van lijnen,
scheppen ruimte hemelsbreed.

3 Kleuren zoeken in Verbeelding
Stem van de Geborgenheid,
Bron die Glans geeft aan het leven
zingt van Gods Aanwezigheid.

4 Kleuren raken aan Genade,
Geestkracht scheidt een Vergezicht,
waait door Hoop, Geloof en Liefde
waarin het Geheim oplicht.

5 Kleuren lichten op in beelden,
schenken Zin aan het bestaan,
helen Liefde en Bezieling,
kracht om steeds weer op te staan.

6 Kleuren openen je ogen,
reiken het Verlangen aan
dat je deelt met ieder ander
waarmee jij op Weg wilt gaan.

Gedenken overleden gemeentelid

Lied 91a: 1

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen,
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend.
En Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zal zien.

Gebeden, dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 984: 1, 2, 4 en 5

1 Gezegend die de wereld schept,
de dag uit nacht tot leven wekt,
het licht der zon roept en de maan,
de sterren om op wacht te staan.

2 Gezegend die de aarde maakt,
de grenzen van de zee bewaakt,
ontluiken doet het jonge groen,
de kleurenpracht van elk seizoen.

4 Gezegend die de mensen roept
tot liefde, vruchtbaarheid en moed
om voor elkander te bestaan
in eerbied voor zijn grote naam.

5 Gezegend zijt gij om uw Woord
dat ons tot vrede heeft bekoord,
tot leven dat van lijden weet
en liefde die geen einde heeft.

Zegen met gezongen Amen

met aansluitend

Zingen Lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus van Nassouwe)

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.