

Sunday Hour dienst 24 september 2023

Thema: Wat als Jezus je verwachtingen niet waar maakt?

Aanvang dienst: 10.00 uur in de Grote- of Johanneskerk, Kerkplein 4, Lekkerkerk

Spreker: Sjoerd Hogenbirk

Band: Jubal uit Gouda

Live stream begint 10 minuten voor aanvang van de dienst, band speelt:

- Tienduizend redenen
- How great is our God

Welkom door ouderling

Band speelt:

- Laat het huis gevuld zijn

Welkom door spreker en gebed

Band speelt:

- Vul dit huis met Uw glorie

Kinderen halen lichtje/lantaarntje op om naar kindernevendienst te gaan,

Band speelt lichtliedje.

Schriftlezing uit NBV: De Emmaüsgangers – Lukas 24: 13-30 en 1 Korinthe 13: 11-13

Lukas 24: 13-30

13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadië van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: 'Waar loopt u toch over te praten?' Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 'Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?' 19 Jezus vroeg hun: 'Wat dan?' Ze antwoordden: 'Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God van het hele volk. 20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet'. 25 Toen zei hij tegen hen: 'Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van

begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?' 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.' Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.

1 Korinthe 13: 11-13

11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Band speelt:

- Als het leven soms pijn doet
- Je mag ook verliezen

Uitleg met gebruik powerpoint

Band speelt:

- Kom tot de Vader

Gebed

Collecte

Band speelt:

- Toekomst vol van hoop
- Onze schuilplaats is God

Kinderen komen tijdens dit laatste lied terug uit kindernevendienst.

Zegenbede

Einde dienst

Liedteksten:

Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stukt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

How great is our God

The splendor of a King,
clothed in majesty
Let all the Earth rejoice
All the Earth rejoice

He wraps himself in light
And darkness tries to hide
And trembles at His voice
Trembles at His voice

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God
Age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the end
Beginning and the end

The Godhead Three in One
Father Spirit Son
The Lion and the Lamb
The Lion and the Lamb

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

Name above all names (how great is our God, sing with me)
Worthy of our praise (how great is our God, and all will see)
My heart will sing
How great is our God

You're the name above all names (how great is our God, sing with me)
You are worthy of our praise (how great is our God, and all will see)
And my heart will sing
How great is our God

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

How great is our God, sing with me
How great is our God, and all will see
How great, how great is our God

Laat het huis gevuld zijn

Laat het huis gevuld zijn
Met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn
Met de wolk van Mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
Met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn
Met mijn geur.

Want Ik wil komen met Mijn Geest
En doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon.
Laat Mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
Door je heen.

Laat het huis bekleed zijn
Met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
Met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn
Door het bloed van Uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn
En schoon.

Want U wilt komen met Uw Geest
En doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn,
Maak ons heilig, puur en rein.

Laat het levend water stromen
Door ons heen.

Heer, wij roepen tot U:
'Kom opnieuw met Uw vuur.'
Wij verlangen naar echtheid;
Bewerk het diep in ons hart.

Heer, wees welkom met Uw Geest
En doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel
Waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn,
Maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
Door ons heen.

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer

Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Lichtliedje

.....

Als het leven soms pijn doet

Als het leven soms pijn doet
En storm gaat tekeer
In een tijd van moeite en verdriet
Alsof de zon niet meer opkomt
En het altijd donker blijft
En de ochtend het daglicht nooit meer ziet

Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat
Laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft

Als ik kom met al mijn vragen met mijn twijfels en mijn pijn
Met mijn angst en onveiligheid
Dan lijkt de hemel soms van koper
Geen gebed komt er doorheen
En ik verstik in onzekerheid

Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat
Laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft

Heer wilt U mij helpen
Als ik moe ben of verward
Dat het geloof in mijn verstand
Ook zal leven in mijn hart

Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat
Laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat
En dat Uw armen om mij heen zijn
En Uw liefde mij omgeeft
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft

Dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft
Dat ik zal zien als ik terug kijk dat U mij gedragen heeft

Je mag ook verliezen

Wat als ik breek
Wat als ik niet kan zijn wat jij van mij verwacht
Wat als ik niet in het perfecte plaatje pas
Mag ik er dan zijn

Wat als ik faal
Wat als ik niet meer waarmaak waar ik ooit voor stond
Waar ik op hoopte ligt in scherven op de grond
Mag ik er dan zijn

Je mag ook verliezen
Je mag ook verliezen
Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn
Zo hard gestreden
Gesmeekt en gebeden
Laat het maar los nu, en kom maar bij mij

Ben ik genoeg,
ook als ik nooit meer het succesverhaal zal zijn
Wat als de pijn in mij een leven lang niet slijt
Is het dan goed

Mag ik nog mee
Als ik niet snel genoeg de antwoorden weer weet
Kun ik nog held zijn als de moed me steeds ontbreekt,
is dat ok?

Je mag ook verliezen

Je mag ook verliezen
Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn
Zo hard gestreden
Gesmeekt en gebeden
Laat het maar los nu, en kom maar bij mij

Want hier is een plek, Voor dwalers en falers
Hier is een plek voor als het mislukt
Kom als je moe bent
Verward en verslagen
Hier is een plek — Hier vind je rust

Je mag ook verliezen
Je mag ook verliezen
Jij hoeft niet altijd maar sterk te zijn
Zo hard gestreden
Gesmeekt en gebeden
Laat het maar los nu, en kom maar bij mij
Laat het maar los nu, en kom maar bij mij

Kom tot de vader

Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verander daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed

Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z'n eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij heeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Onze schuilplaats is God

Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,

overwinning, dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig.

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x)
Voor eeuwig.