



Grote-of Johanneskerk

# Zondagsbrief

Van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk  
2 dec. 2018 jaargang 19, no.48



Ichthuskerk

Voorganger vanmorgen: Ds. Gerben van Manen te Capelle a/d IJssel. Organist: Richard den Ouden.

Lezingen: Lucas 1 : 26 - 38 en 46 - 55.

Kindernevendienst voor alle groepen

Collectes vandaag: 1<sup>e</sup> voor de Kerk, 2<sup>e</sup> voor de diaconie en de 3<sup>e</sup> collecte voor PKN Missionair Werk.

**Komende week:** 9 dec.10.00 uur in de Grote-of Johanneskerk: Ds. A. Admiraal te Woerden  
**Koster Grote kerk:** Pieter Rozendaal tel.0180-846212 of 06-29592603  
**Koster Ichthuskerk:** Marijke Versluis tel.0180 - 663723  
**Predikant:** Ds.Loes Roersma = ziek (voor bereikbaarheid zie gegevens Scriba)  
**Invalpredikant:** Ds.Gerben v.Manen;e.mail: [dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl](mailto:dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl) Tel.010-2363873  
**Pastoraal werker:** Mw. Jacqueline v.Sprang, tel.0180-661382 werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.Voor dringende zaken is zij bereikbaar via tel.0180-633445 e.mail:[pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl)  
**Scriba:** Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk. tel.0180-660607. e.mail: [scriba@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl)  
**Website:** Inleveren kopij zondagsbrief via [jwdenhartog@gmail.com](mailto:jwdenhartog@gmail.com) (Jan Willem den Hartog) [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl) en [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Agenda:** (voor zover niet hierna al genoemd)

Vrijdag 30 november 10.00 - 12.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend

Zaterdag 1 december 09.00 - 12.00 uur U kunt (oud) papier afleveren bij de container

→**Ziekenhuisopnamen e.d.:**

**Aafje Zorghotel, locatie Maasstad-Ziekenhuis, Maasstadweg 2, 3079DZ Rotterdam:**

- Mevrouw A.P.M. de Graaff - van Rooijen

**Verpleeghuis en Revalidatiecentrum Pniël, Oudedijk 15, 3062AB Rotterdam:**

- Mevrouw M. Twigt - van Zoest

**Verpleeghuis Crimpenersteyn, (afd. de Edelsteen) Kamer 234, Zandrak 66, 2924BC Krimpen a/ IJ:**

- Mevrouw C.J. Brand - van Erk

**Revalidatiecentrum De Ronssehof, k 508, Ronsseweg 410, 2803ZX Gouda:**

- De heer W. Huitema

→**Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk:**

**De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek:**

- Mevrouw A. de Vos – Tober

- Mevrouw N. Brand – Mudde

- De heer H. Janssen

**Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk:**

- Mevrouw R. Broere - Slingerland

**De Savelberg, Savelberghof 200, 2805 RX Gouda:**

- De heer B.W. van Eesteren

**Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht:**

- Mevrouw A.C. van Dam - v.d. Graaf

**Verzorgingstehuis Souburgh, Pr. Bernhardlaan 2, 2741 DW Waddinxveen k120:**

- De heer C. Dullaart

→**Thuisgekomen:**

- Mevrouw A Graafland – Molenaar

→**Stuurt u ook een kaartje?** Op dinsdag 12 december wordt Vincent van Delft 23 jaar. Zijn adres is: Broekveldselaan 18, 2411 NL Bodegraven.

→**Bloemen:**

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar de mevrouw J.A. van den Heuvel - van Donk. Er zijn bloemen van het Jan van Zwienenfonds gegaan naar de heer C. Dullaart en mevrouw A. Graafland – Molenaar.

→**Lied van de week** (voor alle kinderen van de basisschool)

Lofzang van Maria, vers 1 (Oude Berijming)

### →Vanmorgen:

- Vanmorgen is het de eerste zondag van advent en wordt de Heilige Doop bediend aan Luuk Teunis van der Hoog (Berlagestraat 12) en Lucas Daniel Heemskerk (Fazantstraat 20). We zingen in deze feestelijke dienst:, Psalm 68:10 (Oude Berijming), Lied 218:1+2+4+5, EL 278 Laat de kinderen tot mij komen, Lied 348:1+3+5, Lied 344, Lied 363, Projectlied, Psalm 86:6 (Oude Berijming), Opwekking 599, Lied 885 (P.S.: Couplet 7 van het projectlied vervangt deze weken het gebruikelijke Lichtliedje)

### -Kaarten voor de zieken:

Zoals gewoonlijk kunt u voor aanvang en na afloop van de dienst uw naam schrijven op kaarten die bestemd zijn voor gemeenteleden die in een verpleeghuis of ziekenhuis verblijven.

### →Vandaag: Goed Gesprek Zondag.

Ons leven en onze kerkdiensten staan in dienst van Gods toekomst. Net zoals Maria, die met haar leven en met een lied de Heer wil dienen, als ze hoort dat ze moeder wordt van Jezus. Na de dienst worden alle jongeren van 12 - 18 uitgenodigd voor gesprek en lunch in de Ichthuskerk. Programma: 10-11.15u. kerkdienst; 11.30-12.15u. gesprek; 12.30-13.00u. lunch

### →Eenmalig GEEN koffiedrinken vanmorgen op 1e zondag van de maand:

Doordat de Doopdienst vanmorgen in de GJK gehouden wordt en aansluitend in de Ichthuskerk de Goed Gesprek Zondag voor jongeren van 12-18 jaar plaatsvindt, is het logistiek niet mogelijk het koffiedrinken aansluitend in de GJK te houden. Waarvoor uw begrip.

### 3e collecte is vanmorgen bestemd voor: Missionair werk (Protestantse Kerk)

Steun de pioniersplekken in Nederland. De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in Bilthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Geef aan de derde collecte. Hartelijk dank!

### →Het theekopje staat er weer; Gelegenheid voor een Goed Gesprek!

Gedurende de Adventstijd staat een groot formaat theekopje in de kerk. Dit als hulpmiddel om met iemand uit de gemeente in contact te komen. Om de onderlinge band mogelijk te versterken. Op het schoteltje liggen strookjes papier en een paar pennen. U/jij wordt van harte uitgenodigd naam en andere gegevens in te vullen op een van de strookjes en dat ingevulde strookje dan in het kopje te doen. Wat gebeurt er met die strookjes? Na de Kerst kijken we wie zich heeft aangemeld om mee te doen en we maken dan tweetallen. Die tweetallen krijgen bericht en het is de bedoeling dat zij dan samen een afspraak maken om elkaar te ontmoeten. Waar en wanneer, dat laten we aan u/jullie over. U/je kunt samen een stuk gaan wandelen, bij elkaar een kopje thee drinken of wat u/je maar wilt. We geven een paar mogelijke gesprekspunten mee, maar u/je bent vrij om daar al dan niet iets mee te doen. Er hoeft ook geen verslag ingeleverd worden. Mensen die graag mee willen doen maar niet in de gelegenheid zijn een strookje in de kerk in te leveren kunnen ook bellen naar 661382 (Jacqueline van Sprang) of mailen naar [pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl) om zich aan te melden. Van harte uitgenodigd!

### →Vervoer naar kerkdienst:

Wilt u graag een kerkdienst bezoeken, maar heeft u geen vervoer of kent u iemand die vervoer nodig heeft. Laat het ons dan weten, dan regelen we dit graag voor u! Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u terecht bij de diaconie, telefonisch via 0180-663747 of via [diaconie@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:diaconie@pkn-lekkerkerk.nl)

### →Kerstkaarten maken:

LET OP!! 3 December a.s. gaat het knutselen van kaarten NIET door. De reden is dat de klus geklaard is. GEWELDIG! Creatieve handen maakten licht werk, hartelijk dank namens de DVO.

### Lofzang van Maria, vers 1 (oude berijming)

Mijn ziel verheft Gods eer;  
mijn geest mag blij de Heer  
mijn Zaligmaker noemen,  
die, in haar lage staat,  
zijn dienstmaagd niet versmaadt,  
maar van zijn gunst doet roemen.

### Projectlied: Geloof met me mee 1, 2 en 7

1. Geloof met me mee, dan wordt het Advent.  
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend.
2. Geloof dat de hemel open kan gaan.  
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.
7. Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.  
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

**Lofzang van Maria, vers 1 (Oude Berijming)**

1. Mijn ziel verheft Gods eer;  
mijn geest mag blij de Heer  
mijn Zaligmaker noemen,  
die, in haar lage staat,  
zijn dienstmaagd niet versmaadt,  
maar van zijn gunst doet roemen.

**Psalm 68 : 10 (Oude Berijming)**

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons, dag aan dag,  
Met Zijne gunstbewijzen.  
Die God is onze zaligheid;  
Wie zou die hoogste Majesteit  
Dan niet met eerbied prijzen?  
Die God is ons een God van heil;  
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,  
Ons 't eeuwig, zalig leven;  
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,  
Zelfs bij het naad'ren van den dood,  
Volkomen uitkomst geven.

**Evangelische Liedbundel 278**

1. Laat de kind'ren tot Mij komen,  
alle alle kind'ren  
Laat de kind'ren tot Mij komen,  
niemand mag ze hind'ren.  
Want de poorten van mijn rijk  
staan voor kind'ren open,  
laat ze allen groot en klein  
bij Mij binnen lopen.

2. Laat de mensen tot Mij komen  
over alle wegen.  
Laat de mensen tot Mij komen  
houdt ze toch niet tegen!  
Want de poorten van mijn rijk  
gaan ook voor hen open,  
als ze aan een kind gelijk  
bij Mij binnen lopen.

**Projectlied: Geloof met me mee, vers 1,2 en 7**

1. Geloof met me mee, dan wordt het Advent.  
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

2. Geloof dat de hemel open kan gaan.  
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan.

7. Zo gaan wij op weg, op weg met het licht.  
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

**Psalm 86 : 6 (Oude Berijming)**

6. Leer mij naar Uw wil te hand'len,  
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;  
Neig mijn hart, en voeg het saâm  
Tot de vrees van Uwen naam.  
HEER, mijn God, ik zal U loven,  
Heffen 't ganse hart naar boven;  
'k Zal Uw naam en majesteit  
Eren tot in eeuwigheid.

**Opwekking 599**

1. Nog voordat je bestond,  
kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment,  
en telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield,  
Gaf Hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

2. En wat je nu ook doet,  
Zijn liefde blijft bestaan  
Ook niets wat jij ooit deed  
verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt,  
gaf Hij zijn eigen Zoon  
En nu is alles klaar  
wanneer jij komt

-Refrein-

Kom tot de Vader,  
Kom zoals je bent  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend  
de liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt  
daarmee is alles klaar  
wanneer jij komt

-Couplet 2 en refrein herhalen-

De liefde die hij geeft,  
De woorden die hij spreekt.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt.