



Grote-of Johanneskerk

Zondagsbrief

Van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
13 januari 2019 jaargang 20, no.2



Ichthuskerk

Voorganger vanmorgen: Ds.Gerben v.Manen te Capelle a/d IJssel. Organist: Richard den Ouden.

Schriftlezingen: Jesaja 43 : 1 - 3a, Lucas 3 : 15 - 16; 21 - 22.

Kindernevendienst voor alle groepen.

Collectes vandaag: 1^e voor de Kerk, 2^e voor slachtoffers Tsunami en de 3^e collecte voor de Evangelisatie.

Komende week: 20 jan.10.00 uur in de Ichthuskerk: Ds. W.Uijtdewilligen-Koenders,Nieuwerkerk
Koster Grote kerk: Pieter Rozendaal tel.0180-846212 of 06-29592603
Koster Ichthuskerk: Marijke Versluis tel.0180 - 663723
Predikant: Ds.Loos Roersma = ziek (voor bereikbaarheid zie gegevens Scriba)
Invalpredikant: Ds.Gerben v.Manen;e.mail: dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl Tel.010-2363873
Pastoraal werker: Mw. Jacqueline v.Sprang, tel.0180-661382 werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.Voor dringende zaken is zij bereikbaar via tel.0180-633445 e.mail:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk. tel.0180-660607. e.mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website: Inleveren kopij zondagsbrief via jwdenhartog@gmail.com (Jan Willem den Hartog) www.pkn-lekkerkerk.nl en www.kerkdienstgemist.nl

Agenda: (voor zover niet hierna al genoemd)

| | | |
|----------|------------|--|
| Maandag | 14 januari | 20.00 uur Ichthuskerk: Pastoraal beraad |
| Woensdag | 16 januari | 20.00 uur Ichthuskerk: Vrouwenvereniging Priscilla |
| Vrijdag | 18 januari | 10.00 – 1.00 uur Ichthuskerk: Inloopochtend |
| Zaterdag | 19 januari | 09.00 - 12.00 uur U kunt (oud) papier afleveren bij de container |

→Ziekenhuisopnamen e.d.: Geen

→Thuisgekomen:

- Mevrouw M.Twigt - van Zoest
- Mevr.B.M.Benschop - Bot
- Stijn Voogt
- Vincent van Delft

→Bloemen:

De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar mevrouw B.M. Benschop – Bot. Er zijn bloemen van het Jan van Zwienenfonds gegaan naar M. Twigt - van Zoest.

→Lied van de week (voor alle kinderen van de basisschool)

Majesteit, Koning in eeuwigheid (Op Toonhoogte 331 / Opwekking 475)

→Vanmorgen:

We zingen in deze dienst: Lied 103:1+5, EL 10, Lied 838:1+3, Lichtlied, Lied 316:1+4, Opwekking 794, Lied 90:8, Lied 344, Zingenderwijs 130:2, Gezang 381 (LvK):4+5, Lied 686:1+2.

→Belijdenis en bevestiging van nieuwe ambtsdragers:

In deze dienst hopen Henk en Petra Soutendijk belijdenis van hun geloof af te leggen. Daarnaast zullen de volgende gemeenteleden bevestigd (cq herbevestigd) worden in het ambt: Ton Langerak (ouderling-kerkrentmeester), Gerda Zwikker - van Vliet (ouderling), Kees Mudde (ouderling), Suzanne Lebbink – Mudde (ouderling), Henk Soutendijk (ouderling), Wout Klerk (diaken), Tona Visser - de Jonge (jeugd-diaken). En ook nemen we afscheid van Jan Willem den Hartog (preses) en Thirza Visser (jeugd-diaken).

→Vandaag: Uitnodiging voor Goed Gesprek Zondag met als thema: 'Nieuw en oud'

Het jaarthema van de PKN voor 2018-2019 is 'Een goed gesprek'. Rond een aantal diensten door het jaar heen organiseren we in Lekkerkerk Goed Gesprek Zondagen. Met na de dienst een bijeenkomst + lunch voor telkens een andere leeftijdsgroep. Vandaag nodigen we daarvoor onze 0-6 jarigen met hun ouders uit! Na de dienst om 11:30 staat de deur van de Ichthuskerk open. Vanaf 11:45 praten, zingen en knutselen we aan de hand van het thema 'Nieuw en oud'. We ontdekken hoe de doop van Jezus ons een nieuwe start geeft en brengen dit in verband met de doop van onze kinderen. Om 12:30 staat de lunch klaar. Welkom!

→2e collecte (diaconie) vanmorgen voor slachtoffers tsunami Sumatra (via Kerk in Actie)

In Indonesië zijn op Java en Sumatra zeker 429 mensen omgekomen door een tsunami. Deskundigen van aardbevingen zagen het niet aankomen. Zeker 1485 anderen raakten gewond en er worden volgens officiële cijfers nog 145 mensen vermist. Meer dan 16.000 mensen zijn hun huis ontvlucht en zitten in tijdelijke opvangcentra zoals scholen en moskeeën. Zo werd Indonesië aan de vooravond van het kerstfeest opnieuw volkomen onverwacht opgeschrikt door de tsunami. Pandeglang en Serang op Java en de provincie Lampung op Sumatra lijken het zwaarst getroffen. Via lokale kerken verleent Kerk in Actie de eerste noodzakelijke hulp. Kerk in Actie verleent hulp aan de slachtoffers van de tsunami via lokale kerken rondom Bandar Lampung. Zij verzorgen opvang en verspreiden nu vooral dekens, kleren en voedsel. Steun de slachtoffers van de tsunami. Bid voor hen en geef aan de 2e collecte. Of u kunt een bijdrage overmaken op het rek.nr. van de diaconie NL11 RABO 0333 8284 61 o.v.v. Tsunami Sumatra. Hartelijk dank!

→**Macaroni!**Vorige week zondag hebben we 39 pakken macaroni in ontvangst mogen nemen voor Voedselbank IJssel en Lek. Deze producten zijn ingeleverd bij het distributiecentrum van de Voedselbank in Stolwijk. Alle gevers hartelijk bedankt namens Voedselbank en diaconie!

→**Dinsdag 15 januari 14.30 uur Ouderenmiddag:**

Op dinsdag 15 januari is er een ouderenmiddag in de ontmoeting ruimte van de Ichthuskerk. Dhr. Albert de Haaij uit Lekkerkerk komt met een voordracht "Wie ben ik" Ode aan mijn moeder. De middag begint om 14.30 uur. Voor vervoer kunt u bellen naar Aagje Buys 663779 of Adri de Vries 663537.

→**Zondag 20 januari 10.00 uur: Oecumenische dienst (LET OP: in de Ichthuskerk!)**

Volgende week zondag is er een oecumenische viering met ds. W. Uijtdewilligen – Koenders uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Het thema is "Recht voor ogen" en tijdens deze viering willen we ook het Brood en de Wijn, de Liefde van Jezus, met elkaar delen. Het is toch wel heel bijzonder dat we dat in verbondenheid met elkaar kunnen doen! Muzikale medewerking wordt verleend door een gelegenheidskoortje o.l.v. Anton Tijssen en Richard den Ouden (orgel/piano). Na de viering is er gelegenheid om elkaar, onder het genot van een kopje koffie/thee of een glaasje limonade, te ontmoeten.

→**Maandag 21 januari 20:00 uur: Gesprekskring 'Natafelen'**

Een goed gesprek – dat begint bij Jezus aan tafel en in andere ontmoetingen met Hem. Als vervolg op de serie bijeenkomsten 'Aan tafel' van het vorige seizoen gaan we dit seizoen met elkaar in gesprek onder het motto 'Natafelen'. Rond evangelieverhalen waarin Jezus met heel verschillende mensen in gesprek is. Op de maandagavonden 21 januari, 11 februari, 4 maart en 25 maart, vanaf 20.00 uur in de Ichthuskerk. Hartelijk welkom! U kunt zich opgeven via: dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl of 06-83650662.

→**Zaterdag 2 februari 17:00 uur: Gezellig samen eten.**

Op zaterdag 2 februari willen we u weer een heerlijke maaltijd voorschotelen. De Ichthuskerk gaat om 17.00 uur open en we hopen rond 17.30 uur met de maaltijd te beginnen. De kosten zijn: Voor een arrangement met alcohol - € 12,50. Voor een arrangement met frisdrank vanaf 5 jaar - € 10,00. Voor een arrangement met frisdrank tot en met 4 jaar - € 7,50. De opbrengst die, na aftrek van de kosten, overblijft, willen we deze keer bestemmen voor onze jonge gemeenteleden die deze zomer met World Servants op reis hopen te gaan. U kunt zich tot en met zondag 27 januari opgeven bij: Evert en Jennie Simons (famsim@zonnet.nl) – 663940), Gertjan en Silvia Jonker (664542), Arthur en Martine Sluimer (660606). Meld u aan! (zie onder)

→**World Servants 2019:**

Zoals de meesten wel zullen weten gaan aankomende zomer zes jongeren vanuit de kerk met World Servants de wereld over om te helpen bij verschillende bouwprojecten. Om de bouwmaterialen te kunnen bekostigen hebben we in 2019 een aantal acties in de planning staan. Zo kunt u op 9 maart uw auto laten wassen bij de One2Wash op het industrieterrein in Lekkerkerk. Verder organiseren we op 30 maart een Bazaar met een rommelmarkt. Als u thuis nog spullen heeft staan die u niet meer nodig heeft, kunt u deze op 16 en 23 maart tussen 9 en 12 achter de Ichthuskerk brengen. Alvast bedankt!!

**Majesteit, Koning in eeuwigheid
(Op Toonhoogte 331 / Opwekking 475)**

Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
door uw hand hebt voortgebracht,
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
mijn schuilplaats en mijn kracht.

Wij verhogen U, Heer Jezus;
elke knie zal buigen voor uw troon.
Wij verhogen U, Heer Jezus;
niemand is als U, nee, niemand is als U.

**Zingenderwijs 130 : 2 (melodie Gezang 257
LvdK – 'Halleluja, eeuwig dank en ere')**

Trouwe God, wij bidden om uw wijsheid,
om de moed en om uw Geest.
Laat hen zien dat U hen steeds nabij zijt,
in de moeite allermeest.
Geef volharding, inzicht, motivatie.
Wek bij hen een pure fascinatie
voor uw mensen en uw kerk.
Sterk hen, God, bij al het werk.

Gezang 381 (LvdK) : 4 en 5

Wij mogen leven door zij kracht,
de taak door Hem ons toegedacht
volbrengend als een heerlijk blijk
van Christus' komend Koninkrijk.

O Heer, die ons uw liefde geeft
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft,
sta Gij ons bij en help ons dan
meer dan ons lied U vragen kan.

