



Zondagsbrief

van de Protestantse
Gemeente te Lekkerkerk
22 maart 2020, jaargang 21, no. 12
4^e zondag in de 40-dagentijd



Er is vandaag geen kerkdienst.

Invalpredikant: Ds. Gerben van Manen, e-mail: dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl tel.010-2363873
Pastoraal werker: Mw. Jacqueline v. Sprang, tel. 0180-661382 werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
Voor dringende zaken is zij bereikbaar via tel. 0180-633445
e-mail: pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk, tel. 0180-660607
e-mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Z.brief: Via: zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website Kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

- **Ziekenhuisopnames e.d.:**

Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam:

-Mw. M.M.Polderman de Jong-Ansink

De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda:

-Dhr. A. Berger

Thuisgekomen:

-Dhr. W. van Zwienen

- **Bloemen:**

Er gaan bloemen als groet van de gemeente naar dhr. W. van Zwienen.

Vanuit het Jan van Zwienenfonds zijn bloemen gegaan naar dhr. J. Schouten.

- **Voortgang Beroepingswerk:**

Ons plan was om eind maart op basis van het horen (= een kerkdienst bezoeken in de huidige gemeente van een dominee), de kennismakingsgesprekken, de reacties met CV, te bepalen of we een geschikte kandidaat hebben gevonden die we willen voordragen aan de kerkenraad als te beroepen dominee. Maar zondag 15 maart, de dag dat we de laatste dominee zouden gaan horen, werd ook in die gemeente geen dienst gehouden vanwege het coronavirus. Zoals zoveel loopt daardoor ook het beroepingswerk vertraging op. We bekijken nu of er mogelijkheden zijn om het beroepingswerk toch op niet al te lange termijn af te kunnen ronden.

De beroepingscommissie: Nel van Eesteren, Neline Lebbink, Peter Visser, Pieter Rozendaal, Richard de Ouden, Rozan Klerk en Silvia Jonker.

- **Hoe krijgt u de zondagsbrief vanaf vandaag:**

De zondagsbrief is ook altijd in te zien en te downloaden via de website van de kerk, zie boven. Wilt u hier anderen zo veel mogelijk op wijzen. Bij ongeveer 50 leden van de kerk wordt de zondagsbrief regelmatig bezorgd. Dat willen we blijven doen. Wij hebben ons best gedaan zoveel mogelijk deze adressen te verzamelen, maar zijn ons ervan bewust dat de lijst niet compleet zal zijn. Geef mij naam en adres door van degenen die ook graag de zondagsbrief willen ontvangen. Kees Mudde, e-mail c.mudde44@ziggo.nl of tel. 0180-661288.

- **Vervallen t.g.v. de coronacrisis:**

Vandaag 22 maart: naast de Eredienst vervalt de Zinzondag (VVP) en de Zondagsschool

Vrijdag 27 maart: Inloopochtend vervalt

Zondag 29 maart: Eredienst vervalt en Zondagsschool vervalt

NB: Op zaterdag 28 maart kunt u wel uw oud papier inleveren in de container op het industrieterrein.

- **Kerkdienst op TV:**

Op NPO2 zal deze zondagen om 9.20 uur door de EO een televisie kerkdienst worden uitgezonden.

- **Verhaal van deze zondag**

Dit is een andere zondagsbrief dan wat u gewend bent. Maar er is op het moment zo veel dat anders is dan we gewend zijn. Het coronavirus houdt ons bezig. Wat mag wel en wat niet meer? Waar doen we goed aan om te doen of te laten? We doen met elkaar ons best om de effecten van het virus zo gering mogelijk te laten zijn. Om zo weinig mogelijk slachtoffers te maken. Om de druk op de zorg niet hoger te laten worden dan het al is. Een van de dingen die anders zijn is dat we niet meer zoals we misschien gewend zijn op zondagmorgen met elkaar een kerkdienst kunnen vieren. Het samenkomen rond Gods Woord is opgeschort. Maar dat betekent niet dat Gods Woord weg is. Nee, dat valt niet weg te krijgen door een virus. God is sterker dan dat. Ook het samen zingen en samen bidden moet even achterwege blijven. Maar zingen kunnen we zelf thuis ook. Al dan niet samen met de mensen op de televisie. Er wordt vaak mooie koorzang uitgezonden op de televisie. En bidden kan heel goed in de eigen 'binnenkamer'. Ook zonder elkaar te zien kunnen we ons verbonden voelen met elkaar. Ja toch?

Daarom is er toch een zondagsbrief. Om toch nog iets uit te wisselen aan wel en wee in de gemeente. En ook om een 'verhaal van de zondag' met elkaar te delen. We lezen vandaag Johannes 9, het verhaal dat bekend staat als 'De genezing van een blinde'. Hierin vertelt Johannes over hoe Jezus op een zeker moment een man ontmoet die al vanaf zijn geboorte blind was. Voor de leerlingen roept dat meteen de vraag op: hoe komt het dat hij blind is. Heeft hij gezondigd of zijn ouders? Voor hen was het vanzelfsprekend dat er een reden voor was, voor die blindheid. Deze reactie moet voor ons herkenbaar zijn. Als er problemen zijn vragen wij ons ook af: hoe komt dit, wat is de oorzaak? En we zoeken naar de schuldige, want die moet gestraft. Het antwoord van Jezus kan ons verwarren. Hij zegt nl dat dit niet een straf is op een zonde, een fout door iemand gemaakt, maar " *Gods werk moet door hem zichtbaar worden*". Dat zou er dan op lijken dat deze man blind geboren moest worden, zodat Jezus hem

kan genezen en zo kan laten zien dat Hij Gods Zoon is. Geeft dat niet een akelig beeld van God, dat Hij mensen laat lijden ter meerdere eer en glorie van Hem? Is dat onze God? Zou Johannes dat bedoelen met zijn verhaal?

Ik denk het niet. Ik kies voor een andere uitleg. Het is een gegeven dat deze man blind is. Net zoals het een gegeven is dat er leed is in deze wereld. We weten gewoon niet altijd waardoor het wordt veroorzaakt. OK, soms weten we best dat dingen verkeerd gaan door fouten die wij maken. Maar dat is niet altijd het geval. Er gebeuren dingen buiten ons om. Zo heeft de blinde man een lot te dragen. Hij leeft letterlijk en figuurlijk in het duister. Zonder hoop.

En dan komt Jezus voorbij. Jezus die hem licht in de ogen geeft. En zo zichtbaar maakt dat Jezus Het Licht is in deze wereld.

Wij leven nu ook spreekwoordelijk in een donkere tijd. Onze samenleving is ontwricht door een virus dat rondwaart. Dat kan ons angstig maken. Er kunnen zorgen zijn om gezondheid, om de gevolgen die er kunnen zijn voor het bedrijfsleven waardoor misschien je baan op de tocht komt te staan. Er rust een zware druk op de mensen die in de zorg werken.

Eenzaamheid kan een probleem worden door de sociale isolatie die van ons wordt gevraagd. We zijn bezorgd om dit alles. Het kan ons bang maken. Maar we mogen weten dat angst niet het laatste woord heeft. Als christenen mogen we leven vanuit de hoop. Jezus, die de blinde man het licht deed zien, is ook voor ons het Licht, de bron van hoop.

*Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
(Lied 939:1)*

Jacqueline van Sprang