

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk

5 april 2020, jaargang 21, no. 14

6^e zondag in de 40-dagentijd



We vieren de kerkdiensten mee vanuit de Schenkelkerk in Capelle aan den IJssel of de Grote- of Johanneskerk. Op blz. 3 vindt u een overzicht van de diensten en links (onderstreept) die u moet aanklikken om naar deze diensten te luisteren.

Op blz.4 vindt u het verhaal van deze zondag.

Invalpredikant:	Ds. Gerben van Manen; e-mail: dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl tel.010-2363873
Pastoraal werker:	Mw. Jacqueline v. Sprang; tel. 06-16428095, e-mail: pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba:	Mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941 EE Lekkerkerk, tel. 0180-660607 e-mail: scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Z.brief:	Via: zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Website Kerk:	www.pkn-lekkerkerk.nl

- **Ziekenhuisopnamen e.d.:**

Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam:

-Mw. M.M.Polderman de Jong-Ansink

- **Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk:**

Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055 GG Rotterdam:

-Dhr. P. de Knecht

De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek:

- De heer H. Janssen

Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht:

- Mevrouw A.C. van Dam -v.d. Graaf

- **Denken we ook aan:**

-Sanne de Heer, Sterrenlaan 20, 2743LS Waddinxveen

-René de Jong, Zeeldraaier 17, 3363WD Sliedrecht

-Gerard Jan van Vliet, G.J. v. Heuven Goedhartweg 2, 2871AZ Schoonhoven

- **Bloemen**

Er gaan bloemen als bemoediging en groet van de gemeente naar dhr. en mw. Verpoorten, De Elzen 58.

- **Kerkcollecten**

Zo lang er geen kerkdiensten worden gehouden kan er ook niet gecollecteerd worden! Daarom wijzen wij u op de mogelijkheid collectegelden voor één of meerdere weken over te maken op de bankrekeningen van de verschillende bestemmingen:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 033 57 02 864

2e collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 033 38 28 461

3e collecte: De derde collecte is vandaag bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. (JOP).

Door middel van verrassende en uitdagende projecten probeert JOP jongeren bij de kerk te betrekken. Helpt u mee?

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. collecte 40 dagen tijd.

- **Wilt u een brief/kaartje sturen of ontvangen? (herhaling)**

Zoals bekend zijn er door het Coronavirus veel activiteiten afgelast. Ook gezellige bezoeken van familie en vrienden zitten er nu even niet in,maar wat nog wel kan is elkaar een brief/knutselwerkje of kaart sturen.

Een aantal jongeren hebben aangegeven het leuk te vinden om oudere gemeenteleden een kaart te sturen.

Misschien zijn er meer mensen die dit willen doen. Of u vindt het juist fijn om post te ontvangen, omdat u zo weinig mensen ziet in deze tijd.

Geef daarom aan ons door (telefonisch 665566 of 06-21386523 of email carola_littel@hotmail.com)

Optie A) ik vind het leuk om 1 of meerdere kaartjes te sturen

Optie B) ik vind het leuk om een kaartje van een jongere of ander gemeentelid te ontvangen

Optie C) ik vind het leuk om 1 of meerdere kaartjes te sturen en om ook een kaartje te ontvangen

Dan zorgen wij dat u gekoppeld wordt.

Iedereen veel sterkte gewenst en deze moeilijke tijd! Hartelijke groeten van de jeugdouders,

Richard en Carola den Ouden.

- **Paasgroetenkaarten inleveren**

De datum voor het insturen van de Paasgroetenkaarten voor gedetineerden is i.v.m. het Coronavirus verschoven. U kunt de kaarten tot zondag 19 april bij één van de **diakenen** in de brievenbus doen. Alvast bedankt voor uw medewerking. De diakenen: Wout Klerk, Hennie Klerk, Mariet Verkuil en Tona Visser.

- **Verjaardagsfonds**

Wegens de corona-crisis wordt tot nader te bepalen datum het bij de verjaardagskaart gevoegde zakje niet opgehaald. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op bankreknr. NL07RABO 0335702864 t.n.v. Protestantse Gemeente Lekkerkerk o.v.v. verjaardagsfonds. Bij voorbaat dank.

- **Voedselbank**

Omdat we nu geen kerkdiensten kunnen houden, worden er ook geen producten voor de voedselbank ingezameld. De diaconie doet nu iedere maand een gift en daarvan worden producten gekocht. Zodra de corona crisis voorbij is en de kerkdiensten weer beginnen, gaan we weer gewoon inzamelen. Hartelijke groet : Mariet Verkuil.

- **Van de kindernevendienst**

Omdat Palmpasen jammer genoeg niet door kan gaan zoals we dat altijd doen, met de bekende en lekkere Palmpasestokken, hebben we een alternatief programma bedacht voor de kinderen van de kindernevendienst.



We hebben voor de betrokken gezinnen tasjes gevuld!

De kinderen mogen een 'dankbaarheidsspeurtocht' doen in en om het huis en op zoek gaan naar van alles waar we God dankbaar voor mogen zijn. Goed om daarbij stil te staan!

Ook zit er een kleurplaat in en een werkblad om de steen voor het graf te knutselen. De steen kan bewegen.

Verder nog een zakje met verschillende kleuren snoepjes! Elk snoepje hoort bij een gebeurtenis uit het Paasverhaal. Als het Bijbelverhaal voorgelezen wordt, moet er dus goed opgelet worden wanneer er gesnoept mag worden!

We hopen dat de kinderen een gezellige middag hebben met het gezin. We hopen natuurlijk ook dat ze leuke foto's sturen! We wensen iedereen alvast een gezegend en gezond Paasfeest toe!

Groeten van Hanna, Jeanine, Jessica, Marlies & Miranda.

- **Verkoop Ge-Ar en pastorie Kerkplein**

Op 31 maart zijn Ge-Ar en de Kerkpleinpastorie verkocht aan Van Leeuwen Holding BV.

Als iemand van deze gebouwen nog een sleutel heeft, deze graag z.s.m. inleveren bij Adri van Vliet, Fazanstraat 30.

- **Redactie zondagsbrief**

Wim van Zwienen stopt met de zondagsbrief.

Al 21 jaar heeft Wim van Zwienen de eindredactie en het kopiëren van de zondagsbrief voor zijn rekening genomen. Alleen tijdens zijn weinige vakanties heeft een ander dit werk gedaan. Vanaf de vrijdagavond keek hij uit naar de kopij, en tot zaterdagmiddag hield hij rekening met onverhoopte correcties en aanvullingen. In de loop van de zaterdagmiddag werden de kopieën gemaakt, die dan voor de kerkdienst werden uitgedeeld en bij een aantal leden werden bezorgd. Ook werd de zondagsbrief na wat aanpassingen nog op de site van de kerk geplaatst. Vanaf het begin moet Wim **ruim 1000** zondagsbrieven hebben gemaakt!

Helaas werd Wim getroffen door een hersenbloeding, waardoor hij minder goed ziet en moeite krijgt met het samenstellen van de zondagsbrief. Afgelopen maandag heeft hij, na rijp beraad, bekend gemaakt per direct te stoppen. Zijn werk zal tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk worden overgenomen door andere leden van de redactie. Na de coronacrisis zullen we verder nadenken over hoe het verder moet gaan. Wij bedanken bij deze Wim ten eerste voor zijn jarenlange en uiterst zorgvuldige verzorging van de zondagsbrief. De kerkenraad.

- **Hoe krijgt u de zondagsbrief vanaf vandaag**

Wilt u ook de (papieren) zondagsbrief ontvangen? Bel dan naar Kees Mudde, tel. 0180-661288.

- **Liturgieën**

Bij de opname van alle diensten is ook de liturgie met de liedteksten te vinden.

- **Kerkdienst zondag 5 april, Palmzondag**

Deze zondag kunt u via www.pkn-lekkerkerk.nl of via www.schenkelkerk.nl luisteren naar een dienst die op zaterdagmorgen in de Schenkelkerk is opgenomen. Voorganger is ds. Nellie van Voornveld.

- **Kerkdiensten komende week**

Witte Donderdag : 19:30-20:30 kerkdienst in Schenkelkerk via www.pkn-lekkerkerk.nl/
Goede vrijdag : 19:00-19:30 live orgel & vleugelmuziek vanuit Grote- of Johannes kerk via YouTube
: 19:30-20:30 kerkdienst in Schenkelkerk via www.pkn-lekkerkerk.nl/
Stille zaterdag : geen dienst
Zondag paasochtend : 10:00-11:00 kerkdienst in Grote- of Johanneskerk via www.pkn-lekkerkerk.nl/ en YouTube

- **Diensten vanuit de Schenkelkerk**

Op Witte Donderdag 9 en Goede Vrijdag 10 april kunt u de dienst via www.pkn-lekkerkerk.nl meevieren. De vieringen worden op donderdag- en vrijdagochtend opgenomen, zodat u ze 's avonds vanaf 19.30 uur kunt meemaken. Gezien de huidige omstandigheden zullen we op Witte Donderdag geen Avondmaal vieren, al staan we daar juist in deze dienst natuurlijk wel bij stil.

Op Stille Zaterdag is er geen uitzending.

- **Diensten vanuit de Grote of Johanneskerk**

Komende week zullen er twee diensten zijn die vanuit onze Grote- of Johannes kerk worden uitgezonden. Beide diensten zullen 'live' te bekijken zijn via YouTube, zodat iedereen vanaf zijn I-PAD, computer of TV (als je youtube op je TV kunt ontvangen) de dienst mee kan maken.

Op onze website www.pkn-lekkerkerk.nl zullen ook de links naar de YouTube uitzendingen staan.

Mochten jullie vragen hebben over hoe je YouTube uitzending kunt bekijken, bel of app met Vincent Bazen (06-45149598) of Richard den Ouden (06-51184134).

- **10 april, Goede Vrijdag: Live orgel & vleugelmuziek van 19:00 tot 19:30, vanuit de Grote- of Johanneskerk**

Voorafgaand aan de Goede Vrijdagdienst die vanuit de Schenkelkerk in Capelle zal worden uitgezonden, zal Richard een aantal passende liederen spelen op de vleugel en het orgel.



Oproep: Jullie kunnen verzoeknummers aanvragen door een mailtje te sturen naar r.denouden@everyangle.com of te bellen/appen naar 06-51184134.

YouTube link voor deze dienst: <https://youtu.be/Hb4AemQnI8>

- **Zondag 12 april, Paasochtenddienst van 10:00 tot 11:00**

Ds. Gerben van Manen zal voorgaan in deze bijzondere Paasochtenddienst.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te kijken via YouTube of mee te luisteren via www.pkn-lekkerkerk.nl/.

Muzikale medewerking zal worden verleend door Mariet Verkuil (orgel), Richard den Ouden (vleugel) en een afvaardiging van de Fisherman's Band.



Tijdens de dienst zal ook een quiz worden gedaan om de kennis van jong en oud van het Paasverhaal te testen. Hiervoor gebruiken we Kahoot.

Tip: Graag deze app van te voren installeren op uw I-PAD of mobiele telefoon via de AppStore (apple) of PlayStore (android) en dan kan je live meespelen met de quiz.

Uiteraard kunt u ook de quiz doen met pen & papier.

YouTube link voor deze dienst: <https://youtu.be/pcRZwJywrGo>

- **Het verhaal van deze zondag**

Er is een verhaal uit Scandinavië, dat gaat over het geschenk van de slak:

Lang geleden wilden de dieren God danken voor alles wat ze van Hem hadden gekregen. Maar ... waar was de berg waarop ze dat konden doen? De slak wist het: 'Die berg staat aan het einde van de wereld. Kom, ik wijs jullie de weg.' De slak ging naar de berg, de dieren volgden hem. De weg die liep over bergen en dalen konden de dieren gemakkelijk volgen, want de slak liet een spoor achter, dat zo glinsterde, dat ze het niet alleen overdag, maar ook 's nachts konden zien. Eindelijk zagen ze de berg die met zijn top in de hemel stond. 'Kom maar, slak,' zeiden de dieren, 'ga jij maar voorop.' Maar de slak zei niets. Toen klopten de dieren op zijn huisje. Maar de slak was er niet meer. Er was niets meer van hem over. Met al wat hij had, met al wat hij kon, had hij een zilveren, glinsterend spoor achtergelaten om de andere dieren de weg te wijzen.

Natuurlijk is dit niet een waar gebeurd verhaal. Maar het is wel een verhaal dat ons te denken geeft. Hier lezen we over een slak, die zo ver gaat in zijn hulp aan de andere dieren dat het hem zijn eigen leven kostte. Zelfopofferende naastenliefde kun je dat noemen. Waar hebben we dat eerder gezien? Aan wie doet ons dat denken?

In de week die voor ons ligt gedenken we meer dan anders het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Hij die onder ons mensen kwam, om te vertellen over het Koninkrijk van God, zijn Vader. Hij wees en wijst ons de weg naar het ware geluk.

In zijn woorden en daden liet hij zien hoe het leven van een mens bedoeld is. Een leven in verbondenheid met God en met elkaar. Een leven in geloof, dat is vertrouwen, in hoop en in liefde. Jezus werd toegejuicht en aanbeden, maar ook vervolgd en verguisd. De weg die hij ging werd een weg van lijden en dood.

Maar het werd ook een weg ten leven! Zijn dood aan het kruis was niet het einde, maar een nieuw begin. Hij heeft zijn sporen achtergelaten en roept ons op om in zijn spoor verder te gaan. Dat is misschien niet altijd een gemakkelijke weg. Het kan je veel inspanning kosten. Maar het is wel de weg die leidt naar het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van liefde en gerechtigheid.

*Gij die ver voor ons uit
doordrong in 't land der angst,
help ons in 't donker, o Heer,
U te vinden
(NLB 559)*

Jacqueline van Sprang