



Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
12 juli 2020, jaargang 21, no. 28



Grote- of Johanneskerk

Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Ichthuskerk:

De kindernevendienst neemt afscheid van
Sterre Buijs en **Femke de Heer**.

Voorganger: mw. Th. Verspui, Rhenen
Organist: Mariet Verkuil
Schriftlezing: Matteüs 13: 1 t/m 9 en 18 t/m 23
Zang: Sarah Berghuis

*NLB 283 : 1 t/m 4; 304; 764 : 1 t/m 4;
275 : 1, 3, 4 en 5; 657 : 1, 2 en 4*

Liturgie: zie op de site van de kerk

Collecten: zie kader hierna

Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw. **T.Littel-den Boon**

De dienst volgende week, 19/7, Schenkelkerk

Voorganger: ds. mw. C.M. Baggerman-Van Popering,
Krimpen aan den IJssel

Voor de volgende diensten en de uitzendingen zie onderaan.

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds** gegaan naar mw. **J. G. (Jennie) Simons-de Vries**

• Kerkcollecten

Maak uw bijdragen voor één of meerdere weken over op de bankrekeningen van de volgende bestemmingen.

Eerste collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

Tweede collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

De derde collecte is deze week bestemd voor het "Groot onderhoud van de gebouwen". Naast het gewone (dagelijkse) onderhoud moet er ook voortdurend gereserveerd worden voor grotere onderhoudswerkzaamheden omdat het belangrijk is de gebouwen ook voor langere tijd in stand te kunnen houden. Uw bijdrage aan deze belangrijke collecte kunt u overmaken op IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. **groot onderhoud**.

Helpt u mee de collecte-opbrengsten op peil te houden door regelmatig een bedrag over te maken?

ZIEKENHUISOPNAMEN e.d.

- **Dhr. D.A. (Dick) Oskam** is voor revalidatie in de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda.

Langdurige opnamen:

- **Mw. M.M. Polderman de Jong-Ansink**, Verpleeghuis Pniël, Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
- **Dhr. H. Janssen**, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek
- **Mw. R. Broere-Slingerland**, Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk
- **Dhr. P. de Knegt**, Huis ten Berghe, Molenlaan 351, 3055GG Rotterdam.
- **Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf**, Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht

• Denken we ook aan:

- **Sanne de Heer**, Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen
- **René de Jong**, Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht
- **Gerard Jan van Vliet**, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven

• Diensten in juli en augustus

De diensten van 19 en 26 juli zullen we samen vieren met de Schenkelkerk in Capelle aan den IJssel. Deze diensten worden rechtstreeks uitgezonden.

Vanaf zondag 2 augustus willen we weer starten met diensten die bezocht kunnen worden. Het voornemen is alle diensten te houden in de Grote- of Johanneskerk. Hier kunnen meer bezoekers komen.

• Live-uitzendingen

Schenkelkerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl

Ichthuskerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl en te bekijken via het PKN Lekkerkerk YouTube kanaal: <https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrbBFmEYE3mkOXMkw>

- **Verhaal van de zondag**

bij Mat. 13: 1-9 en 18-23

Jezus 'verpakte' zijn boodschap vaak in verhalen. Bijvoorbeeld dit verhaal over de zaaier die naar zijn land ging om te zaaien. Het zaad wordt uitgestrooid en komt op verschillende soorten grond terecht. Op de ene plek kan het beter kiemen en groeien dan op de andere. Zo gaat het ook met de woorden van God. Woorden die bedoeld zijn om in mensen te kiemen, om te groeien en op deze manier mensen tot meebouwers te maken van het koninkrijk van God. Hoe komen die woorden binnen bij ons? Is het als het zaad dat op de weg valt en niet tot kiemen komt? Of als het zaad dat op de rotsen valt, waar het slechts oppervlakkig kan kiemen, maar al snel verdroogt? Of tussen de distels, waar het overgroeid zal worden, of komt het in goede grond, waar het kan groeien en vrucht dragen? Wat voor grond ben jij? Als ik voor mezelf spreek dan zeg ik: natuurlijk wil ik graag goede grond zijn. Ik wil graag gevoed worden door het woord van God, wat mij richting geeft en wat maakt dat ik kan meebouwen aan zijn koninkrijk. Maar de eerlijkheid gebied me te bekennen dat het in de praktijk lang niet altijd zo eenvoudig is. Als ik 's avonds de voorbije dag nog eens naloop, moet ik vaak constateren dat er toch weer een heleboel is misgegaan. Je zou er moedeloos van worden. Herkenbaar? In elk geval wel voor Paulus, die in zijn brief aan de Romeinen daar iets over zegt. (Rom. 7: 19 e.v.) Paulus erkent dat hij vaak het verkeerde doet en het goede nalaat. Hij noemt dat de macht van de zonde, waaraan we onderhevig zijn. Maar hij laat erop volgen dat die macht is doorbroken door Jezus Christus. Paulus roept zijn lezers op zich te laten leiden door de Geest van God, die door en met Christus tot ons komt. Eigenlijk sluit dit aan bij wat we vorige week lazen: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". Richt je op Hem en Hij zal je helpen om goede grond te kunnen zijn. En als het dan niet zo goed lukt? Hoe troostend is het dan te lezen in de Psalmen: "U die ons bidden hoort- tot u komt de sterveling. Worden onze zonden mij te zwaar, u neemt weg wat wij misdeden" (uit Ps. 65).

Jacqueline van Sprang

- **Speurtocht**

In januari 2021 zullen we in de kerkenraad afscheid nemen van onze preses, onze beide jeugd-ouderlingen en twee ouderlingen. In een kerkenraad van in totaal 15 personen is dat een flink deel. Dat wetende beginnen we vroeg met onze speurtocht: heeft u zin om mee te doen in een enthousiast team waarin we weer een frisse start maken met een nieuwe dominee?

Of mocht u tijdens de speurtocht iemand vinden waarvan u denkt dat diegene ook mee zou willen bouwen aan onze gemeente?

Meld u dan aan bij één van onze kerkenraadsleden of meld u bij onze scriba via telefoonnummer 660607 of via mail naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl. Alleen samen kunnen we elkaar helpen.

Predikant: m.i.v. 6 september ds. Rob Maas
Invalpredikant: ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873
e-mail dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; tel. 0180-660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; tel. 0180-846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (juli):
Jan Schep; tel. 0180 661329
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
uiterlijk dinsdag 25 augustus 2020, voor 18:00 uur

Gelijkenis van de ingezaaide akker - Matteüs 13:1-9

Zoek de 10 verschillen:

