



Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
26 juli 2020, jaargang 21, no. 30



Grote- of Johanneskerk

Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Schenkelkerk

Thema: 'Een open hart'
Voorganger: ds. F. Bos, Gouda
Organist: Bruin van der Heijden
Schriftlezingen: Psalm 87 en Handelingen 16: 4-15
Zingen: NLB 138: 1,2; ELB 161; NLB 568a (3 maal);
NLB 967: 1; 967: 4,6; 969; ELB 140: 1,3
Liturgie: zie op de site van de kerk
Collecten: zie kader hierna
Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar dhr. **P. (Peter) de Knegt**, die verhuisd is naar de Jagershoeve, postadres:
Korte Achterweg 58, 2941 EB Lekkerkerk

De dienst volgende week, 2/8, Johanneskerk
Voorganger: mevr. J. van Sprang, Zevenhuizen

Voor de volgende diensten en de uitzendingen zie onderaan en blz. 3.

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds** gegaan naar de familie **(Cor en Aagje) Buijs**, Julianastraat 2a.



Als groet aan de **protestantse wijkgemeente Schenkel te Capelle aan den IJssel** brengen wij vanmorgen bloemen naar de gezamenlijke dienst in de Schenkelkerk. Het is vandaag de achtste keer dat we de dienst daar mogen meevieren. Daar zijn wij heel dankbaar voor. De Schenkelkerk-gemeente zal de bloemen zelf een bestemming geven.

• Kerkcollecten

Maak uw bijdragen voor één of meerdere weken over op de bankrekeningen van de volgende bestemmingen.

Eerste collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

Tweede collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

De derde collecte is deze week bestemd voor het **onderhoud van de orgels**. Wanneer we van de klanken willen blijven genieten is goed onderhoud onontkoombaar. Uw bijdrage aan deze collecte kunt u overmaken op IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. "**Onderhoud orgels**".

Maakt u ook regelmatig een bedrag over?

ZIEKENHUISOPNAMEN e.d.

- **Mw. T. (Tonny) Littel-den Boon**, Piersonstraat 1, De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda

Langdurige opnamen buiten Lekkerkerk:

- **Dhr. H. Janssen**, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek

- **Mw. R. Broere-Slingerland**, Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk

- **Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf**, Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht

• Denken we ook aan:

- **Sanne de Heer**, Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen

- **René de Jong**, Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht

- **Gerard Jan van Vliet**, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven

• Diensten in augustus

Vanaf zondag 2 augustus willen we weer starten met diensten die bezocht kunnen worden. Het voornemen is alle diensten te houden in de Grote- of Johanneskerk. Hier kunnen meer bezoekers komen. Zie verder op blz. 3.

• Diensten en live-uitzendingen

Schenkelkerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl

Ichthuskerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl en te bekijken via het PKN Lekkerkerk YouTube kanaal: <https://www.youtube.com/channel/UCUgESIWrbBFmEYE3mkOXMkw>

- **Verhaal van de zondag**

“Het koninkrijk van de hemel is als...”. Jezus vertelt erover in de vorm van gelijkenissen, parabellen, in verhalen die ons iets willen duidelijk maken over hoe het koninkrijk van de hemel is. Matteus schrijft erover in zijn evangelie. Afgelopen weken en ook vandaag staan deze Bijbelgedeelten op het leesrooster. Ik wil daar vandaag een beeld uitlichten, nl het beeld van de parel (Mat 13: 45,46). Een koopman was op zoek naar mooie parels. Hij vond een uitzonderlijk waardevolle parel en besloot al wat hij had te verkopen om die ene mooie parel te kunnen kopen. Zo graag wilde hij die ene hebben; zo veel had hij ervoor over.

Hoe moeten we die vergelijking opvatten? Die koopman, zijn wij dat? Op zoek naar parels die ons leven mooi maken? Een geschikte opleiding, een leuke baan, vrienden, een partner, een huis, noem maar op. Opeens stuit die koopman op een speciale parel, die zijn leven totaal in een ander daglicht zette. Alles wat hij zich had verworven verkoopt hij om die ene te kunnen kopen. Wat is voor ons dan die ene mooie parel die al het andere te boven gaat? Is dat het koninkrijk van de hemel, waar Matteus over schrijft? Het ultieme geluk?

Of kunnen we er ook anders naar kijken: die koopman dat is God. Hij is op zoek naar parels en Hij vindt die ene mooie. Die ene mooie, dat ben jij! Hij heeft er alles voor over om jou bij zich te hebben. Jij bent die parel in Gods hand. Jij bent deel van zijn koninkrijk. En dat is van zo'n grote waarde dat het al het andere te boven gaat.

Misschien is het wel een combinatie van die twee benaderingswijzen. Ja, in Gods ogen zijn wij parels van grote waarde. En Hij wil ons graag in zijn koninkrijk. En ja, als wij daar iets van ontwaren, van dat koninkrijk, dan is dat voor ons ook van zo grote waarde dat al het andere op de achtergrond raakt.

Jacqueline van Sprang

- **Collecten in corona-tijd**

Sinds zondag 15 maart is er veel veranderd. De wereld stond op z'n kop en soms ook stil.

Zo ook de kerkdiensten. Één van de taken van een diaken is het collecteren voor diaconale doeleinden. Tevens het (financieel) ondersteunen van diaconale projecten binnen en buiten de gemeente. Het inzamelen via de bekende collectezak was niet mogelijk. Maar velen van u hebben een gift overgemaakt naar de diaconie. Ontzettend bedankt hiervoor, fijn dat u op deze manier het ondersteunen van kwetsbare mensen mogelijk maakt. Met uw geld hebben we Kerk In Actie meerdere malen ondersteund met € 100,00 per project. Omdat we als gemeente de voedselbank niet met producten konden ondersteunen, is er elke maand een voedselbon van € 50,00 geschonken.

De giften bestemd voor de adoptiekinderen zullen ook werkelijk hier voor ingezet worden.

Goed om te merken dat u als gemeente, waar mogelijk, betrokken blijft voor anderen. Zowel financieel, in daden, in stilte, onzichtbaar of in gebed.

Namens uw naaste, bedankt.

De diaconie.

- **Agenda**

Lange tijd zijn vrijwel alle activiteiten vervallen in verband met het coronavirus. Heel voorzichtig worden nu weer een aantal activiteiten hervat en hopelijk zullen dat er na de vakantie meer zijn. Wanneer u iets te melden hebt voor de agenda, stuur dat dan voor vrijdagavond 18:00 uur naar zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl.

Predikant: m.i.v. 6 september ds. Rob Maas
Invalpredikant: ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873
e-mail dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; tel. 0180-660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; tel. 0180-846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (juli):
Jan Schep; tel. 0180 661329
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
uiterlijk dinsdag 25 augustus 2020, voor 18:00 uur

• **Kerkdiensten in de maand augustus**

We zijn blij u te kunnen meedelen dat we per 2 augustus weer kunnen samenkomen in de Grote- of Johanneskerk. Wat een fijn vooruitzicht om elkaar als gemeente weer te mogen ontmoeten, Gods nabijheid te mogen ervaren, samen te luisteren, samen te bidden en zelfs samen te zingen.

De afgelopen periode is er goed gekeken of we aan alle richtlijnen van het RIVM en de PKN kunnen voldoen. Want ook bij ons staat uw veiligheid natuurlijk voorop.

De samenkomsten zullen hierdoor wel iets anders zijn dan we gewend zijn. We zitten op een veilige 1,5 meter afstand van elkaar en kunnen op deze manier maximaal 120 personen plaats geven. Alhoewel het zingen in de Grote- of Johanneskerk weer is toegestaan, zingen we alleen het intochtslied en het slotlied.

Voorwaarde is wel dat we ons als kerkgangers allemaal aan een aantal regels zullen houden. De tien belangrijkste regels zijn:

1. Meld u aan voor de kerkdienst. Dit kan per e-mail (aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl) of wanneer u geen mail heeft per telefoon bij onze scribe, Martine Sluimer (0180-660607). U geeft aan met hoeveel personen u komt, of er kinderoppas gewenst is en u kunt voor beden aanvragen.

➡ **Doe dit vóór vrijdagavond 23:59 uur.**

2. U komt alleen naar de kerk als u zich gezond voelt. Bij ziekte of verkoudheid van uzelf of iemand uit uw huishouden blijft u thuis.
3. U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet. We willen het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
4. Wilt u vervoer naar de kerk? Dat mag ook weer. Belt u dan op tijd met met diaken Mariet Verkuil, 06-10251433.
5. We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstandsregel.
6. Voor binnenkomst in de kerk is er een gezondheidscheck.
7. Bij binnenkomst in de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen. We gebruiken nog geen garderobe: u legt uw jas naast u op een stoel of bank.
8. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
9. Gemeentezang in de Grote- of Johanneskerk is toegestaan. We zingen het intochtslied en het slotlied met elkaar.
10. Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer en via welke uitgang u de kerk kunt verlaten. Bij de uitgang zal gecollecteerd worden.

• **Speurtocht**

In januari 2021 zullen we in de kerkenraad afscheid nemen van onze preses, onze beide jeugd-ouderlingen en twee ouderlingen. In een kerkenraad van in totaal 15 personen is dat een flink deel. Dat wetende beginnen we vroeg met onze speurtocht: heeft u zin om mee te doen in een enthousiast team waarin we weer een frisse start maken met een nieuwe dominee?

Of mocht u tijdens de speurtocht iemand vinden waarvan u denkt dat diegene ook mee zou willen bouwen aan onze gemeente?

Meld u dan aan bij één van onze kerkenraadsleden of meld u bij onze scribe via telefoonnummer 660607 of via mail naar scribe@pkn-lekkerkerk.nl. Alleen samen kunnen we elkaar helpen.

De kerkenraad

ČCE HOŠŤÁLKOVÁ

SBOROVÝ ČASOPIS



Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE Hošťálková



Obraz v kostele Ichthuskerk v Lekkerkerku

- **Quilt Ichthuskerk**

Best leuk om te zien dat de foto van de Quilt uit de Ichthuskerk als voorpagina van het kerkblad in Hošťálková wordt gebruikt.