

Orde van dienst 30 augustus 2020

(De liedteksten staan achterop)

De doopouders en dienstdoende ambtsdragers verzamelen zich om 9.30 uur vóór in de kerk, waar ook het consistoriegebed zal plaatsvinden.

Welkom en mededelingen

Lied 139:1,7 Heer, die mij ziet zoals ik ben
(samenzang)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Opwekking 488 De kracht van uw liefde
(combo)

Gebed

Over de doop
Doopgebed

Orgel-/pianospel: Een koninklijk kind

*Tijdens de muziek worden de dopelingen binnengebracht.
Het doopwater wordt gehaald en in het doopvont gegoten (door Mariska, nichtje van Lisa)
De doopouders met de dopelingen en de kinderen in de dienst komen rond het doopvont staan.*

Presentatie van de dopelingen

De gemeente gaat staan

Geloofsbelijdenis

Vraag aan de gemeente: **op de beamer**

Gemeente, wilt u Lisa, Levi en Joshua
naar uw vermogen
helpen groeien in dit geloof
en wilt u hem helpen
Christus na te volgen?
Ja dat willen wij

De gemeente gaat zitten

Doopvragen
Doop
Doopteksten

Lied 363 Dat 's Heren zegen op u daal' (combo)

Overhandiging van de doopkaarsen, aangestoken aan de paaskaars

Overhandiging van de doopkaarten

De namen van de dopelingen in het doopboek en aan het wandbord

Overhandiging van de attenties van de KND
(Aansteken lantaarntje kindernevendienst?)

De dopelingen worden weggebracht en de kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Luisterlied: Adem video op de beamer
https://www.youtube.com/watch?v=PULiBYyshB0&list=RDPULiBYyshB0&start_radio=1

Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-21

Opwekking 832 Jezus overwinnaar (combo)

Preek

Hemelhoog 460 Ik zal er zijn (combo)

Dankgebed en voorbeden

Toelichting collecten

De kinderen komen terug

Afscheid Gerben

Lied 423 Nu wij uiteengaan (samenzang)

Zegen

Feliciteren van de doopouders & groeten van Gerben bij de uitgang

Opwekking 488 De kracht van uw liefde

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij U wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein

Luisterlied: Adem

Zit je vast, of weet je niet wat je moet doen
Gaat het leven soms niet als verwacht
Toch is Hij er in elk seizoen
Leg je zorgen neer, veeg je tranen weg
Hij is hier, Hij is hier, geef ze aan Hem
Alles wat je hebt en niet meer dragen kan
Laat het los, laat het gaan

Refrein:

Hij is de adem van het leven
Hij is de hoop voor wie niet verder kan
Ik kan niet leven zonder mijn Jezus
Want mijn Jezus maakt ons vrij
'k Laat het los, geef alles nu over aan Hem
Er is niets wat Hij niet van mij kent
Want Hij weet precies wie ik ben
'k Leg m'n zorgen neer, veeg mijn tranen weg
Hij is hier, Hij is hier, 'k geef ze aan Hem
Alles wat ik heb en niet meer dragen kan
'k Laat het los, 'k laat het gaan

Refrein

Hij is de rots waar ik op kan bouwen
De stilte en rust midden in de storm
Hij 's te vertrouwen als ik twijfel
Mijn Jezus maakt ons vrij

Zoals adem steeds leven geeft, ademt Hij in mij
En niets houdt ons tegen want Hij heeft ons bevrijd
Zoals adem steeds leven geeft, leef ik nu in Hem
Jezus maakt je werkelijk vrij

Refrein

Opwekking 823 Jezus, Overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door de kracht van uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein:

Voor eeuwig is uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote Naam
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diep ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
En de machten van de hel weten wie er regeert
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Refrein

Hemelhoog 460 Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.