



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk
2 augustus 2020, jaargang 21, no. 31



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Voorganger: mw. Jacqueline van Sprang, Zevenhuizen
Organist: Mariet Verkuil
Schriftlezingen: Nehemia 9: 13-20 en Matteüs 14: 13-21
Zingen: Intochtslied Ps. 92: 1,3 en Slotlied NLB 885
We luisteren naar:
- *Heer, ik kom tot U*
- *O Heer, die onze Vader zijt*
- *en naar orgelspel*

Liturgie: zie op de site van de kerk

Collecten: zie kader hierna

Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **mw. M. (Rie) Klerk-Berger**

Volgende week, 9/8, Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. M.A. Gouwens-de Gier, Schoonhoven

Voor de uitzendingen zie onderaan.
Voor de komende diensten zie blz. 3.

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds
gegaan naar **dhr. G. (Gerrit) van der Graaf**

• Kerkcollecten

*In de kerk wordt bij de uitgangen gecollecteerd voor de hierna genoemde bestemmingen.
Volgt u de dienst thuis, maak dan s.v.p. uw bijdragen over op de bijbehorende bankrekeningen.*

Eerste collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

Tweede collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

De derde collecte is deze week bestemd voor het "Groot onderhoud van de gebouwen". Naast het gewone (dagelijkse) onderhoud moet er ook voortdurend gereserveerd worden voor grotere onderhoudswerkzaamheden omdat het belangrijk is de gebouwen ook voor langere tijd in stand te kunnen houden. Uw bijdrage aan deze belangrijke collecte kunt u overmaken op IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64 o.v.v. **groot onderhoud**.

Help mee de collecteopbrengsten op het normale peil te houden!

• Ziekenhuisopnamen:

- **Mw. T. (Tonny) Littel-den Boon**, (Piersonstraat) ➡ De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda
- **Mw. M.K. (Ina) Schep-Mudde**, (Schuwacht) ➡ Irishof, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda

Langdurige opnamen:

- **Dhr. H. Janssen**, De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek
- **Mw. R. Broere-Slingerland**, Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821XL Stolwijk
- **Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf**, Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104, Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht

• Denken we ook aan:

- **Sanne de Heer**, Sterrenlaan 20, 2743 LS Waddinxveen
- **René de Jong**, Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht
- **Gerard Jan van Vliet**, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871 AZ Schoonhoven

• Live-uitzendingen

Grote- of Johanneskerk: te beluisteren via onze website www.pkn-lekkerkerk.nl

- **Verhaal van de zondag**

In Matteüs 14: 13-21 lezen we het verhaal dat bekend staat als ‘ de wonderbare spijziging’ (NBG). Een heel bekend verhaal. Over de vijf broden en twee vissen waarmee een menigte mensen gevoed wordt. En als iedereen gegeten heeft, dan blijkt er nog over te zijn ook. Dit is een verhaal waar je veel aspecten uit kunt halen om over na te denken. Je kunt je verwonderen over hoe het kan: met zo weinig voedsel zoveel mensen genoeg te eten geven. Je kunt nadenken over de kracht van het delen, maar ook over de houding van de leerlingen en van Jezus.

De leerlingen, die heel praktisch zien dat er te weinig eten is voor zoveel mensen:” Stuur ze weg, zodat ze eten kunnen kopen voor zichzelf”. In onze ogen een logische houding toch? En dan Jezus’ reactie: “Ze hoeven niet weg, geven jullie hen maar te eten”. Jezus, die mensen niet wegstuurt. Mensen die naar Hem zoeken doen dat niet tevergeefs. De leerlingen krijgen van Jezus de opdracht te doen waar het om gaat als je Jezus wilt volgen: vertrouwen, geloven, delen. Niet wegsturen, maar er zijn voor de ander. Ook al weet je soms niet goed hoe. Doe maar en vertrouw op de leiding van de Heilige Geest.

Jacqueline van Sprang

- **Oud-papier actie**

Per 15 augustus gaan we weer van start met de inzameling van het oude papier.

Gezien de personele bezetting het vriendelijke (maar dringende) verzoek uitsluitend op zaterdag tussen 09:00 en 12:00 uur uw papier aan te bieden.

Gezien corona-maatregelen gelieve de markeringen bij de container op te volgen.

Dit komt er op neer dat u langs de linkerzijde van de container komt en langs de rechterzijde weer vertrekt.

Bent u minder mobiel dan mag u uw papier ook aan de straatzijde neerzetten.

Predikant: m.i.v. 6 september ds. Rob Maas
Invalpredikant: ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873
e-mail dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; tel. 0180-660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; tel. 0180-846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (augustus):
Arie Kloot; tel. 06-53205929
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
uiterlijk dinsdag 25 augustus 2020, voor 18:00 uur

• **Kerkdiensten in de maand augustus**

Bewaar dit blad, zodat u het later nog eens kunt inzien.

We zijn blij dat we vanaf vandaag weer kunnen samenkomen in de Grote- of Johanneskerk. Wat fijn om elkaar als gemeente weer te mogen ontmoeten, Gods nabijheid te mogen ervaren, samen te luisteren, samen te bidden en zelfs samen te zingen.

De afgelopen periode is er goed gekeken of we aan alle richtlijnen van het RIVM en de PKN kunnen voldoen. Want ook bij ons staat uw veiligheid natuurlijk voorop.

De samenkomsten zullen hierdoor wel iets anders zijn dan we gewend zijn. We zitten op een veilige 1,5 meter afstand van elkaar en kunnen op deze manier maximaal 120 personen plaats geven. Alhoewel het zingen in de Grote- of Johanneskerk weer is toegestaan, zingen we alleen het intochtslied en het slotlied.

Voorwaarde is wel dat we ons als kerkgangers allemaal aan een aantal regels zullen houden. De tien belangrijkste regels zijn:

1. Meld u aan voor de kerkdienst. Dit kan per e-mail (aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl) of wanneer u geen mail heeft per telefoon bij onze scriba, Martine Sluimer (0180-660607). U geeft aan met hoeveel personen u komt, of er kinderoppas gewenst is en u kunt voorbeden aanvragen.

➔ **Doe dit vóór vrijdagavond 23:59 uur.**

2. U komt alleen naar de kerk als u zich gezond voelt. Bij ziekte of verkoudheid van uzelf of iemand uit uw huishouden blijft u thuis.
3. U gaat voordat u naar de kerk gaat eerst thuis nog naar het toilet. We willen het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
4. Wilt u vervoer naar de kerk? Dat mag ook weer. Belt u dan op tijd met met diaken Mariet Verkuil, 06-10251433.
5. We houden ons allemaal aan de 1,5 meter afstandsregel.
6. Voor binnenkomst in de kerk is er een gezondheidscheck.
7. Bij binnenkomst in de kerk volgt u de instructies van de coördinatoren en krijgt u een plaats aangewezen. We gebruiken nog geen garderobe: u legt uw jas naast u op een stoel of bank.
8. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Jongeren t/m 18 jaar mogen boven op de galerij zitten. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar te houden.
9. Gemeentezang in de Grote- of Johanneskerk is toegestaan. We zingen het intochtslied en het slotlied met elkaar.
10. Bij het uitgaan van de kerk verlaten eerst de kerkgangers die op de galerij hebben gezeten de kerk. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wanneer en via welke uitgang u de kerk kunt verlaten. Bij de uitgang zal gecollecteerd worden.

• **Speurtocht**

In januari 2021 zullen we in de kerkenraad afscheid nemen van onze preses, onze beide jeugd-ouderlingen en twee ouderlingen. In een kerkenraad van in totaal 15 personen is dat een flink deel. Dat wetende beginnen we vroeg met onze speurtocht: heeft u zin om mee te doen in een enthousiast team waarin we weer een frisse start maken met een nieuwe dominee?

Of mocht u tijdens de speurtocht iemand vinden waarvan u denkt dat diegene ook mee zou willen bouwen aan onze gemeente?

Meld u dan aan bij één van onze kerkenraadsleden of meld u bij onze scriba via telefoonnummer 660607 of via mail naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl. Alleen samen kunnen we elkaar helpen.

De kerkenraad