

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. E. Uijtdewilligen-Koenders, Nieuwerkerk a/d IJssel
Organist: Elise Kreuk
Schriftlezingen: Zacharia 8 : 4-8 en 20-23 en Marcus 8 : 14-26
Zingen: Intochtslied Ps. 139 : 1,3
Luisteren naar: *NLB 139: 6 ; 103c: 1,2,3 ; 534: 1,2,3,4 ; 1005: 1,2,5*
Zingen: Slotlied NLB 978 : 1,4 en Amen (3x)
Liturgie: zie op de site van de kerk
Collecten:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

o.v.v. Beiroet zie: **Explosie**

3e collecte voor groot onderhoud IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

o.v.v. groot onderhoud

Helpt u mee de collecteopbrengsten op het normale peil te houden!

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **dhr. P.C. (Piet) Brouwer**

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds
gegaan naar **dhr. H. (Harry) Beishuizen**



Explosie

Door een enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen.

De halve stad is beschadigd en zeker 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog en uw steun is zeer hard nodig!

Vandaag is de **2e collecte** voor de slachtoffers van deze ramp.

Help mee, geef ruim.

Ziekenhuisopnamen e.d.

Dhr. H.A. (Harry) Elties

Groene Hart Ziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda

Mw. M.K. (Ina) Schep-Mudde

Verpleeghuis Irishof, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda

Mw. T. (Tonny) Littel-den Boon

Verpleeghuis Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda

Rectificatie:

Dhr. P.C. (Piet) Brouwer is niet opgenomen in, maar verhuisd naar de Breeje Hendrick.

De dienst volgende week, 30/8, Grote- of Johanneskerk doopdienst en afscheid van ds. Gerben van Manen

Voorganger:
ds. Gerben van Manen

Gedoopt worden:

Lisa Christina van Erk - 1 januari 2019
dochter van John en Christa van Erk

Levi Ruben Heemskerk - 11 mei 2020
zoon van Dirk en Linda Heemskerk

Joshua Anthonie Ottingh de Jong - 8 juni 2020
zoon van Jessika Ottingh de Jong



Wij hebben **JOU** nodig!

Het kan je inmiddels niet ontgaan zijn, wij willen jou heel graag in januari als nieuw kerkenraadslid verwelkomen. Je hulp en inzet zijn hard nodig. Aarzel niet en meld je aan bij één van de kerkenraadsleden, of bij de scriba via telefoonnummer 660607 of via mail naar scriba@pkn-lekkerkerk.nl.

Predikant: m.i.v. 6 september ds. Rob Maas
Invalpredikant: ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873
e-mail dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl
Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (augustus):
Arie Kloot; 06-53205929
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond
18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting:
uiterlijk dinsdag 25 augustus 2020, 18:00 uur

Verhaal van de zondag

bij Jesaja 51: 1-6

In het boek Jesaja vinden we teksten die geschreven zijn om het volk Israël te troosten en bemoedigen. Je moet denken aan de periode van ballingschap. Een periode waarin de mensen ver van huis waren, moesten leven in een cultuur die de hunne niet was. Te midden van mensen die andere goden aanbaden. Ontheemd, zou je kunnen zeggen. En hoe lang zou het nog duren? Hoe zou het verder gaan?

Dit soort vragen hoor ik vandaag de dag ook vaak stellen, als het gaat om de coronacrisis waarin we ons al een tijdje bevinden. We zijn in ons doen en laten beperkt geraakt door maatregelen die bedoeld zijn om te voorkomen dat straks 'iedereen' ziek is. Veel, gelukkig niet alles, is anders dan voorheen. Hoe lang zal het nog duren? Houden we het vol? En wat staat ons nog te wachten?

De profeet probeert het volk moed in te spreken door hen te wijzen op God. " *Kijk naar de rots waar je uit gehouwen bent*", " *Kijk naar Abraham....ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt*"

Waar kom je vandaan? Wat is er in het verleden gebeurd? Je bent een kind van God. Een schepsel, door Hem gewild en gevormd. Aan je voorvaders, in de geschiedenis, kun je zien wat Hij gedaan heeft. Hoe Hij de rots was waarop men bouwen kon. Hoe Hij zijn beschermende handen om zijn kinderen heen heeft gevouwen. Misschien heb je zelf ook wel ervaren hoe Hij bij je was. Als vriend, als herder. In je hart, of door andere mensen heen.

Deze God is en blijft dezelfde. De God die 'niet laat varen het werk van Zijn handen'.

De profeet zegt: " *De Heer troost Sion, biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestijn aan Eden gelijk*".

Hij geeft perspectief. Over het wat en hoe kunnen we niet veel zeggen, maar ik ben ervan overtuigd dat we er zeker van kunnen zijn dat God zelf ons vasthoudt en dat we vol vertrouwen verder kunnen gaan.

*Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.*

Jacqueline van Sprang



U kunt uw oud papier weer elke zaterdag tussen 09:00 en 12:00 uur aanbieden.

Houd daarbij 1,5 m afstand tot elkaar.

Afscheid ds. Gerben van Manen

Tijdens de doopdienst volgende week zullen we ook afscheid nemen van ds. Gerben van Manen. Tijdens de dienst zullen we hier aandacht aan besteden maar door de corona is het niet mogelijk om als gemeentelid persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Ds. Gerben van Manen is 2,5 jaar verbonden geweest aan onze gemeente en we zijn hem dankbaar voor al het werk dat hij voor onze gemeente heeft gedaan. Het lijkt ons mooi om ds. Gerben als groet van onze gemeente tijdens de dienst kaarten aan te bieden van onze gemeenteleden waarop een groet of bedankje staat.

Doe ook mee!

Kaarten kunnen in de brievenbus van de Ichthuskerk gedaan worden en zullen in de dienst aan ds. Gerben overhandigd worden.



Livestream Concert Martin Mans en Wim de Penning

Dinsdag 25 augustus om 21.00 uur is er een Livestream Concert vanuit de Grote- of Johanneskerk.

Het belooft een sprankelend concert te worden met verrassingen op Orgel en Vleugel.

Kijk en luister via het Youtube kanaal: "Martin Mans Live".