



Grote- of Johanneskerk

# Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 30 augustus 2020 - jaargang 21 no. 35

Live-Uitzendingen: Site: [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl) en [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Dienst bijwonen?** Even mailen naar: [aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl) of bellen naar 660607 (tot vrijdag 23:59 uur)



Ichthuskerk

## De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk Doopdienst en afscheid van ds. G.G. (Gerben) van Manen

Gedoopt worden:

**Lisa Christina van Erk**, dochter van John en Christa van Erk

**Levi Ruben Heemskerck**, zoon van Dirk en Linda Heemskerck

**Joshua Anthonie Ottingh de Jong**, zoon van Jessika Ottingh de Jong

**Voorganger:** ds. G.G. (Gerben) van Manen

**Organist:** Richard den Ouden

**Combo:** "De Fishermans Band"

**Schriftlezing:** 1 Petrus 1: 13 t/m 21

**Zingen:** Intochtslied Psalm 139: 1 en 7

**Luisteren naar:** *combo Opw. 488;*

*zie de tekst orgel/piano: Een koninklijk kind;*

*op p. 3 combo NLB 363; luisterlied Adem;*

*combo Opw. 832; combo Hemelhoog 460*

**Zingen:** Slotlied NLB 432 en Amen (3x)

**Liturgie:** zie op de site van de kerk

**Collecten:**

**1e collecte** voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

**2e collecte** voor de diaconie naar IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

**3e collecte** voor eigen jeugdwerk IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

o.v.v. "eigen jeugdwerk"

Helpt u mee de collecteopbrengsten op het normale peil te houden!

**Bloemen:**

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **mw. A.C. (Adrie) Ottingh-Jonker**



**Ziekenhuisopnamen e.d.**

**Mw. M.K. (Ina) Schep-Mudde**

Verpleeghuis Irishof, Middenmolenplein 266, 2807 GV Gouda

**Dhr. H.A. (Harry) Elties**

De Zellingen, Verpleeghuis Rijckehove, Tjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle aan den IJssel

**Thuisgekomen uit het ziekenhuis:**

**Mw. T. (Tonny) Littel-den Boon**

Zij is verhuisd naar de Breeje Hendrick

### Jammer

*Door een zwaar fietsongeluk van Martin Mans kon het Livestream-Concert niet doorgaan. Het was niet mogelijk u tijdig te berichten. Hierdoor heeft u helaas vergeefs geprobeerd verbinding te maken. Excuses hiervoor.*

*Jan W. de Kok*

**Predikant:** m.i.v. 6 september ds. Rob Maas

**Invalpredikant:** ds. Gerben van Manen; tel. 010-2363873  
e-mail [dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl](mailto:dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl)

**Pastoraal werker:** mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095  
e-mail [pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl)

**Scriba:** mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16, 2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607  
e-mail [scriba@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl)

**Website kerk:** [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl)

## De dienst volgende week, 6/9,

14:30 uur

Grote- of Johanneskerk

**verbintenisdienst van  
ds. R. (Rob) Maas  
aan de Protestantse Gemeente  
te Lekkerkerk**

**Voorgangers:**

ds. M.H. (Marianna) van de Graaf,  
ds. R. (Rob) Maas



## Samen vormen we de kerk

Als er te veel krachten ontbreken, stort de kerk in. Daarbij moeten we niet alleen aan het gebouw denken. Iedereen heeft een taak, een roeping. Wij zoeken (roepen) jou als lid van de kerkenraad. Aarzel niet en meld je aan bij één van de kerkenraadsleden of bij de scriba via telefoonnummer 660607 of via mail naar [scriba@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl).

### Samen in actie voor Beiroet

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor uw bijdrage ten bate van noodhulp voor Beiroet.

U hebt een bedrag van maar liefst € 598,85 bijeengebracht.

De diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot een totaal bedrag van € 800,00 en overgemaakt naar "Kerk in Actie", één van de 11 samenwerkende hulporganisaties onder de naam Giro 555.

**Koster Grote- of Johanneskerk:**

Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603

**Koster Ichthuskerk (augustus):**

Arie Kloot; tel. 06-53205929

**Inleveren kopij zondagsbrief:** tot vrijdagavond 18:00 uur via [zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl)

**Inleveren kopij Ontmoeting:** uiterlijk dinsdag 20 oktober 2020, 18:00 uur

## Verhaal van de zondag

bij Matteus 17: 14-20

Een vader is radeloos. Zijn zoon is ziek. Hij gaat naar de leerlingen van Jezus en vraagt hen om hulp. Tevergeefs.

Zij kunnen hem niet helpen. Daarom zoekt de vader het hogerop: hij gaat naar Jezus toe. De eerste reactie van Jezus is er niet een van medeleven naar de vader en de zieke jongen toe, maar hij reageert geïrriteerd:

“Wat zijn jullie toch een ongelovig volk!”

Is dat een verwijt aan zijn leerlingen?

Als zij daar later naar vragen bevestigt Jezus dat. Hij benoemt hun gebrek aan geloof.

Hoe is het met ons? Wij als leerlingen; hoe is het met ons geloof? En dan bedoel ik niet geloof als het onderschrijven van een aantal religieuze waarheden, maar geloof als vertrouwen, je toevertrouwen aan en afhankelijk durven zijn van God.

Jezus zegt: als je geloof hebt zo klein als een mosterdzaadje, dan zul je bergen kunnen verzetten.

Een mosterdzaadje, heel klein, maar als het eenmaal is gekiemd kan het heel snel groeien.

Er kunnen momenten zijn waarop je je afvraagt: “Geloof ik wel goed? Is mijn geloof wel sterk genoeg?”

Ik merk zo weinig van vreugde en rust”.

We mogen bidden om geloof, al is het maar zo klein als een mosterdzaadje. Het zal groeien!

*Leer ons te vertrouwen.*

*Niet op eigen kracht alleen, maar op Uw kracht.*

*Die ons leidt, die ons sterkt, die ons troost.*

*Die ons uitzicht biedt.*

*Ontferm U over ons.*

---

*Dit was het laatste ‘Verhaal van de zondag’. We waren hiermee begonnen toen we door de coronacrisis opeens niet meer konden samenkomen in de kerkdienst. Inmiddels kan dat –voorzichtig- wel weer. Het is ook mogelijk om via de techniek de diensten mee te beleven. Binnenkort zelfs ook met beeld. Fijn dat dit allemaal mogelijk is. Zo kunnen we toch het gevoel van verbondenheid met elkaar in stand houden.*

*Daarbij komt dat ik m.i.v. 1 september minder ga werken. Van 24 uur per week wordt het 12 uur per week. Dat betekent ook dat ik wat moet schrappen in mijn bezigheden. Vandaar dat ons dit het juiste moment leek om een streep te zetten onder het wekelijkse verhaal van de zondag.*

Jacqueline van Sprang



## Samen vormen we de kerk

Er zijn niet alleen kerkenraadsleden nodig om de kerk in stand te houden. Er zijn taken genoeg waar jij je voor kunt inzetten. Ook daar kun je je voor melden. Neem contact op met één van de leden van de kerkenraad of met de scribe via telefoonnummer 660607 of via mail naar [scribe@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:scribe@pkn-lekkerkerk.nl).

### Van de kerkenraad

We zijn blij u te kunnen melden dat de diensten in onze Grote- of Johanneskerk sinds begin augustus door een vaste groep mensen goed bezocht worden. Iedereen is zich goed bewust van de regels die we met elkaar hebben opgesteld om veilig met elkaar de kerkdiensten te bezoeken en het aanmelden gaat goed via het e-mailadres [aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl) en voor diegenen die geen mail hebben via telefoonnummer 0180-660607.

Aanmelden graag voor vrijdagavond 23.59 uur.

#### Er wachten ons een paar bijzondere diensten:

**Vandaag** worden 3 kinderen gedoopt. U vindt de namen op p. 1. We zullen in deze dienst afscheid nemen van ds. Gerben van Manen. Ds. Gerben is 2,5 jaar verbonden geweest aan onze gemeente. We zijn hem dankbaar voor al het werk dat hij in onze gemeente heeft gedaan. De corona maakt het ons wel moeilijk om op een persoonlijke manier afscheid van hem te nemen maar in deze dienst zullen we hier aandacht aan besteden. Velen van u hebben al een kaart in de brievenbus gedaan als persoonlijk afscheid van ds. Gerben van Manen.

**Zondag 6 september** zal er in de ochtend geen kerkdienst gehouden worden. In de middagdienst zal ds. Rob Maas als predikant verbonden worden aan onze gemeente. Aanvang **14:30** uur.

**Zondag 13 september** is de startzondag van het nieuwe seizoen. In deze dienst zal ds. Rob Maas voorgaan.

De **startzaterdag op 12 september** zal in het teken staan van kennismaken met onze nieuwe dominee. Alle informatie over de startweek zal u in een aparte mail of via de zondagsbrief toegestuurd worden.

Tijdens de diensten van vandaag en 6 september zullen ook de gasten van resp. de doopouders en ds. Rob Maas aanwezig zijn. Omdat de het aantal zitplaatsen in de Grote- of Johanneskerk beperkt is tot 103 zullen er helaas minder plekken voor gemeentelieden beschikbaar zijn.

In de kerkenraadsvergadering is afgesproken dat de gemeentelieden die niet in het bezit zijn van een computer en internet voorrang krijgen om de dienst te bezoeken. Daarna zullen we nagaan hoeveel plekken er nog voor overige gemeentelieden beschikbaar zijn. Het kan zijn dat u na aanmelding te horen krijgt of kreeg dat u niet kunt komen. We vragen uw begrip hiervoor.

Er is hard gewerkt om op tijd een goed werkend beeld- en geluidssysteem in de Grote- of Johanneskerk gereed te hebben zodat iedereen mee kan kijken en zich verbonden kan voelen met de dienst. Helaas is dit slechts gedeeltelijk gelukt. De diensten van vandaag en 6 september zijn via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) te beluisteren. Zondag 6 september kan de dienst ook bekeken worden. Per half oktober zal de Grote- of Johanneskerk de beschikking hebben over een gloednieuw beeld- en geluidssysteem en zullen alle kerkdiensten live te volgen zijn.

### **Opwekking 488: De kracht van uw liefde**

Heer ik kom tot U  
neem mijn hart, verander mij.  
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van uw liefde.

#### *Refrein:*

Houd mij vast,  
laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dicht bij uw hart.  
Ik voel uw kracht  
en stijg op als een arend.  
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest  
en de kracht van uw liefde.

Heer kom dichterbij,  
dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij U wil,  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde.

#### *Refrein*

### **Luisterlied: Adem**

Zit je vast, of weet je niet wat je moet doen  
Gaat het leven soms niet als verwacht  
Toch is Hij er in elk seizoen  
Leg je zorgen neer, veeg je tranen weg  
Hij is hier, Hij is hier, geef ze aan Hem  
Alles wat je hebt en niet meer dragen kan  
Laat het los, laat het gaan

#### *Refrein:*

Hij is de adem van het leven  
Hij is de hoop voor wie niet verder kan  
Ik kan niet leven zonder mijn Jezus  
Want mijn Jezus maakt ons vrij

'k Laat het los, geef alles nu over aan Hem  
Er is niets wat Hij niet van mij kent  
Want Hij weet precies wie ik ben  
'k Leg m'n zorgen neer, veeg mijn tranen weg  
Hij is hier, Hij is hier, 'k geef ze aan Hem  
Alles wat ik heb en niet meer dragen kan  
'k Laat het los, 'k laat het gaan

#### *Refrein*

Hij is de rots waar ik op kan bouwen  
De stilte en rust midden in de storm  
Hij 's te vertrouwen als ik twijfel  
Mijn Jezus maakt ons vrij

Zoals adem steeds leven geeft, ademt Hij in mij  
En niets houdt ons tegen want Hij heeft ons bevrijd  
Zoals adem steeds leven geeft, leef ik nu in Hem  
Jezus maakt je werkelijk vrij

#### *Refrein*

### **Opwekking 823: Jezus, Overwinnaar**

Waar U verschijnt wordt alles nieuw  
Want U bevrijdt en geeft leven  
Elke storm verstilt door de kracht van uw stem  
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt  
U baant de weg van overwinning  
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

#### *Refrein:*

Voor eeuwig is uw heerschappij  
Uw troon staat onwankelbaar  
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote Naam  
Jezus, Overwinnaar

De duisternis licht op door U  
De duivel is door U verslagen  
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?  
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diep ontzag  
De hemel juicht voor onze Koning  
En de machten van de hel weten wie er regeert  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer

#### *Refrein*

### **Hemelhoog 460: Ik zal er zijn**

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgens aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

## **Kinderclub 8 - 12 jaar**

**... — — — ... SOS ... — — — ...**

*Binnenkort begint de kinderclub weer.*

*Op dinsdagavond vertellen we iets uit de Bijbel, we doen een leuk knutselwerkje, we kijken een film en doen een spelletje. De afgelopen tijd hebben er twee leidinggevenden afscheid genomen. Helaas blijven er nu maar twee over. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de club om de 2 weken te houden. Voorkom dat de kinderclub moet stoppen en kom de leiding versterken. Neem voor meer informatie contact op met Vincent Bazen.*

### **Startdag, zaterdag 12 september 2020**

Deze dag staat in het teken van ontmoeten en daarom organiseren we een Meet&Greet met elkaar en met onze nieuwe dominee Rob Maas.

Vanaf 14:30 uur zijn de deuren van de Ichthuskerk geopend voor iedereen die het leuk en fijn vindt om met elkaar bij te praten en elkaar te ontmoeten.

Rozan zorgt voor koffie, thee en iets lekkers en hoopt daarmee iets op te halen voor haar World Servants project. De bijdrage is vrijwillig.

Opgeven hoeft niet. U bent van harte welkom.

We nemen de Corona maatregelen natuurlijk wel in acht en gaan ervan uit dat u alleen komt als u geen coronaklachten heeft.

We hopen u in ieder geval daar te ontmoeten. Tot ziens!

Rozan, Hanna, Neline, Marlies en Carola.