

Orde van dienst voor de viering op 20 september 2020 in de Grote of Johanneskerk te Lekkerkerk

Welkom

Gemeente gaat staan

Intochtslied: NLB 275 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie u aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan...
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden,
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn

Stilte

Groet V: De Heer zij met u!

G: *Ook met u zij de Heer!*

Bemoediging V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

G: *die hemel en aarde gemaakt heeft.*

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: *En niet laat varen het werk van Zijn handen*

Drempelgebed

Gemeente gaat zitten

Luisterlied: <https://www.youtube.com/watch?v=a8LcePfl6Hs>

Breng ons samen Sela. De tekst staat op het filmpje.

Kyriegebed

Lied 103^e piano met zang van Sarah

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

*Vertaling: Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.*

Gebed voor de opening van de Schriften

Als daar sprake van is:

*de kinderen gaan naar de kindernevendienst; zij nemen licht van de paaskaars mee.
De gemeente zingt het Lichtlied: "Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord,
uw licht, uw zegen".*

Lezing Matteus 20: 1-16 en Filippenzen 2: 1-7

Sarah zingt lied 538: 1 en 4

Een mens te zijn op aarde
In deze wereldtijd,
Is leven van genade
Buiten de eeuwigheid,
Is leven van de woorden
Die opgeschreven staan
En net als Jezus worden
Die 't ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,

Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan

Overweging

Luisterlied <https://www.youtube.com/watch?v=Ibhqfun6to> *Onze Vader*

kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gebeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Gemeente gaat staan

We wensen elkaar vrede

Slotlied: NLB 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem werd gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

Zegenbede

Amen (gezongen)