

Orde voor de verbintenisdienst van dominee Rob Maas aan de PG Lekkerkerk 6 september 2020 om 14:30 in de Grote- of Johanneskerk

Voorgangers: ds. M.H. (Marianna) van de Graaf en
ds. R. (Rob) Maas
Consulent: ds. G.G. (Gerben) van Manen

Thema: Lopen op het water

Kleur: Rood

Organist speelt

Welkom en mededelingen

In deze dienst zal ds. Rob Maas als dienaar des Woords verbonden worden aan deze gemeente in Lekkerkerk. Deze verbintenis zal plaats vinden voor de Schriftlezing en verkondiging.

Openingspsalm Lied 134: 1, 2 en 3

Stil gebed (MHvdG)

Bemoediging en groet (MHvdG)

Inleiding op deze dienst (MHvdG)

Gebed (MHvdG)

Zingen: Breng ons samen – Opwekking 797 (Sela)

1 U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

3 U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein

Bridge:

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

Refrein (2x)

Dienst van de verbintenis

Presentatie

De dienstdoend diaken nodigt de beroepen dienaar des Woords uit op te staan en/of naar voren te komen.

De voorzitter van de kerkenraad wendt zich tot de voorganger, zegt dat de kerkenraad deze dienaar des Woords beroepen heeft, licht eventueel toe waarom en vraagt:

Robertus Maas, op 1 september 2013 bevestigd als dienaar des Woords te Rhooon te verbinden aan de gemeente van Lekkerkerk.

De voorganger wendt zich tot de voorzitter van de kerkenraad en vraagt of de beroepingsprocedure zonder bezwaar is verlopen.

De voorzitter van de kerkenraad laat weten dat de beroepingsprocedure op wettige wijze en in goede orde is verlopen en dat de gemeente daarbij naar behoren betrokken is geweest

voorganger

Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.

Wij mogen hem verbinden aan deze gemeente, waartoe de kerk van Christus hem geroepen heeft. Loven wij de Heer.

Gemeente: Wij danken God.

opdracht

voorganger

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan een dienaar des Woords heeft toevertrouwd.

De apostel Paulus schrijft:

Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: 'Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.'

Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven?

En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord?

En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?

En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden?

Het is zoals geschreven staat: 'Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.'

(Rom. 10:12b-15)

De gemeente van onze Heer Jezus Christus is tot deze taak geroepen in heel haar dienst en al haar leden; maar in de brief aan de Efeziërs lezen wij:

En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. (Ef. 4:11-12)

Daarom worden tot de dienst van het Woord in de openbare bediening van het Evangelie, in de bediening der sacramenten en in het pastoraat der gemeente diegenen geroepen en bevestigd,

die zich op dit ambt hebben voorbereid.
Zo zullen zij in dit werk staan, samen met alle anderen,
die het werk van kerk en gemeente
naar hun roeping dienen.

voorganger

En u Rob Maas, die nu gereed staat uw ambtswerk
op deze plaats te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid,
dat het Christus' eigen kudde is,
die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed;
het is zijn kerk.

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

geloofte

De beroepen dienaar komt naar voren

voorganger

Eenmaal bent u in het ambt
van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt
als de bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strij-
dig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk tot uw kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu u uw ambtsbediening in de gemeente in Lekker-
kerk zult voortzetten, vraag ik u daarom:

Geloof u dat u in uw beroeping door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

beroepen dienaar

Ja, dat geloof ik.

voorganger

En belooft u uw ambt ook op deze plaats
waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

beroepen dienaar

Ja, dat belooft ik.
Daartoe helpe mij God.

voorganger

Broeders en zusters,
laten wij bidden tot de almachtige God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan hem
die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords.

stil gebed

Zingen: Lied 360: 1, 3 en 4

- 1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.
- 3 Gij schenkt uw gaven zeventvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
- 4 Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

verbinten

De voorganger zegent de nieuwe dienaar des Woords
ook Gerben van Manen (consulent) en ouderling Ton
Langerak namens de kerkenraad.

voorganger

Moge God, onze hemelse Vader,
die jou naar deze plaats heeft geroepen,
je verbinden aan deze gemeente
en je de genade geven,
dat je daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.

aanvaarding en verwelkoming

Allen staan
voorganger
Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u Rob Maas als herder en leraar in uw midden
ontvangen
en hem hooghouden in zijn ambt?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

Zingen: Lied 657: 1 en 3

- 1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
- 3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

vredegroet

De nieuw-verbonden dienaar neemt de leiding van de
dienst over: "De vrede van de Heer zij altijd met u.
Wens elkaar de vrede."

Moment voor of met de kinderen

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33

22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: 'Een spook!' en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!' 28 Petrus antwoordde: 'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.' 29 Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!' 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: 'U bent werkelijk Gods Zoon!'

Zingen: Lopen op het water – Opwekking 789

1 U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

*En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.*

2 De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein:

*En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.*

Bridge 4x:

Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan
mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Refrein:

*En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.*

Verkondiging

Zingen: Wij zoeken steeds naar paden: 1, 2 en 4 (tekst Reinier Kleijer; melodie Lied 904)

1 Wij zoeken steeds naar paden,
– naar wegen om te gaan,
op land en over water,
als grond van ons bestaan,
als bodem om te lopen
op meer dan eigen kracht,
omdat wij vast geloven
in Gods reddende macht.

2 Wij zoeken steeds naar wegen,
soms midden op de zee.
Daar komt de Heer ons tegen,
daar loopt Hij met ons mee.
Zijn hand wil Hij ons reiken
als angst ons overspoelt
zodat wij niet bezwijken,
door wanhoop overruled.

4 Wij zoeken naar de route
die naar het leven leidt.
Soms hebben onze voeten
totaal geen vastigheid.
Maar als wij weg gaan zinken
schenkt Hij ons weer geloof
zodat wij niet verdrinken
en onze hoop niet dooft.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gebed om zegen (zegen mij) – Sela

1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Refrein 1

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

2 Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Refrein 2

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn.

Wegzending en zegen