

## Orde van dienst zondag 1 november 2020 – PG Lekkerkerk – Kinderdienst – 10:00u

*U kunt thuis een kaars klaarzetten, die u kunt aansteken op het moment dat we in de dienst ook een kaars zullen aansteken als teken van verbondenheid met u die thuis de dienst meeviert en met de mensen in de kerk.*

### “Als het goed is?!” - De schepping

- Lied: Stel mijn vertrouwen – gezongen door Jochem, onder begeleiding van Richard

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,  
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.  
'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

- Welkom en mededelingen

- Lied 8b: Zie de zon, zie de maan

[https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI&list=RDe-Qlnzgw3GI&start\\_radio=1&t=22](https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI&list=RDe-Qlnzgw3GI&start_radio=1&t=22)

1 Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan,  
sterren ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2 Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt,  
druppels ontelbaar, in de oceaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,  
ruik de geuren in de lucht,  
geuren ontelbaar, zweven af en aan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4 Voel je hart, voel je huid,  
voel je adem als je fluit,  
mensen ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5 Zie ik de zon, de sterren en de maan,  
wat een wonder dat ik mag bestaan.  
Heer, hoe heerlijk is uw naam,  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

*De voorganger steekt de kaars op de avondmaalstafel aan als teken van verbondenheid met allen die de dienst thuis of elders meevieren.*

- Bemoediging en groet
- Gebed
- Lied: King of Kings – gezongen door Annemei, onder begeleiding van Richard

King of kings and Lord of lords, glory, halleluja (2x)  
Jesus, Prince of peace, glory, halleluja (2x)

- Bijbelverhaal (schriftlezing) <https://www.youtube.com/watch?v=PBpCA2nxG8>
- Lied: Alles heeft de Here God gemaakt – Elly en Rikkert  
<https://www.youtube.com/watch?v=IZDww6oFFc>

De haan die kraait - kukeleku  
En de kip die kakelt - tok tok tok  
En de kikker kwaakt - kwak kwak kwak  
Alles heeft de Here God gemaakt  
En de krekel tsjirpt - tssjk tssjk tssjk  
En het bijtje zoemt - bzz bzz bzz  
En het eendje kwaakt - kwak kwak kwak  
Alles heeft de Here God gemaakt

De neushoorn in het warme land  
Het kleine luisje aan de wand  
Het muisje en de olifant  
Alles is in Zijn hand

En de regen druppelt - tikke tik tik  
En de wind die blaast - fff fff fff  
En de boom die kraakt - krik krik krak  
Alles heeft de Here God gemaakt  
De blaadjes ritselen - frr frr frr  
En de sneeuw die dwarrelt - wizze wiz wiz  
En het ijs dat kraakt - krik krik krak  
Alles heeft de Here God gemaakt

De bergen en het lage land  
De zeën en het schelpenstrand  
De bloemen aan de waterkant  
Alles is in Zijn hand

En de haan die kraait - kukeleku  
En de kip die kakelt - tok tok tok  
En de kikker kwaakt - kwak kwak kwak  
Alles heeft de Here God gemaakt  
En de krekel tsjirpt - tssjk tssjk tssjk  
En het bijtje zoemt - bzz bzz bzz  
En het eendje kwaakt - kwak kwak kwak  
Alles heeft de Here God gemaakt

- Quiz met bordjes

- Lied: In het begin [https://www.youtube.com/watch?v=NQbHTe\\_thrA](https://www.youtube.com/watch?v=NQbHTe_thrA)

In het begin schiep God de hemel  
In het begin schiep God de aarde  
In het begin schiep God de mensen  
In het begin schiep Hij alles wat leeft

In het begin schiep God de wolken  
In het begin schiep God de zeen  
In het begin schiep Hij zon, maan en sterren  
In het begin schiep Hij alles wat leeft

Hij is Heer over hemel en aard'  
Hij is Heer, Hij heeft alles gemaakt  
Hij is Heer, en wij prijzen zijn naam  
wij danken Hem voor alles wat Hij heeft gedaan

In het begin schiep God de bomen  
In het begin schiep God de planten  
In het begin schiep God de bloemen  
In het begin schiep Hij alles wat leeft

In het begin schiep God de vissen  
In het begin schiep God de vogels  
In het begin schiep God alle dieren  
In het begin schiep Hij alles wat leeft

Hij is Heer over hemel en aard'  
Hij is Heer, Hij heeft alles gemaakt  
Hij is Heer, en wij prijzen Zijn naam  
wij danken Hem voor alles wat Hij heeft gedaan

U bent Heer over hemel en aard'  
U bent Heer, U hebt alles gemaakt  
U bent Heer, en wij prijzen uw naam  
wij danken U voor alles wat U hebt gedaan

- Verkondiging

- Lied: God is een kunstenaar

<https://www.youtube.com/watch?v=DPPBQRTzBQY&list=PL1D3FFAD81B667FE0&index=56>

Refrein

God is een kunstenaar een grote kunstenaar,  
want wat Hij maakte is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar.  
God is een kunstenaar, een grote kunstenaar,  
want wat Hij maakte is zo wow, zo wonderbaar.

God maakte wilde golven in de oceaan.  
Hij bedacht ook alle sterren die aan de hemel staan.  
Hij maakte de sterke dieren, zoals de olifant,  
en ook de grote bergen maakte Hij briljant. (Refrein)

God maakte de hoge bomen in het Junglebos.  
Hij bedacht ook alle vruchten zoals druiven aan een tros.  
Hij maakte mooie bloemen, zoals een madelief,  
en ook de kleine mieren. Wat supercreatief! (Refrein)

Bridge:

God maakte ook jou en Hij maakte ook mij  
en kijk eens hoe megamooi wij zijn, allebei! (Refrein)

- Dankgebed en Voorbeden, Onze Vader

- Inzameling van de gaven

- Slotlied opwekking 710- Sela

<https://www.youtube.com/watch?v=e0sMkhN9mCM>

1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang!

Refrein 1

Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij.  
Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus kom tot mij,  
als de Bron van leven die ontspringt diep in mij.  
Breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

2 Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Refrein 2

Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn,  
wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij,  
van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

- Zegen