

Liturgie zondag 29 november 2020

Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid
Lied 85 : 1 en 3
Stilte, bemoediging en groet
Inleiding en aansteken 1e adventskaars
Lied 444 : 1 en 2
Gebed om ontferming
Lied 463 : 1, 2, 6, 7 en 8
Woord van genade, woorden om naar te leven
Lied 445 : 1
Gebed bij de opening van het Woord
Kindernevendienst en - lied 'Heer, blijf bij hen'
Lezing: Lucas 1 : 5 – 25
Lied 464 : 1 en 2
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Gebeden
Slotlied 438 : 1 en 4
Zegen