

Orde van dienst Lekkerkerk 20 december 2020 4^e zondag van Advent

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Aanvangslied: Lied 283:1,3,5 *In de veelheid van geluiden*
- Kaars aansteken
- Stil gebed
- Votum en groet
- 4e adventskaars aansteken
- *O kom, o kom, Immanuël / Heer maak ons één*
<https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg>
- Gebed
- Met de kinderen: Adventsproject
- Schriftlezing: Lukas 1:26-38
- *All I need is everything (Over the Rhine)*
<https://www.youtube.com/watch?v=98fO4r-GzM0>
- Preek
- Orgelspel
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
- Slotlied: Lied 767:1,2,4 *De toekomst van de Heer is daar*
- Zegen
- Orgelspel

All I need is everything (Over the Rhine)

Slow down. Hold still.
It's not as if it's a matter of will.
Someone's circling. Someone's moving
a little lower than the angels.
And it's got nothing to do with me.
The wind blows through the trees,
but if I look for it, it won't come.
I tense up. My mind goes numb.
There's nothing harder
than learning how to receive.

Calm down. Be still.
We've got plenty of time to kill.
No hand writing on the wall:
just the voice that's in us all.
And you're whispering to me,
time to get up off my hands and knees,
'cause if I beg for it, it won't come.
I find nothing but table crumbs.
My hands are empty. God I've been naive.

All I need is everything.
Inside, outside, feel new skin.
All I need is everything.
Feel the slip and the grip of grace again.

Slow down. Hold still.
It's not as if it's a matter of will.
Someone's circling. Someone's moving
a little lower than the angels.
This voice calling me to you:
it's just barely coming through.
Still, I clearly hear my name.
I've been fingering the flame
like tomorrow's martyr.
It gets harder to believe.

All I need is everything.
Inside, outside, feel new skin.
All I need is everything.
Feel the slip and the grip of grace again.

Vertraag. Blijf staan.

Het is geen kwestie van willen.
Iemand cirkelt rond. Iemand beweegt zich
een beetje lager dan de engelen.
En het heeft niets met mij te maken.
De wind waait door de bomen,
maar als ik ernaar uitkijk, komt het niet.
Ik ben gespannen. Mijn geest raakt verdoofd.
Er is niets moeilijker
dan leren te ontvangen.

Word rustig. Wees stil.
We hebben genoeg tijd te doden.
Er schrijft geen hand op de muur:
alleen de stem in ons allemaal
En u fluistert tegen mij
dat het tijd is om rechtop te staan,
want als ik er om bedel, komt het niet.
Niets anders vind ik dan tafelkruimels.
Ik sta met lege handen. God, ik ben naïef
geweest.

Alles heb ik nodig.
Vanbinnen en vanbuiten, nieuwe huid voelen.
Alles heb ik nodig.
Weer grip krijgen door genade.

Vertraag. Blijf staan.
Het is geen kwestie van willen.
Iemand cirkelt rond. Iemand beweegt zich
een beetje lager dan de engelen.
Deze stem roept mijn naar u:
het dringt nauwelijks door.
Toch hoor ik duidelijk mijn naam.
Ik speel met de vlam
als de martelaar van morgen.
Het wordt moeilijker om te geloven.

Alles heb ik nodig.
Vanbinnen en vanbuiten, nieuwe huid voelen.
Alles heb ik nodig.
Weer grip krijgen door genade.