

Orde van dienst zondag 13 december 2020 - 3e advent - PG Lekkerkerk 10:00 uur

U kunt thuis een kaars klaarzetten, die u kunt aansteken op het moment dat we in de dienst ook een kaars zullen aansteken als teken van verbondenheid met u die thuis de dienst meeviert en met de mensen in de kerk.

Organist speelt

Welkom en mededelingen

Luisteren naar Lied 42: 1 en 7 via YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=cXIE89k8fCI>

1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

7 Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

De voorganger steekt de kaars op de avondmaaltafel aan als teken van verbondenheid met allen die de dienst thuis of elders meevieren.

Stil gebed

Groet

vg De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer

Bemoediging

vg Onze hulp is In de naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van Zijn handen

Drempelgebed

vg Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft Uw licht nodig,
onze wil Uw kracht,
onze ziel Uw vrede.

allen OPEN ONS HART VOOR U
OPEN ONS HART VOOR ELKAAR

vg Geef ons een hart
doorzichtig en zuiver,
herschep met Uw Geest
ons leven als nieuw.

allen KEER ONS NAAR U TOE.
KEER ONS TOE NAAR ELKAAR.

vg Houd ons hier voor ogen
de Zoon van Uw liefde
de weg voor ons allen.
door Jezus Christus, onze Heer

allen Amen (We gaan zitten)

Adventskaarsen worden aangestoken door

Inleiding

Kyriëgebed

Luisteren naar Lied 463: 1, 5, 6, 7 en 8

1 Licht in onze ogen,
redder uit de nacht
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

5 Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

6 Kyrie eleison,
dat Gij U erbarmt,
onze kille koude
met Uw licht verwarmt!

7 Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8 Kyrie eleison,
wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

Gebed voor de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Luisteren naar Kinderlied

Schriftlezing Jesaja 7: 10-17 en vers 18-20

10 De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: 11 'Vraag om een teken van de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit de hoge hemel.' 12 Maar Achaz antwoordde: 'Nee, ik zal geen teken vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.' 13 Toen antwoordde Jesaja: 'Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. 15 Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 16 Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zo veel angst inboezemen, ontvolkt zijn. 17 En voor u, uw volk en uw koningshuis zal de HEER een tijd laten aanbreken zoals men niet meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde: de heerschappij van Assyrië.'

Luisteren naar Opwekking 780 via YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=aT5QvUZ2hpU>

Ik zie uit naar de Heer.)
Ik zie uit naar de Heer.)
Mijn ziel ziet uit naar Hem) 2x
en verlangt naar zijn Woord.)

Refrein :

Wij verwachten vol verlangen de Heer.

Hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om Hem is ons hart verblijd.

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer.)

Ik zie uit naar de Heer.)

Mijn ziel ziet uit naar Hem) 2x

en verlangt naar zijn Woord.)

(Refrein)

Mijn ziel verlangt naar de Heer.)

Mijn ziel verlangt naar de Heer,) 2x

meer dan wachters uitzien naar de morgen.)

Ik zie uit naar de Heer.)

Ik zie uit naar de Heer.)

Mijn ziel ziet uit naar Hem) 2x

en verlangt naar zijn Woord.)

(Refrein 2x)

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Schriftlezing Matteüs 1: 18-25

18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' 22Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,' wat in onze taal betekent 'God met ons'. 24Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon geboord had. En hij gaf hem de naam Jezus.

Luisteren naar Lied 494: 1, 2 en 3

1 Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

2 Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in ied're mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3 Gij zijt in ons verloren
wij durven u niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren.
een mens die sterven moet.

Verkondiging

Luisteren naar Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten -
begroeten 't morgenrood.

4 De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, 't eeuwig licht!

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Dankgebed en voorbeden af te sluiten met een gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'

Inzameling van de gaven

Luisteren naar Wijs mij de weg naar Bethlehem - Sela

1 Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

2 Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.

3 In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die 'k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

Wegzending en zegen