



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 13 december - jaargang 21 no. 50

Dienst bijwonen? Niet aanmelden, wel registreren. Neem s.v.p. een ingevuld strookje mee.

Live- en ook eerdere uitzendingen: Ga naar www.pkn-lekkerkerk.nl, klik op 'Live uitzending' en vervolgens op de lange onderstreepte oranje-gele link.



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Derde Adventszondag

OOST

voorganger: ds. Rob Maas
Organist: Richard den Ouden
Cantor: Sarah Berghuis
Schriftlezingen: Jesaja 7: 10-17 ; Matteüs 1: 18-25
Luisteren naar: **Aanvangslied:** NLB 42: 1 en 7 *via YouTube*
 NLB 463: 1, 5, 6, 7, 8 ; Kinderlied ;
 Opwekking 780 *via YouTube*, **zie blz. 3**
 NLB 494: 1, 2, 3 ; NLB 444: 1, 2, 3, 4, 5 ;
Slotlied: *Wijs mij de weg naar Bethlehem*, **zie blz. 3**
Liturgie: zie op de site van de kerk

Collecten:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte voor eigen jeugdwerk IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
 o.v.v. eigen jeugdwerk

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **dr. en mw. 't Hart**

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienfonds** gegaan naar **dhr. A.T. de Vries**

Ziekenhuisopnamen e.d.

Dhr. P. Borsje, De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda



Adventsberichten dominee Rob Maas

In de WhatsAppgroep 'Advent Lekkerkerk' kunt u dagelijks (behalve zondag) tot Kerst een kort filmpje met een Adventsgedachte bekijken, met voorafgaand een lied. Kijk mee en meld je aan met je mobiele telefoonnummer of kijk mee op de YouTube. Zoek op Dominee Rob Maas en dan vind je de pagina. Onder iedere video kunt u informatie vinden, bij beschrijving, waar je een link vindt naar het bijbehorende te beluisteren lied.

Mededelingen van de DVO

De ledenvergadering annex kerstviering van de DVO van 16 december 2020 gaat **niet** door.

De te bezorgen attenties voor 75+ gemeenteleden kunnen opgehaald worden in de Ichthuskerk.

DVO-leden om 11.00 uur, andere bezorgers om 11.30 uur.

Vrouwenvereniging 'Priscilla'

De bijeenkomst op 16 december gaat **niet** door.

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
 e-mail dominee@robmaas.freedom.nl

vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
 e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
 2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
 e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

De dienst volgende week, 20/12, 10:00 uur

WEST Grote- of Johanneskerk
Vierde Adventszondag

Voorganger: ds. Gerben van Manen, Capelle a/d IJssel

Kinderkerstdienst in de Grote- of Johanneskerk 24 december aanvang 19:00 uur

Dit jaar zal een professioneel poppentheater optreden met de voorstelling:

**"JE BENT WELKOM
 BIJ KONING JEZUS
 ZOALS JE BENT".**

Het aantal bezoekers in de kerk is beperkt, daarom 1 ouder per gezin. Meld je tijdig aan: aanmelden@pkn-lekkerkerk.nl

Vul thuis een papierstrookje in met naam en telefoonnummer. Inleveren bij binnenkomst van de kerk.

Thuis is de kinderkerstdienst ook live te bekijken via internet

www.pkn-lekkerkerk.nl of
www.kerkdienstgemist.nl.



Kerstviering ouderen

De laatste twee maanden hebben we de ouderenmiddagen moeten annuleren, in verband met de risico's van besmetting met het coronavirus. We hebben gemeend dat het toch wel heel fijn zou zijn om in december met elkaar een korte kerstviering te hebben, en wel op dinsdag 15 december om 14.30 uur in de Ichthuskerk. Het zal niet, zoals u gewend bent, met een maaltijd zijn, maar eenvoudig van opzet.

We zullen niet mogen zingen met elkaar, maar wel kunnen we luisteren naar mooie kerstliederen.

We zitten op gepaste afstand van elkaar, dragen bij binnenkomen een mondkapje (dat af mag als u op uw plaats zit) en blijven thuis als we klachten hebben die op corona kunnen wijzen. We zijn gebonden aan een maximum aantal bezoekers dat is toegestaan, dus u zult zich wel moeten aanmelden. Dat kan bij:

Mariet Verkuil: tel 663287 of 06-10251433 of
 Jacqueline van Sprang tel 06-16428095.
 Doe dit uiterlijk maandag 14 december.

De commissie ouderenmiddagen.

Koster Grote- of Johanneskerk:
 Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (december):

Jan den Ouden; (0180) 662459

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Inleveren kopij Ontmoeting:

Zie **Kerkwijzer**, bladzijde 13

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Pastoraat slaat nieuwe wegen in

Pastoraat is iets van en voor de hele gemeente. Omzien naar elkaar; gelukkig gebeurt dat op veel momenten spontaan. Een kaartje, telefoontje een gesprekje op straat, het belang hiervan wordt vaak onderschat. Toch is het naast dit zogenoemde onderling pastoraat nuttig om een vorm van georganiseerd pastoraat te hebben. We doen dit momenteel in de vorm van wijkteams van contactpersonen met een wijkouderling. Het is mooi dat er veel gemeenteleden zijn die als contactpersoon voor een deel van de gemeente willen optreden. Gebleken is wel dat de taak van de ouderling soms wel erg omvangrijk is geworden. Zo zelfs dat het veel mensen afschrikt om die taak op zich te nemen. Dit is een van de redenen waarom we willen overgaan tot een iets andere organisatiestructuur. We willen de taken die de ouderlingen van nu hebben opsplitsen in drie functies:

1. *Het bestuurlijke deel als lid van de kerkenraad en daarnaast de taken in de kerkdiensten.*
2. *Pastoraal bezoekwerk*
3. *Het coördineren van werkzaamheden van de contactpersonen*

Voor die laatste taak zoeken we nog 2 mensen die de coördinatie van een wijk op zich willen nemen. Dat houdt in het bijhouden van mutaties, het doorgeven van informatie aan de contactpersonen (als er bijvoorbeeld ergens een bloemetje gebracht moet worden), en zo nodig signalen doorgeven aan het pastoraat. Uiteraard is dit een summiere omschrijving. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gerda Zwikker (tel.663975) of Marjan van Everdingen (tel.664068 of 06-23465026), die uit eigen ervaring kunnen vertellen wat de taak inhoudt.

Het gaat hier dus niet om de vraag wie er ouderling wil worden, maar wel om: wie wil een stuk administratieve taak op zich nemen?

Graag aanmelden bij de scribe of bij Gerda Zwikker.

Overigens zijn we ook nog altijd op zoek naar een contactpersoon in wijk 2 en mensen voor het verjaardag fonds!

Aanmelden of informatie bij Marjan van Everdingen.

Kerstkaartjes voor World Servants

Met de feestdagen in aantocht verkoop ik zelf ontworpen kerstkaartjes voor het World Servants project in Ecuador. Een setje kaartjes bestaat uit 2 verschillende ontwerpen met daarvan ieder 5 kaartjes (dus in totaal 10 kaartjes) en kost €10. De opbrengst is voor het project in Ecuador waar we mee gaan helpen met de bouw van een cacaooverwerkingscentrum. Door de komst van dit centrum kunnen de lokale boeren een betere kwaliteit cacao leveren, en dit voor een eerlijkere prijs verkopen.

Kaartjes bestellen kan via geef.ws/kerstkaart of door even te bellen naar 0180-664132. De kaartjes worden dan in Lekkerkerk thuisbezorgd.

Alvast bedankt! Rozan Klerk.

Lichtpuntje in Advent

He dacht ik, ik ervaar helemaal geen donkere dagen.

Waarom dan niet? Leef ik dan niet mee met al het verdriet en de eenzaamheid van anderen?

Ben ik egoïstisch en alleen met mijn eigen omgeving bezig?

Nee dat kan toch niet, zo sta ik toch niet in het leven?

Volgens mij zit het als volgt:

ik word gewoon blij van eenvoud, de gewone dingen, jezelf kunnen zijn. Dat maakt me gelukkig.

Wat zijn die gewone dingen dan?

Dat we als gemeente een nieuwe predikant hebben gevonden.

De natuur: denkend aan de ochtendmist, de avondluchten en de herfstkleuren.

Onze kinderen: Dat ik ze zie ontwikkelen naar zelfstandige jong volwassenen, om hun diversiteit en dat ik als ouder hier ook van kan leren.

De vrijheid waarin we leven, waar ruimte is om je mening te uiten.

De vrienden en collega's waar ik mezelf kan zijn en mooie gesprekken mee heb.

Natuurlijk heb ik ook wel mijn zorgen of verdriet.

Dan houd ik me een tijdje rustig en vertrouw ik op de dingen die echt belangrijk zijn.

Wat is dan echt belangrijk? Voor mij is echt belangrijk de weg die Jezus ons is voorgegaan.

Als we daar maar een klein beetje ons extra best voor doen.

Ik wens de lezers een liefdevolle adventstijd. Met warme en licht gevende mensen om je heen.

(Een gewoon gemeentelid)

Oud-papieractie

"Onze" oud papier-actie is inmiddels overgegaan in een met andere groepen gecombineerde versie. Onze inzet en ook de opbrengst vanuit de actie verandert voor ons niet.

In het nieuwe concept is de verwerking van papier en karton veel gemakkelijker geworden.

Papier gaat in een open container en karton gaat een perscontainer in. Dus het stouwen en plat maken van dozen en de daarbij gepaard gaande fysieke inspanningen behoren voor het grootste deel gelukkig tot het verleden.

Jaarlijks nemen één of meerdere mensen afscheid van de actie, vaak vanwege leeftijd, gezondheid of lichamelijke ongemakken. Aanvulling is daarom steeds nodig. Daarom via deze weg de vraag: wie wil er aan de actie mee gaan doen. Hierbij wil ik ook de jeugd van harte uitnodigen om haar steentje hieraan bij te dragen, vanaf een jaar of achttien zou dat wat mij betreft kunnen.

In principe gaan we uit van tweemaal per jaar op een zaterdagmorgen van 09:00 tot 12:00 uur.

Je kan ook je voorkeur voor een maand aangeven, liever in de winter of juist in de zomer.

Ik zie graag de reacties tegemoet via telefoon of mail, appen mag natuurlijk ook.

mariusslingerland@gmail.com / 06 53 780 328.

Opwekking 780 via YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=aT5QvUZ2hpU>

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn Woord. } 2x

Refrein :

Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn Woord. } 2x

(Refrein)

Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters uitzien naar de morgen. } 2x

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn Woord. } 2x

(Refrein 2x)

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.



Wijs mij de weg naar Bethlehem – Sela

1 Wijs mij de weg naar Bethlehem,
het lijkt zo eindeloos ver.
In deze nacht hoor ik een stem,
zie ik een licht, een ster.
Vertel mij dan tot wie ik ga;
een Koning, kwetsbaar klein,
die wacht tot ik naar binnenga
om dichtbij Hem te zijn.

2 Wijs mij de weg naar Bethlehem,
mijn Koning tegemoet.
Als nergens anders plaats meer is,
leid mij dan naar U toe.
Toon mij hoe U Verlosser bent
als Koning, zonder kroon.
U heeft uw rijkdom afgelegd:
Zo bent U Mensenzoon.

3 In deze nacht aanbid ik hem,
zit aan zijn voeten neer.
Met lege handen zie ik hem,
mijn koning die 'k vereer.
U toont het beeld van God aan mij,
zijn menselijk gezicht.
O kind van vrede, Gods geheim,
dat heel mijn hart verlicht.

Kerstgroet aan de kerkelijke gemeente in Hošťálková:

Liebe Mitglieder der Evangelischen Gemeinde in Hošťálková,

Zum ersten vielen Dank für die guten Wünschen die sie uns gesendet haben. Genau wie sie mussten auch wir im vergangene Jahr lernen mit Beschränkungen zu leben. Auch in Lekkerkerk bleibt das unverändert.

Maximal 30 Personen pro Gottesdienst ist nicht viel. Aber mit gebrauch von Internet und neuen Kameras in der Kirche können wir zu Hause der Gottesdienst In der Kirche auf unseres Bildschirm mitmachen.

Wir wünschen ihnen auch eine guten Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021.

Wir müssen uns darauf verlassen das für uns wird gesorgt. Lassen wir beten um Gottes Segen für dies.

Schwester und Brüder der Evangelische Gemeinde in Lekkerkerk.



de Protestantse gemeente te Lekkerkerk

wünscht ihnen, frohe Weihnachten

und ein Glückliches,

(hoffentlich)

Coronafreies

Jahr 2021