



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 24 januari 2021- jaargang 22 no. 4
 uitzending kerkdiensten: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/932-Protestantse-Gemeente-te-Lekkerkerk/events/live>
 neemt u s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee indien u een kerkdienst bijwoont



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Thuis kunt u zelf een kaars klaarzetten als voorbereiding op de dienst en deze aansteken op het moment dat de kaars van verbondenheid door de voorganger wordt aangestoken.

Voorganger: ds. R.J. Wilschut, Hoogvliet
Organist: Elise Kreuk
Cantor: Mariët Kroondijk (C)
Schriftlezingen: Psalm 150, 1 Korintiërs 13: 1-3
Luisteren naar: NLB 500: 2,1,3,4,5 (YT) ; NLB 302: 1,2 (C) ;
 ELB 462 (YT) z.o.z.; NLB 150 (C) ; NLB 608 (YT) ; NLB 488 (C)

Collecten:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64
2e collecte voor de diaconie IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61
3e collecte voor PKN Missionair Werk IBAN: NL10 ABNA 0444 444 777
 o.v.v. Collecte Missionair werk januari
 z.o.z. 'Een kerk van betekenis'

Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar **mw. A. (Agaath) Zwartbol-van Duijvendijk**

Er zijn bloemen uit het Jan van Zwienenfonds gegaan naar **mw. R. (Rika) Wien-Wever**



Ziekenhuisopnamen

Dhr. P. (Paul) Borsje, dhr. P. (Peter) de Knecht, dhr. A. (Aad) de Vries en mw. M. (Lena) Brussé-van Herk verblijven allen in De Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda

Dhr. J.B. (Jan Bernier) Ottingh

Hij krijgt daar komende week een pacemaker.
 Groene Hartziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB Gouda

Kinderen 'in' de dienst

We horen over Psalm 150 in de dienst. Een lied voor God.
 (Mijn peuterbijbel, 2020, p. 104-105)

Halleluja! Zing dat allemaal! Kun jij dat ook zeggen?
 'Halleluja!' Dat betekent: Hoera, zing voor God!

We zijn blij dat God er is. Hij is sterk.
 En Hij doet bijzondere dingen.

We zingen en maken muziek voor God!
 Doe je mee?

Speel op de triangel: pling pling pling!
 Blaas op de fluit: fuuuuuut!
 Trommel op je benen: rommeldebommeldebom!
 En trompetter op de trompet: teteretêêê!

Iedereen maakt muziek voor God.
 'Halleluja' Hoera, zing voor God!

Dat gaat dus over zingen en muziek maken. Zingen maakt blij. Niet alleen word jij er blij van, maar God vindt het ook heel mooi om te horen. Het lied 'Maak een vrolijk geluid voor de Heer' zingt daar ook van. Misschien speel je zelf een muziekinstrument? Of zing je graag? Wat is jouw favoriete lied dat je kent van school of uit de kerk?

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
 e-mail dominee@robmaas.freedom.nl

vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095

e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
 2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
 e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

De dienst volgende week, 31/01, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk
Voorganger: ds. Rob Maas
(Her)bevestiging ambtsdragers

Volgende week D.V. zondag 31 januari 2021, wordt Hennie Klerk-Jonker bevestigd als ouderling en hervat Wil Faber-Jansen haar taken als diaken. Harmen Lebbink, Richard den Ouden en Carola den Ouden-Littel, zullen hun dienstwerk voortzetten (worden herbevestigd). U kunt tegen de gevolgdte procedure bezwaren indienen bij de scribe Martine Sluimer-Knauff (tot uiterlijk 25 januari 2021).

Voor de wijken waar ouderlingen niet de taak van wijkcoördinator vervullen zijn twee wijkcoördinatoren gevonden, Silvia Jonker-Klerk (wijk 6) en Karin Klerk-Potuit (wijk 5).

De kerkenraad zal per 31 januari 2021 bestaan uit:

Voorzitter:

Jolanda Littel-van Gelder samen met Richard den Ouden

Scriba: Martine Sluimer-Knauff

Ouderlingen:

Gerda Zwikker-van Vliet, Henk Soutendijk, Suzanne Lebbink-Mudde, Harmen Lebbink Agaath van Dijk-Reedijk, Kees Mudde, Richard den Ouden samen met Carola den Ouden-Littel (jeugd) en Hennie Klerk-Jonker

Diakenen:

Wout Klerk, Mariet Verkuil-Broere, Wil Faber-Jansen en Tona Visser-de Jonge (jeugd)

Ouderling-kerkrentmeesters:

Ton Langerak en Jan Bernier Ottingh

Predikant: Rob Maas

Pastoraal werker: Jacqueline van Sprang

Verder hebben we voor de wijken waar ouderlingen niet de taak van wijkcoördinator vervullen twee wijkcoördinatoren gevonden.

Dat zijn Silvia Jonker-Klerk (wijk 6) en Karin Klerk-Potuit (wijk 5).

We zijn dankbaar en verheugd dat zo de kerkenraad weer compleet is.



Koster Grote- of Johanneskerk:

Pieter Rozendaal; (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (januari):

Evert Simons; tel. (0180) 663940

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond

18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Inleveren kopij Ontmoeting:

Zie **Kerkwijzer**, bladzijde 13

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

ELB 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer

1 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee, want ook jij hoort erbij.
Zing en fluit! ***
Roep het uit! ***
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

2 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je bruin bent of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer
met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt je blij.
Ben je ziek of gezond, kom erbij!
Ook je stem ***
is van Hem. ***
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

3 Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer,
met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij,
dat Hij jubelt met jou en met mij.
Zing en fluit! ***
Roep het uit! ***
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Voorbeden

De kerkenraad wil graag de mogelijkheid tot het aanvragen van voorbeden nog eens bij u onder de aandacht brengen.

U kunt uw voorbeden aanvragen bij Jan den Ouden via emailadres jdenouden@hetnet.nl of via telefoonnummer 662459.

Indien onze eigen dominee Rob Maas voor gaat in de dienst kunt u dit ook bij hem doen via emailadres dominee@robmaas.freedom.nl, via telefoonnummer 06-24820639 door te bellen of een WhatsApp berichtje te sturen.

Hoe gebruikt u de liedteksten?

De voorgangers kiezen de liederen meestal uit het Nieuwe Liedboek (NLB), maar ook wel uit andere bundels, zoals Torenhog of, zoals nu, uit de Evangelische Liedbundel (ELB). Iedereen heeft wel het NLB, maar vaak niet een of meer van de andere liedbundels. Daarom worden de 'onbekende' liederen zo veel mogelijk afgedrukt op de zondagsbrief. De vraag aan u is nu hoe deze tekst wordt gebruikt en of het zinvol is die af te drukken. Nu we de beamers gebruiken, is de tekst bij de uitzending meestal ook in beeld te zien. Zijn er overigens ook gemeenteleden die de diensten in het geheel niet kunnen volgen?

Reacties bij voorkeur per email: c.mudde44@ziggo.nl, maar het kan ook telefonisch: (0180) 661288.

Kees Mudde

Een kerk van betekenis, bij de derde collecte

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

Vrouwendag

In de Kerkwijzer hebben wij aangekondigd dat er op 20 maart 2021 weer een vrouwendag gehouden zal worden.

Door de beperkingen in verband met corona kan dit helaas niet doorgaan.

Maar we blijven vooruitkijken.

We hebben inmiddels een nieuwe datum gepland, te weten zaterdag **19 maart 2022**.

Noteer deze datum alvast achter in je agenda, zodat je deze dag vrijhoudt voor een gezellig en creatief samenzijn.

De voorbereidingscommissie

Verjaardagskalender

We hebben thuis meestal wel een verjaardagskalender, waar we de verjaardagen van onze familie en vrienden op vermelden.

We hangen deze kalender op een plaats waar we hem dagelijks tegenkomen, zodat we niet vergeten de jarigen te feliciteren.

Wanneer een lid van onze kerk jarig wordt besteden we hier aandacht aan als het gaat om de kroonjarigen vanaf 75 jaar (75, 80, 85 enz.).

Evenwel, wanneer het gaat om iemand die 65 jaar wordt en de persoon is bovendien geen lid van onze gemeente, dan horen we dat normaal gesproken niet. Het gaat hierbij echter om een algemeen bekend en geliefd persoon, die al meer dan 13 jaar in onze gemeente werkzaam is en wel om

Jacqueline van Sprang,

zij wordt op 3 februari 65 jaar.

Dat willen we allemaal graag weten natuurlijk.

Stuur haar een kaartje, een brief, een zelf gemaakt gedicht of een tekening. Maak er iets moois van!

