

Orde van dienst 4 juli 2021 PG Lekkerkerk – GoJ-kerk 10:00 uur

Overstapdienst – Thema: Eropuit!

U kunt thuis een kaars klaarzetten die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 121: 1 en 4

1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Bemoediging en groet

Vg Wij zijn hier bij elkaar in de naam van God
Allen Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg De Heer is onze helper:
Allen Hij laat ons nooit los.
Vg Vriendschap, vrede en liefde van God
voor jou en u, voor iedereen hier aanwezig,
Allen voor mensen overal op deze wereld.
Amen

Gebed

Luisteren naar (Hemelhoog 707) – Met open armen
via Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=xhKYAOmSyug>

1 Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

2 Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein:

Welkom in Gods huis (3x)
Welkom, welkom thuis

3 Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein:

Welkom in Gods huis (3x)
Welkom, welkom thuis

Met de kinderen – Wat neem je mee op vakantie? (zoeken) – wandelen

Luisteren en meezingen met 'U bent erbij' (Kopw 286)

via YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=zIGXF7VfZ6U>

1 Als ik loop, als ik ren, als ik buiten ben,
als ik fiets, als ik step of aan het skaten ben,
als ik lach, als ik huil, als ik driftig ben,
als ik dans van geluk of chagrijnig ben:

2 Als ik stil, als ik druk of verlegen ben,
als ik lief, als ik stout, als ik grappig ben,
als ik slaap, als ik droom, als ik wakker ben,
als ik speel, mij verveel, of aan 't klieren ben:

refrein

U bent erbij, U bent erbij, U bent erbij elk moment.

Ik vind het zo geweldig dat U altijd bij mij bent.

U bent erbij, U bent erbij, U bent erbij elk moment.

Waar ik ook ga of sta: U bent bij mij!

3 Als ik zing, als ik spring, of aan 't chillen ben,
als ik lees, als ik zwem, aan 't DS-en ben,
als ik mail, MSN, aan het gamen ben,
als ik hyve, als ik chat of aan 't WII-en ben:

(refrein)

brug

Lopen, rennen, fietsen, skaten,

slapen, dromen, klieren, keten,

lezen, chillen, dansen, zingen,

huilen, lachen, stoeien, springen,

(U bent erbij) Lopen, rennen, fietsen, skaten,

(U bent erbij) slapen, dromen, klieren, keten,

(U bent erbij) lezen, chillen, dansen, zingen,

(U bent erbij) huilen, lachen, stoeien, springen!

(refrein 2x)

Schriftlezing Marcus 6: 6b – 13

Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. 7Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 9Sandalen mochten ze wel dragen. 'Maar,' zei hij, 'trek geen extra kleren aan.' 10En ook zei hij: 'Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. 11Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.' 12Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, 13en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Zingen Lied 806: 1, 2 en 3

1 Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.

Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is 't beloofde land.

2 Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?

Altijd maar banger, duurt het nog langer?

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?

In de woestijn worden kinderen groot.

3 Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Overdenking met preekbingo

Meditatief orgelspel

Overstap Lindsay, Vera en Rosa

Zingen In een land van licht en donker (Melodie: Samen in de Naam van Jezus; ELB 218)

1 In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw.
In een land van zon en regen,
op je eigen benen staan.
Eigen keuzes; eigen wegen
en wij zullen met je gaan.

2 In het land van nu en later
doen wij nu een stapje terug.
Maar wij zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in de rug.
Naar een land van toekomststromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg in licht en donker,
draagt Gods zegen jou en mij.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen ELB 226: 1 en 2 – Heer ik kom tot U

1 Heer ik kom tot U,
neem mij hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer ik heb ontdekt
dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.

2 Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
en Heer leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
ik voel uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw
Geest en de kracht van uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door
uw Geest en de kracht van uw liefde.

Wegzending en zegen met gezongen Amen