



Grote- of Johanneskerk

Zondagsbrief

van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 11 juli 2021 - jaargang 22 no. 28
wanneer u een dienst bijwoont, neemt u dan s.v.p. een ingevuld strookje met uw naam en telefoonnummer mee
uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>



Ichthuskerk

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

Dienst bijwonen? Iedereen is welkom! Wel registreren.

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Voorganger: Ds. L.M. Schermers
Organist: Richard den Ouden
Schriftlezingen: Prediker 1: 1-18 en Lukas 15: 8-10
Zingen: SZ = samenzang || L = luisteren naar
SZ NLB 63: 1,3 || L Lied 1005: 1,2,3,4
SZ NLB 146c: 7 || L De herder heeft zich niet vergist
SZ NLB 845: 1,3 || L Geest van hierboven **z.o.z.**
L NLB 885 || SZ NLB 978: 1,3,4 || SZ Amen

Collecten:

1e collecte voor de kerk naar IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de diaconie IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e collecte voor Plaatselijke evangelie

Uw bijdrage kunt u overmaken naar de bankrekening van de evangelisatie-commissie bij de Regiobank: IBAN:NL30 RBRB 0827 9855 76

o.v.v. collecte 11 juli 2021

Berichten van overlijden:

Op zondag 4 juli is overleden **Jacobus Christiaan Eijkelenboom**.

Hij woonde tot voor kort in de Wilhelminastraat, maar de laatste weken in de Breeje Hendrick. Hij was dooplid van onze gemeente. Op vrijdag 9 juli is in kleine kring afscheid van hem genomen worden in een plechtigheid in uitvaartcentrum Lekkerkerk aan de Burg vd Willigenstraat.

Koos Eijkelenboom is 98 jaar oud geworden.

Op donderdag 8 juli is overleden **Jan Visser**.

Hij woonde met zijn vrouw Co aan de Willem Dreeshof. Hij was blijdend lid van onze gemeente. Op donderdag 15 juli zal er afscheid van hem genomen worden in een plechtigheid in de aula van uitvaartcentrum Schollebaar te Capelle ad IJssel.

Jan Visser is 83 jaar oud geworden.

Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag als groet van de gemeente naar **Dhr. M. (Mijndert) van Erk**.



Volgende week, 18/07, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. Rob Maas

Kindernevendienst:

De zomervakantie begint bijna. Dit betekent ook dat de kindernevendienst even stopt. We wensen jullie een hele fijne vakantie en hopen jullie daarna weer te zien. We beginnen op zondag 29 augustus. Groeten, Marlies, Miranda en Jeanine

Oud papier brenglocatie Lekkerkerk

In juli alleen geopend op zaterdag 10 en 24 juli van 9 tot 12 uur.

Voedselbank:

Product van de Maand.

Op zondag **1 augustus** gaan we weer beginnen met het inzamelen van producten voor de voedselbank. Voor deze zondag is het product, een pot of een pakje pasta saus. In de ontmoetings ruimte staat een krat klaar waar u het product in kunt zetten. We hopen dat er weer veel wordt ingezameld.

Alvast bedankt namens de diaconie en de voedselbank.
Mariet Verkuil.

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)

dag	datum	aanv.	plaats	vergadering van	bijzonderheden
vr	16-jul	10:00	Ichthus	inloopochtend	
di	24-aug	19:30		diaconie	

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl

vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Koster Grote- of Johanneskerk:
Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

Koster Ichthuskerk (juli):
Jan den Ouden, tel. (0180) 662459

Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl

Inleveren kopij Ontmoeting:
Zie **Kerkwijzer**, bladzijde 13

Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Geest van hierboven

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht
hemelse vrede, deel u nu mede
aan een wereld die u verwacht

Ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

Ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht

Ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

Ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

Ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent

Ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind

En met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk

Ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt