

## De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk

**Dienst bijwonen? Iedereen is welkom!**

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

**Thema: Verdiende rust**

**Voorganger:** Ds. Rob Maas

**Orgel/piano:** Richard den Ouden

**Schriftlezingen:** Jeremia 23: 1-6 en Marcus 6: 53-56

**Zingen:** SZ = samenhang, *ingetogen* || YT = YouTube (z.o.z.)

SZ NLB 92: 1,2 || SZ NLB 869: 1,6 || YT 'Mijn Herder' - Sela

SZ NLB 272: 1,4 || SZ NLB 975: 1,3 || SZ NLB 825: 1,3,5 || SZ Amen

**Collecten:**

**1e collecte** voor de kerk naar

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

**2e collecte** voor de diaconie

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

**3e collecte** voor Groot Onderhoud

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

o.v.v. Groot Onderhoud

### Bloemen:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag als groet van de gemeente naar

**mw. J. (Janny) Mudde**



### Ziekenhuisopnamen:

- **Dhr. J (Jan) Klerk** is opgenomen in het IJssellandziekenhuis, Prins Constantijnweg 2,2906 ZC Capelle aan den IJssel, afd. A2 links. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de extreme vermoeidheid waar hij mee te kampen heeft.

- **Mw. J. (Janny) Mudde** was deze week voor onderzoek in het IJssellandziekenhuis, waar zij zeer slecht nieuws heeft gekregen over de oorzaak van haar klachten. Zij is vrijdagmiddag weer thuisgekomen.

- **Mw. G. (Geertje) Klerk-Muller** (de vrouw van Jan Klerk) is opgenomen in **verpleeghuis Humanitas**, locatie Akropolis, kamer 618 A, Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam.

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)				
dag	datum	aanv.	plaats	vergadering van bijzonderheden
vr	23-jul	10:00	Ichthus	inloopochtend
di	24-aug	19:30		diaconie

**Predikant:** ds. Rob Maas; tel. 06-24820639  
 e-mail [dominee@robmaas.freedom.nl](mailto:dominee@robmaas.freedom.nl)

vaste vrije dag: woensdag

**Pastoraal werker:** mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095  
 e-mail [pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl)

vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

**Scriba:** mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,  
 2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607  
 e-mail [scriba@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:scriba@pkn-lekkerkerk.nl)

## Volgende week, 25/07, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

Voorganger: mw. Th. Verspui, Rhenen

### Afwezigheid predikant en pastoraal werker

Dominee Rob Maas is van 19 juli tot en met 15 augustus met vakantie.

In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Jacqueline van Sprang.

Omdat Jacqueline van Sprang van 24 juli tot en met 31 juli ook afwezig is kunt u in die periode contact opnemen met Gerda Zwikker, die dan pastoraal contactpersoon is.

Zij is te bereiken op 0180-663975 of 06-33860737.

## Help! Help!

Door veranderingen binnen de commissie zoeken wij naar enthousiaste versterking, die met ons de Sunday Night Hour diensten wil organiseren. Wie wil ons helpen?

Mocht je informatie willen, bel of mail naar Martine Bazen,  
 0180-842690 [martinebazen@gmail.com](mailto:martinebazen@gmail.com)

### Voedselbank

Product van de Maand

Op zondag **1 augustus** gaan we weer beginnen met het verzamelen van producten voor de voedselbank.

Voor deze zondag is het product, een pot of een pakje pasta saus.

In de ontmoetingsruimte van de Ichthuskerk staat een krat klaar waar u het product in kunt zetten. We hopen dat er weer veel wordt ingezameld.

Alvast bedankt namens de diaconie en de voedselbank.

Mariet Verkuil.

**Koster Grote- of Johanneskerk:** Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

**Koster Ichthuskerk (juli):** Jan den Ouden, tel. (0180) 662459

**Inleveren kopij zondagsbrief:** tot vrijdagavond 18:00 uur via [zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl)

**Inleveren kopij Ontmoeting:** Zie **Kerwijzer**, bladzijde 13

**Website kerk:** [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl)

## 'Mijn Herder' - Sela

De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij omringt mij met zijn liefde.  
De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

1 Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem;  
Hij de mijne. Als ik dwaal, zoekt Hij mij op;  
brengt mij veilig thuis.  
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden;  
heeft mij teder verbonden.  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij omringt mij met zijn liefde.  
De Heer is mijn Herder,  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

2 Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor;  
Hij zal leiden. Als ik val, tilt Hij mij op  
Brengt mij veilig thuis.  
Mijn Herder beschermt heel mijn leven  
door het Zijne te geven.  
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Slot (4x):

Al gaat mijn weg door een donker dal;  
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een  
plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn.

## Lummelen en niksen

Toen iedereen weg was, ging Hij [Jezus] een berg op om te bidden. Hij was daar alleen. (Mat. 14:23)

Een tijdje terug verschenen in kranten en magazines artikelen over lummelen en niksen.

Alan Lightman schreef er een boek over 'In praise of wasting time' (Alle lof voor tijdverspilling). Hij ziet dat mensen tegenwoordig geen tijd nemen om eens echt helemaal niets te doen; gewoon wat rondhangen, in de lucht staren, voor je uit kijken. Velen van ons staan tegenwoordig de hele dag AAN. We zijn bereikbaar, zitten vastgekleefd aan onze smartphone, willen niets missen van het leven van anderen en zijn voortdurend bezet. We leven onze agenda's boordevol activiteiten en verplichtingen onder het motto 'je moet alles uit het leven halen wat erin zit'.

Lummelen en niksen kun je ook wandelen met God noemen. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak, maar is het volgens mij niet. Ik denk aan de paradijselijke tijd in de hof van Eden, waar Adam en Eva echte levensgenieters konden zijn. Beetje rondwandelen, met de dieren spelen, vruchten plukken en eten. Saai zouden wij nu zeggen. Maar zo had God het bedoeld.

Wij kiezen anders en laten ons onbewust opjagen en meeslepen in een denken en handelen dat ons uitput, stress oplevert en ons soms doet afvragen: waar doe ik het allemaal voor? Goede vraag.

Daarom een advies: maak meer gebruik van de mogelijkheid om te wandelen met God, in gebed te gaan, de stilte te betrachten en onbereikbaar te zijn, zodat God je kan bereiken. Bidden is in de eerste plaats stil zijn en luisteren, het lijkt op lummelen en niksen, maar is het dubbel en dwars waard.

Gewoon lummelen en niksen bevordert de creativiteit en levert je nieuwe ideeën op zegt Lightman. Bidden en tijd doorbrengen met God heeft hetzelfde effect maar op het niveau van de Geest, die het denken vernieuwt, je nieuwe inzichten geeft over hoe je alles uit het leven met God kunt halen tot eer van Hem. Bidden leert je het volle goede Leven leven zoals Hij het heeft bedoeld.

Ds. Rob Maas

### Oud papier

In verband met de vakantieperiode is de oud papierinzamelplaats aan de Twijnstraweg deze maand (juli) alleen nog op de ochtend van zaterdag 24 juli van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Met ingang van 7 augustus kunt u al uw oud papier en karton weer elke zaterdagochtend brengen.



### Oproep van ZorgMies Krimpenerwaard

Wij zijn met spoed op zoek naar enthousiaste, zorgzame collega's die in de vakantieperiode en daarna ons ZorgMiesen team willen komen versterken. We zoeken warme hartelijke mensen van middelbare leeftijd die, op freelance basis, een extra steentje willen bijdragen aan het welzijn van Krimpenerwaard.

### U bent ècht nodig!!

Kijk voor meer informatie op [zorgmies.nl](http://zorgmies.nl) of mail naar [krimpenerwaard@zorgmies.nl](mailto:krimpenerwaard@zorgmies.nl)