

Oecumenische viering in de vredesweek op 19 september 2021 in de Ichthuskerk te Lekkerkerk

Thema: 'Inclusief samen leven. Wat doe jij in vredesnaam?'

Voorgangers pastor Gerda Martens en Jacqueline van Sprang
Mmv Sarah Berghuis, zang
Leden van de interkerkelijke werkgroep

Orgelspel vooraf

Welkom door dienstdoende **ouderling**.

Hij/zij geeft het woord aan **iemand van de 'bloemengroep'** om het liturgisch bloemstuk toe te lichten

Gemeente gaat staan

Jacqueline

Intochtslied GvL 651 (melodie Psalm 66)

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat Hij eens geluk zal zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om hem tot vaste gids te zijn.
Zij zullen hem op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan een koele waterbeek.

Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen:
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Stilte

Groet

vg De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer

Bemoediging

vg Onze hulp is In de naam van de Heer
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen het werk van Zijn handen

Drempelgebed afgesloten met

vg door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen

gemeente gaat zitten

Gebed om ontferming

Glorialied: NLB 705: 1

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heilige Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!

Gebed voor de opening van de Schriften

*de kinderen (als die er zijn) gaan naar de kindernevendienst; zij nemen licht van de paaskaars mee.
De gemeente zingt het Lichtlied: "Heer blijf bij ons, neem ons mee.
Geef uw woord, uw licht, uw zegen".*

Lector 1

Lezing: Jakobus 3: 16- 4: 3 uit BGT

Wie jaloers is of zichzelf beter vindt dan anderen, leeft helemaal verkeerd, en zorgt overal voor onrust.

Nee, echte wijsheid krijg je van onze God. Je laat zien dat je wijs bent als je leeft zoals God het wil. Wijze mensen leven namelijk in vrede met iedereen. Ze zijn geduldig en gehoorzaam. Ze zijn goed voor anderen. Ze behandelen alle mensen gelijk, en ze zijn altijd eerlijk. Ze doen alleen maar goede dingen.

Mensen die goede dingen doen en in vrede leven met iedereen, zorgen overal voor recht en vrede.

Jullie hebben felle discussies en maken steeds ruzie met elkaar. Weten jullie hoe dat komt? Dat komt doordat jullie luisteren naar je eigen slechte verlangens.

Alles wat een ander heeft, willen jullie ook hebben. Jullie zijn jaloers, zo jaloers dat je die ander wel zou willen doden. Dan zoeken jullie ruzie en strijd. Maar het levert niets op, jullie krijgen niets. Want als je iets wilt hebben, moet je God erom vragen, en dat doen jullie niet. Trouwens, als jullie God iets zouden vragen, zouden jullie het toch niet krijgen. Want jullie zouden het met een verkeerde bedoeling vragen, alleen maar voor je eigen plezier.

Psalmgebed Psalm 139 1, 13 en 14 (psalmproject), **gezongen door Sarah**

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Zou ik niet haten, die U haat,
de wijsheid van uw weg verlaat
en opstaat tegen U? Hij is
een kind van kwaad en duisternis.
Uw vijanden die U verlaten,
hoe zou ik hen, o HEER, niet haten?

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Lector 2

Evangelielezing: Markus 9: 30-37 (Willibrordvertaling)

gemeente gaat staan

'In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken door Galilea. Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, ³¹want Hij was bezig met onderricht aan zijn leerlingen. Hij zei tegen hen: 'De Mensenzoon wordt uitgeleverd en valt in de handen van mensen. Ze zullen Hem doden, en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.'³² Ze begrepen dat woord niet, maar ze durfden Hem er ook niets over te vragen. ³³Ze kwamen in Kafarnaüm. Thuis vroeg Hij hun: 'Waar hadden jullie het onderweg toch over?' ³⁴Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg ruzie gehad over de vraag wie de grootste was. ³⁵Hij ging zitten, riep de twaalf en zei hun: 'Als iemand de eerste wil

zijn, zal hij de laatste van allen zijn en de dienaar van allen.’³⁶Hij haalde er een kind bij, zette het in hun midden, sloeg er zijn armen omheen en zei tegen hen: ³⁷‘Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt niet Mij, maar Hem die Mij gezonden heeft.’

Lied NLB 339a

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Gerda

Overweging

Lied: LvdK 285: 1 en 4 **gezongen door Sarah**

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Jacqueline

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat,
dat Hij ons de aarde heeft toevertrouwd
om die bewoonbaar te maken voor alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God,
gekomen om licht voor ons te zijn
en ons de weg te wijzen naar het beloofde land:
Gods rijk van vrede en liefde op aarde.

Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen die met Jezus op weg durven gaan.

Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen geroepen om Jezus'
boodschap verder te dragen en zich dienstbaar te maken aan alle mensen.

Ik geloof in de belofte van God, dat er toekomst is voor heel de mensheid,
dat zijn Rijk werkelijkheid kan worden, voor ons, in ons en door ons.
Amen

Gebeden: voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

kinderen komen terug uit de kindemevendienst

Gerda

Vredeswens

gemeente gaat staan

Slotlied: NLB 416

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Zegenbede (ingeleid door het slotgebed)

Orgelspel

N.B. De inzameling van gaven is aan het eind van de dienst!