

Orde van dienst Startzondag 12 september 2020 – PG Lekkerkerk – Johanneskerk – 10:00 u.

Voor de dienst kunt u een kaars neerzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt

Organist: Mariet Verkuil

Thema: Hoe gaat het met je? Fijn dat je er bent!

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 133: 1 en 3

1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.

3 Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan

Stil gebed

Groet

vg De Heer zij met u
allen Ook met U zij de Heer

Bemoediging

vg God helpt kinderen en grote mensen
allen Want hij heeft ook de hemel en de aarde gemaakt
vg Hij zal er altijd zijn en is altijd trouw.
allen Hij zal ons nooit vergeten.

Drempelgebed afgesloten met

vg door Jezus Christus, onze Heer
allen Amen

Zingen Lied 288

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wee ernij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal

Inleiding Thema

Gebied

Zingen/Luisteren naar Thuis (Sela)

via YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=hj-UTEq0hyI>

Refrein

Welkom thuis, hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Refrein

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Tussenspel

Refrein

Moment met jong en oud 'Hoe gaat het met je – Fijn dat je er bent'

Zingen 'God kent jou vanaf het begin' – opwekking kids 77

via YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=Nnj-nZRiCiI>

God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

(Couplet)
en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

Kijken (filmpje heeft geluid maar zonder geluid laten zien) we lezen zelf het bijbehorende verhaal over Zacheüs via YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=gjNQGniSJjk>

Jezus en zijn leerlingen gaan de stad Jericho binnen. In die stad woont Zacheüs. Hij is heel rijk. De mensen mogen hem niet, want hij vraagt tolgeld van iedereen die de stad in wil en meestal vraagt hij veel te veel. Zacheüs wil weleens zien wie die Jezus is. Maar dat lukt hem niet want er staan veel mensen om Jezus heen en Zacheüs is maar klein. Toch wil hij Jezus zien, daarom loopt hij hard vooruit en klimt in een boom. Daar komt Jezus al aan. Hij kijkt omhoog en zegt: “Zacheüs, vlug kom naar beneden, vandaag wil ik bij jou in huis zijn.” Vlug klimt Zacheüs uit de boom. Hij neemt Jezus mee naar zijn huis en laat hem binnen. Wat is Zacheüs blij. De mensen in Jericho hebben het allemaal gezien. Ze zijn boos. Ze mopperen: “Hoe kan Jezus nu op bezoek gaan bij die man, die ons altijd teveel laat betalen?” Maar binnen zegt Zacheüs tegen Jezus: “Ik zal de helft van alles wat ik heb geven aan de arme mensen en wie mij teveel moest betalen, krijgt vier keer zoveel van mij terug.” Dan zegt Jezus: “Vandaag is alles in dit huis weer goedgekomen, ook Zacheüs hoort bij het volk van God. Ik ben gekomen om mensen te zoeken en te redden.”

Overdenking

Zingen Lied 973: 1, 2, 3 en 4

1 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja.

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn.
Halleluja!

Danken en bidden

Collecte

Zingen slotlied: Lied 139b (Opwekking 518) 1 en 2

1 Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein:

Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen,
elke dag.

2 Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Refrein

Zegen voor onderweg

Gezongen Amen