

Orde van dienst zondag 5 december 2021 – PG Lekkerkerk – Ichthuskerk – 10:00 uur

2e zondag van Advent

Thema: Hoe kunnen we God binnenlaten in ons leven

Welkom en mededelingen

Zingen Lied 80: 1 en 2

1 O God van Jozef, leid ons verder,
hoor ons en wees weer onze herder;
gij vuurkolom, straal gij ons toe.
Waak op, o Held, wij worden moe;
laat lichten ons uw aanschijn, Heer,
doe ons opstaan en help ons weer.

2 Wek op uw kracht en kom bevrijden
uw volk dat Gij zo zwaar kastijdde.
Die troont daar op de cherubim,
gedenk uw dienaar Efraïm,
laat zijn gebed niet onverhoord!
Herder Israëls, leid ons voort!

Aansteken kaars van verbondenheid

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Luisteren naar 'Morgen zal ik er zijn' van Lars en Reyer

via Youtube https://www.youtube.com/watch?v=_nUMmUkAXTE&t=38s

Daar in de verte straalt de ster
We gaan er naar toe maar het is nog zover
De wolken ontnemen het zicht af en toe
Dorst en honger, we worden moe

Het is zwaar, de moed zakt weg
Herinner je dan wat er is gezegd
Het leven op aarde is kwetsbaar en broos
Maar nooit en te nimmer uitzichtloos

U hebt beloofd morgen zal ik er zijn
Heer maak ons hart bereid
Wij zien verlangend
Vol verwachting naar U uit

Licht dat ons verschijnt
Ons van de nacht bevrijd
Wij hopen, wij geloven
Morgen zal U er zijn

Het is guur, donker en koud
Maar niets dat ons nog tegenhoudt
Laten we hier nu niet stil blijven staan
We weten toch waar we heen gaan

U hebt beloofd morgen zal ik er zijn
Heer maak ons hart bereid
Wij zien verlangend
Vol verwachting naar U uit

Licht dat ons verschijnt
Ons van de nacht bevrijd
Wij hopen, wij geloven
Morgen zal U er zijn

O wijsheid - Morgen zal U er zijn
O Adonai - Morgen zal U er zijn
Wortel van Isaï - Morgen zal U er zijn
Sleutel van David - Morgen zal U er zijn
Dageraad - Morgen zal U er zijn
Koning van de volken - Morgen zal U er zijn
Immanuel, o Immanuel

U hebt beloofd morgen zal ik er zijn
Heer maak ons hart bereid
Wij zien verlangend
Vol verwachting naar U uit

Licht dat ons verschijnt
Ons van de nacht bevrijd
Wij hopen, wij geloven
Morgen zal U er zijn

Gebed voor de opening van het Woord

Project van de kindernevendienst, verzorgd door de leiding

Zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw Woord, uw licht, uw zegen.'

Profetenlezing: Maleachi 3: 1 – 4

1 Let op, Ik zal mijn bode zenden, die voor Mij de weg zal effenen. Opeens zal Hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal Hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer Hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. 3 Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal Hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de HEER. 4 De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.

We luisteren naar Hoe lang nog tot Uw vrede komt (Sela) via Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=W5YM93Z-Mu0>

1 Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw Gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?

2 Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.

3 U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.

4 Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.

5 Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan,
tot eens de wereld vrede vindt.

6 Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!
....herhaal 1x

Nu laat U mij in vrede gaan.

Evangelielezing: Lucas 3: 1 – 6

1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2 en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving van zonden te krijgen, 4 zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:

‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!

5 Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; 6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’

Zingen Lied 439: 1 en 2

1 Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

2 Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Preek

Muzikaal moment

Zingen 'Mijn hart wacht stil op U, o Heer' (melodie Lied 24, tekst André F. Troost)

1 Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
uw komst verwacht ik, meer en meer,
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

4 Ik roep, ik smeeek vol ongeduld:
O Geest, als Gij mijn leven vult,
o overvloed, o milde regen,
dan wordt mijn hart verrassend rein,
dan drink ik fris uit uw fontein:
water des levens, zuiver zegen!

5 Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefst zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!

Dankzegging en voorbeden

Slotlied Lied 654: 1 en 4

1 Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lof zingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

4 Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verwaalden,-
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

Wegzending en zegen

beantwoord met gezongen Amen