

Orde van dienst 31 december 2021 – Oudjaar – GoJ-Kerk te Lekkerkerk 19:00 uur

Welkom

Luisteren naar Lied 513: 1, 2, 3 en 4 via <https://www.youtube.com/watch?v=QLPJwaVoG7o>

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Bemoediging en groet

Zanggroep zingt Lied 90a: 1, 3, 4 en 5

1 O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

4 En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.

5 De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

Gebed

Zanggroep zingt Lied 245: 1 en 2

1 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

2 Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deze avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Schriftlezing: Jesaja 43: 12-21

12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –,

dat ik werkelijk God ben

13 en dat ik blijf wat ik ben.

Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken.

Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?

14 Dit zegt de HEER, jullie bevrijder, de Heilige van Israël:

Omwille van jullie zend ik iemand naar Babel;

ik maak alle Chaldeeën tot vluchteling en jaag hen jammerend hun schepen op.

15 Ik ben de HEER, jullie Heilige, de schepper van Israël, jullie koning.

16 Dit zegt de HEER, die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren,

17 die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars –

daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd.

18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. 19 Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. 20 De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, de jakhalzen en de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. 21 Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, het zal mijn lof verkondigen.

Luisteren naar 'God and god alone' <https://www.youtube.com/watch?v=qPh3jrXFg9k>

1 God and God alone

Created all these things we call our own

From the mighty to the small

The Glory in them all

Is God's and God's alone

2 God and God alone

Reveals the truth of all we call unknown

And all the best and worst of man

Won't change the Master's plan

It's God's and God's alone

Refrein: God and God alone

Is fit to take the universe's throne

Let everything that lives

Reserve its truest praise

For God and God alone

3 God and God alone

Will be the joy of our eternal home

He will be our one desire

Our hearts will never tire

Of God's and God alone

(2X) Refrein: God and God alone

Is fit to take the universe's throne

Let everything that lives

Reserve its truest praise

For God and God alone

Verkondiging

Zanggroep zingt Lied 'Uren dagen maanden jaren' Melodie Gezang 406 (Joh de Heer)

Uren dagen maanden jaren

gaan als water door je hand.

Om te leven en ervaren

ziet men nauwelijks nog 't verband,

tussen werken, zorgen, leven.

Hoe verdelen wij de tijd,

die zo spaarzaam wordt gegeven

en zo moedeloos verglijdt.

Sta dus stil bij de fragmenten,

die er werkelijk toe doen.

Klein- en grootgeluksmomenten

van elk jaar en elk seizoen.

Neem de tijd om te genieten,

geef ook aandacht aan de pijn.

Tranen zijn om te vergieten

en daarna weer sterk te zijn.

Gebeden

Luisteren naar Slotlied 913 vers 1, 2, 3 en 4

via YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=YDTL8J-Yw1w&t=10s>

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

2 Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Wegzending en Zegen