

**Kerstavonddienst
24 december 2021 – 16:00 uur
Grote- of Johanneskerk
Lekkerkerk**



Muzikale medewerking:
Mariet Verkuil (organist)
Sarah Berghuis (zang)
Richard den Ouden (piano) en
zanggroep van gemeenteleden
Voorganger: ds. Rob Maas

Zanggroep zingt ELB 109: 1, 2, 3 en 4 – Al wie dolend in het donker

1 Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

3 Tot de groten zal Hij spreken
even weerloos als een lam
het geknakte riet niet breken
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

2 Onze lasten zal Hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood:
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.

4 Dor en droog geworden aarde
die om dauw en regen vraagt
dode mens die snakt naar adem
wereld die om toekomst vraagt:
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam,
die mijn welbehagen draagt.

Welkom

Bemoediging en groet

Gebed

Lezing van Jesaja 7: 13 – 15

13 Toen antwoordde Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. 15 Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen.

Luisteren naar 'In het licht' (Sela) – Sarah en Richard

1 In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Refrein
In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Refrein – Tussenspel – Refrein

In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

2 Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

3 Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

Lezing van Micha 5: 1 – 4a

1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. 2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaar, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. 3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 4 en hij brengt vrede.

Zanggroep zingt Lied 483: 1, 2 en 3 – Stille Nacht

1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lezing uit Jesaja 11: 1 – 5

1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2 De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3 Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.

Luisteren naar Lied 479: 1, 2 en 4 – Een lied weerklinkt in deze nacht
via YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=UbluI2fjK7c>

1 Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugdevol nieuws, want hier is Hij:
de vorst van Gods barmhartigheid.

2 Niet langer drukt ons droefheid neer: wij vinden
vreugde in de Heer.
Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugd in de Heer.
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.

4 Hij doet de duisternis teniet.
En engelen zingen ons dit lied:
Hij doet de duisternis teniet .
En engelen zingen ons dit lied:
Glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.

Heer, U bent naar ons toegekomen (tekst van Kees van Baardewijk)

Heer, U bent naar ons toegekomen,
verscheen in onze schamelheid.
Van Wie we enkel konden dromen,
werd zichtbaar in de werkelijkheid.
U kwam tot ons in donkere nacht.
U, Wie de wereld hunkerend wacht.

U zocht ons op om ons te helen,
te redden uit een groot verdriet,
U wilde alles met ons delen.
Wat U bij Vader achterliet...
is nu voor ons, U maakt ons rijk,
geeft toegang tot Uw koninkrijk.

En wat onzegbaar blij kan maken:
als angst en schuld ons diep verwart
dan wilt U ons steeds trouw bewaken,
ons brengen dicht bij 't Vaderhart.
En Hij die van ons lijden weet,
Hij is het die ons welkom heet.

Zanggroep zingt Lied 505: 1, 2 en 3 In de nacht gekomen

1 In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagend-
Heer, de wereld wacht!

2 In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.

3 In de nacht gekomen
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom - de wereld wacht.

Lezing uit Lucas 2: 1 – 7

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Luisteren naar – Be born in me (Francesca Battistelli) – Sarah en Richard

Everything inside me cries for order
Everything inside me wants to hide
Is this shadow an angel or a warrior?
If God is pleased with me, why am I so terrified?
Someone tell me I am only dreaming
Somehow help me see with Heaven's eyes
And before my head agrees, my heart is on its knees
Holy is He; blessed am I

Be born in me, be born in me
Trembling heart, somehow I believe that You chose me
I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
Every moment in the middle, make my heart Your Bethlehem
Be born in me

All this time we've waited for the promise
All this time You've waited for my arms
Did You wrap yourself inside the unexpected
So we might know that Love would go that far?

Be born in me, be born in me
Trembling heart, somehow I believe that You chose me
I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
Every moment in the middle, make my heart Your Bethlehem
Be born in me

I am not brave
I'll never be
The only thing my heart can offer is a vacancy

I'm just a girl
Nothing more
But I am willing, I am Yours

Be born in me, be born in me
I'll hold You in the beginning, You will hold me in the end
Every moment in the middle, make my heart Your Bethlehem
Be born in me

Overdenking

Zanggroep zingt Lied 506: 1, 2, 3 en 4 – Wij trekken in een lange stoet

1 Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!

Wij loven U, koning en Heer (2x),
wij loven U, koning en Heer!

3 Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!

Wij loven U, koning en Heer (2x),
wij loven U, koning en Heer!

2 Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint,
van oorlog en van pijn.

Wij loven U, koning en Heer (2x),
wij loven U, koning en Heer!

4 Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:

Wij loven U, koning en Heer (2x),
wij loven U, koning en Heer!

'Last' (gedicht van Joke Baardemans)

In het kind-zijn voel ik mij geborgen.
Daar, waar het allemaal begint,
waar men schoorvoetend wegen vindt
naar de dag van morgen.
Daar, waar ziel en zaligheid
opgaan in ongekunsteld leven.
Waar men bereid is te vergeven
na een verbeterd strijd.
Daar, waar het kind wordt geboren,
treden vergeten dromen naar voren,
durven mensen weer te vragen.
En wanneer hoogmoed de hoop verdrijft,
waardoor men in dromen steken blijft,
weet ik mij door het kind gedragen.

Dankgebed

Zanggroep zingt Lied 476: 1 en 3 – Nu zijt welkome

1 Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'
Kyrieleis.

Zo tussen kerstmis en oudjaar (gedicht van Josephine Banens)

Zo tussen Kerstmis en Oudjaar
dan is het buiten stil.
Over de velden ligt een sluier
alsof die mij zeggen wil:
bedek, vergeet wat is geweest en til
gedachten op naar nieuw,
toe kijk nog eens, probeer het, vol
verwachting, als een kind naar al
het nieuwe wat nog komen gaat.

Inzameling van de gaven

Luisteren naar – Maria had je door (Sela) – Sarah en Richard

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.

Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.

Kon je het al zien?
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!

Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?
De baby in je armen is waarlijk God met ons.

Wegzending en zegen

Zingen 'Ere zij God'

Ere zij God, Ere zij God, in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Ere zij God, in den hoge, Ere zij God, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde. Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen, een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, Ere zij God,
in den hoge! in den hoge! in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.