

Liturgie Kinderkerstfeest 2021 'Vol verwachting' 24 december 19:00 uur

Let op! Deze dienst is vooraf opgenomen op 19 december en is niet te bezoeken in de kerk

Richard speelt kerstliedjes op de piano

Welkom

Advent kaarsen aansteken (Jochem), gedichtje Nick en gebed Annemei

Zie vier kaarsjes brandend staan,
Als sterren die stralen in de nacht.
Het feest van Jezus komt er aan,
Wie had dat verwacht.

Lied 'Ga je mee op zoek naar het koningskind'

| | |
|---|--|
| 1 Ga je mee op zoek naar het koningskind? | 2 Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver. |
| Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. | Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! |
| Ga je mee op zoek naar het koningskind? | Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, |
| Want wie zoekt, die vindt! | kijk daar is de ster! |

3 We hebben die ster, daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder koningskind misschien...

Ga je mee op zoek... tralalala... Want wie zoekt, die vindt! (3x)

Presentatie – 'Vol verwachting' door Eveline en ds Rob

Een kort verhaal met afbeeldingen over Cadeautjes verwachten en krijgen en wie je graag op bezoek zou willen hebben tijdens een Sinterklaasfeest en op je verjaardag. Zou je krijgen wat je hebt gevraagd? Vol verwachting klopt je hart. Wat als je iets krijgt wat niet op je verlanglijstje stond? Soms krijg je een groot mooi ingepakt cadeau en dan zit er iets in wat je niet zo mooi vindt. Dan ben je teleurgesteld, dat vind je dan niet leuk. Maar met Kerst zijn we op zoek naar een heel groot geschenk. Weet jij welk geschenk? Kijk maar mee, dan kom je er vanzelf achter. Het is een prachtig cadeau!

Lied 'Wij zijn de stoere herders'

Refrein

Wij zijn de stoere herders. Wij passen op de schapen.
Wij waken in het veld als andere mensen slapen.
Wij zijn de stoere herders voor niets en niemand bang.
Wij vechten met een beer. Wij trappen op een slang.
En niemand, niemand, niemand, niemand krijgt ons klein
omdat wij stoere herders zijn.

Ik ben een stoere herder. Ik ben ontzettend sterk.
Hier in het veld van Efratha doe ik gewoon mijn werk.
Ik ben een stoere herder. Ik ben ontzettend groot.
En alle wilde dieren hier, die sla ik zomaar dood.
Ik ben een stoere herder. De kleinste van het stel.
Maar als ik alle schapen roep dan luisteren ze wel

Refrein:

Wij zijn de stoere herders.....

Ik ben een stoere herder. Ik werk hard voor mijn geld.
Daarom was ik vanavond laat een beetje uitgeteld.
Ik ben een stoere herder. Ik waak de hele dag.
Vandaar dat ik vanavond al wat te slapen lag.
Ik ben een stoere herder maar lag al op één oor.
Toen hoorde ik een mooi gezang. Het was een engelenkoor.

Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo (2x)

Gesproken: "De grote Heer van het heelal. Is net geboren in een stal. Ga dus op weg naar Bethlehem en volg de ster, dan vind je Hem."

Refrein:

En wij de stoere herders verlieten onze schapen.
En zochten naar de stal waar Jezus lag te slapen.
En wij, de stoere herders voor niets en niemand bang.
Wij knielden voor het koningskind en bleven daar heel lang.

Vanaf die dag, bij 't kindje klein willen wij goede herders zijn.
Leven zoals God het wil, van buiten stoer, van binnen stil.

Refrein allen:

En niemand, niemand, niemand, niemand krijgt ons klein
omdat wij stoere herders zijn.
En niemand, niemand, niemand, niemand krijgt ons klein
omdat wij stoere herders zijn.

Cadeau uitpakken met de kinderen

Maar wat staat daar voor een groot cadeau? Wat zou daar nu inzitten?

Kinderen zingen 'Kling, klokje, klingelingeling' (met muziekinstrumenten)

Kling, klokje, klingelingeling,
kling, klokje, kling!

Laat de boodschap horen, Jezus is geboren.
Met die blijde klanken, willen wij God danken.

Kling, klokje, klingelingeling,
kling, klokje, kling!

't Kindje geeft ons leven. Zal ons vrede geven.
Laat een loflied schallen. Vrede voor ons allen.

Kling, klokje, klingelingeling,
kling, klokje, kling!

Annemei zingt met Martine 'Vol verwachting klopt....' op melodie van 'Zie de maan schijnt door de bomen' (tekst van Marlies)

1 God hij kiest voor maagd Maria
Gabriel daalt bij haar neer
Hij vertelt haar, 'je wordt mama'
En de vader is de Heer

*Vol verwachting klopt haar hart,
Niet verbaasd, niet eens verward
Vol verwachting klopt haar hart,
Houdt van God en wacht met smart*

2 Het bevel was; 'Alle mensen,
Ga naar je geboorteplaats'
Jozef liep ver over grenzen
Wat hij deed was bovenmaats

*Vol verwachting klopt zijn hart
Niet verbaasd, niet eens verward
Vol verwachting klopt zijn hart
Flinke pas en wacht met smart*

3 Jezus zal nu heel snel komen
Nergens kunnen zij terecht
Zorgen zullen hen niet schromen
Doen gewoon wat God hen zegt

*Vol verwachting klopt hun hart
Niet verbaasd, niet eens verward
Vol verwachting klopt hun hart
Hand in hand, wachten met smart*

4 Aan de hemel staan de sterren
Eén wijst hen naar Bethlehem
Herders komen van zo verre
Begeleidt door God zijn stem

*Vol verwachting klopt hun hart
Niet verbaasd, niet eens verward
Vol verwachting klopt hun hart
In een kribbe, wat een start*

5 Kindje Jezus is geboren
God doet altijd wat hij zegt
Dus voel jij je soms verloren
Weet dat hij echt voor jou vecht!

*Vol verwachting klopt ons hart
G'loof in hem, wees niet verward
Vol verwachting klopt ons hart
Draag God bij je in je hart!*

Kerstverhaal lezen door Marlies (met afbeeldingen)

Lied 'Zijn naam is Jezus'

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus.

Couplet herhalen

Voor dit kleine kindje buigen wij ons neer.
Hij is de Messias, Hij is onze Heer,
Hij is de Messias, Hij is onze Heer.

Zijn naam is Jezus, Jezus is zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus (3x)

Kom laten wij aanbidden
Kom laten wij aanbidden
Kom laten wij aanbidden
die Koning

Herhalen

Kinderen zingen 'Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht'

1 Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht
en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt
jij in uw klein hoekje en ik in 't mijn

2 Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet
of het helder licht geeft of ook bijna niet
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn
jij in uw klein hoekje en ik in 't mijn

Gebed (ds Rob)

Lied 'Vrolijk Kerstfeest'

1 Wonderbare Raadsman (wonderbare Raadsman)
Sterke God (sterke God)
Eeuwige Vader (eeuwige Vader)
Vredevorst (vredevorst)

refrein

Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen

2 Vrede voor de wereld (vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht (heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken (vrijheid voor de volken)
Licht in nacht (licht in de nacht)

refrein – herhalen couplet 2 – refrein (2x)

Vrolijk kerstfeest iedereen
Vrolijk kerstfeest iedereen!

Aan deze dienst hebben meegewerkt:

Marlies, Annemei, Jochem, Ize, Nick, Marit, Martine, Vincent, Jeffrey, Alexander, Annefleur,
Gea, Richard, Eveline en ds. Rob

Kijk ook naar de dienst Kerstmorgen, een dienst voor Jong en Oud om 10:00 uur en op
Zondag Tweede Kerstdag is er vanuit de Grote- of Johanneskerk een Sing-In, die nu meer
een 'ZING THUIS MEE' dienst is geworden, vanwege het feit dat de dienst nu alleen online
kan worden uitgezonden, zonder mensen in de kerk. Maar om 11:00 uur kunt u meedoen en
eventueel later ook nog kijken.

Wij wensen jou en u een heel fijne Kerst!