



# Zondagsbrief



van de Protestantse Gemeente te Lekkerkerk - zondag 5 december 2021 - jaargang 22 no. 49

uitzending kerkdiensten, zowel eerdere als live: <http://www.pkn-lekkerkerk.nl/live-uitzending/>

*Dienst bijwonen? Iedereen is welkom!*

## De dienst van deze morgen, Ichthuskerk Tweede zondag van Advent

*Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.*

**Thema:** Hoe kunnen we God binnenlaten in ons leven

**Voorganger:** ds. Rob Maas

**Organist:** Elise Kreuk

**Lector:** Eveline Molenaar

**Lezingen:** Maleachi 3: 1 - 4 en Lucas 3: 1 - 6

**Zingen:** NLB 80: 1,2

**Luisteren:** 'Morgen zal ik er zijn' z.o.z. **Zingen:** Lichtlied

**Luisteren:** 'Hoe lang nog tot Uw vrede komt' z.o.z.

**Zingen:** NLB 439: 1,2 || 'Mijn hart wacht stil op U, o Heer' z.o.z.  
NLB 654: 1,4 || Amen

### Collecten:

**1e collecte** voor de kerk IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

**2e collecte** diaconie adoptiekinderen IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

**3e collecte** Kerk in Actie Zending IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457  
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. kinderen Rwanda

### Er is geen koffiedrinken na deze dienst.

*Net als na de diensten in de Grote- of Johanneskerk gaat tot nader order ook het koffiedrinken op de eerste zondag van de maand niet door.*

### Langdurige verpleeghuisopnamen buiten Lekkerkerk:

De Waterpoort, Markt 182, 2931 EC Krimpen a/d Lek:

- **De heer H. Janssen**

- **Mw. P.F. Broere-van Sprang**

- **Dhr. H. Polderman de Jong**

Slothove, Poorthuisstraat 23, 2861 DV Bergambacht:

- **Mw. G. Borsje-Stout** (afd. Kasteelslot, 1e etage kamer 39A)

- **Mw. B.M. (Sjaan) Oosterom-de Vos**

Zorgcentrum Wilgenhoven, Kievitslaan 1b, 2821 XL Stolwijk:

- **Mw. R. Broere-Slingerland**

Verpleeghuis 'De Westerweeren' Kamer 104,

Burg.Huijbrechtstraat 66, 2861 DB Bergambacht:

- **Mw. A.C. van Dam-v.d. Graaf**

De Zellingen, Zorgcentrum Crimpenersteyn

Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel

- **Mw. P. Burger-Stijnen** en ook - **Mw. W. Lever-Kuiper**

### Ook noemen wij:

- **Sanne de Heer**, Landgoed Hooge Burch, Spoorlaan 19,  
afd. Weideweg 11, 2470 AA Zwammerdam

- **René de Jong**, Zeeldraaier 17, 3363 WD Sliedrecht

- **Gerard Jan van Vliet**, G.J.v.Heuven Goedhartweg 2, 2871AZ Schoonhoven

| Agenda vergaderingen/evenementen |   |
|----------------------------------|---|
| di 7-dec                         | <b>gaat niet door</b> club 8-12 jaar      |
| vr 10-dec                        | <b>gaat niet door</b> inloopochtend       |
| ma 13-dec 20:00                  | <b>waarschijnlijk digitaal</b> kerkenraad |

**Predikant:** ds. Rob Maas; tel. 06-24820639  
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl

vaste vrije dag: woensdag

**Pastoraal werker:** mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095  
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl

vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

**Scriba:** mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,  
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607  
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

## Volgende week, 12/12, 10:00 uur

Grote- of Johanneskerk

Derde zondag van Advent

Voorganger: ds. J.P. Koning, Reeuwijk

### Bij de collecten

De **2de collecte**, de diaconie collecte, is voor onze **adoptiekinderen**. Anyi-Michel uit Bolivia en Laboni uit Bangladesh vertellen ons dat bij hen ook corona maatregelen waren zoals bij ons. Maar zij zijn niet ziek geweest en alles gaat weer terug naar normaal. Laboni gaat alweer gewoon naar school. Van Parvesh en Rajmuni in India horen we al heel lang helaas niets.

### 3e collecte Kerk in Actie- Zending (Rwanda – Advent 2021)

Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Wat ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. Steun dit werk via de collecte of met een bijdrage op vermelde rekening. Hartelijk dank!

### Bloemen

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag als groet van de gemeente naar **mw. B.W. (Sjaan) Eerland-den Toom**, die na een spannende, maar geslaagde operatie weer thuisgekomen is.



Komende week zullen er bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds** worden gebracht als een 'stille groet'.

### Ziekenhuisopnamen, zieken

**Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt** is nog altijd in Verpleeghuis Rijckehove. Het adres: Tjaikovskistraat 1, 2901 HM Capelle aan den IJssel. Ze verblijft op afdeling Heidehof, kamer 6.

**Mw. N.C. (Netty) Eerland-Adam** moest onlangs een operatie ondergaan. Eenmaal thuis kwam daarbij dat zowel zijzelf als haar man Pieter ondanks volledige vaccinatie en extra voorzichtig gedrag toch besmet bleken met het coronavirus. Pieter moest daarvoor zelfs opgenomen worden in het Groene Hartziekenhuis. Vrijdag mocht hij weer thuiskomen, maar hij is nog erg zwak.

**Koster Grote- of Johanneskerk:** Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603

**Koster Ichthuskerk (december):** Teus Verkuil, tel. (0180) 663287

**Inleveren kopij zondagsbrief:** tot vrijdagavond 18:00 uur via [zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl](mailto:zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl)

**Inleveren kopij Ontmoeting:** Zie Ontmoeting onder de opsomming van de kerkdiensten.

**Website kerk:** [www.pkn-lekkerkerk.nl](http://www.pkn-lekkerkerk.nl)

## Luisteren naar 'Morgen zal ik er zijn' van Lars en Reyer

Daar in de verte straalt de ster  
We gaan er naar toe maar het is nog zover  
De wolken ontnemen het zicht af en toe  
Dorst en honger, we worden moe

Het is zwaar, de moed zakt weg  
Herinner je dan wat er is gezegd  
Het leven op aarde is kwetsbaar en broos  
Maar nooit en te nimmer uitzichtloos

### Refrein

U hebt beloofd morgen zal ik er zijn  
Heer maak ons hart bereid  
Wij zien verlangend  
Vol verwachting naar U uit

Licht dat ons verschijnt  
Ons van de nacht bevrijd  
Wij hopen, wij geloven  
Morgen zal U er zijn

Het is guur, donker en koud  
Maar niets dat ons nog tegenhoudt  
Laten we hier nu niet stil blijven staan  
We weten toch waar we heen gaan

### Refrein

O wijsheid - Morgen zal U er zijn  
O Adonai - Morgen zal U er zijn  
Wortel van Isai - Morgen zal U er zijn  
Sleutel van David - Morgen zal U er zijn  
Dageraad - Morgen zal U er zijn  
Koning van de volken - Morgen zal U er zijn  
Immanuel, o Immanuel

### Refrein

## Geboren en gestorven

Op 19 november werd onverwacht **Iva Lebbink** geboren, na een zwangerschap van twintig weken. Op het geboortekaartje schreven Joëlle en Marien Lebbink: "Geboren, gestreden en in onze armen overleden." Onder de afbeelding van een regenboog de woorden: "Een teken van trouw, God zorgt voor jou." Op 23 november hebben wij in de aula van de begraafplaats van Berkenwoude, dichtbij het ouderlijk huis, afscheid van Iva genomen. Na de dienst in de aula hebben we Iva in haar graf gelegd en haar omringd met kleurrijke bloemenpracht. We geloven dat zij bij God in de hemel is, daar waar het goed is. Wij wensen Marien en Joëlle veel kracht toe en Gods zegen in deze verdrietige tijd.

## Luisteren naar Hoe lang nog tot Uw vrede komt

1 Hoe lang nog tot uw vrede komt?  
Wanneer vertroost U Israël?  
Hoe lang tot uw Gezalfde komt  
en Davids huis in eer herstelt?

2 Hoor ons gebed, zie ons verdriet;  
onthoud ons uw genade niet.  
O Trooster, geef ons hoop en moed  
als U ons ongezien ontmoet.

3 U leidt mij naar uw heiligdom;  
ik zie de hoop van Israël.  
Uw rijk van recht en vrede komt:  
de volken zien en staan versteld.

4 Gezegend is de vredevorst,  
de redder die uw volk verlost.  
Gezegend is dit heilig kind,  
dat door zijn dood de wereld wint.

5 Nu laat U mij in vrede gaan,  
want U lost uw beloften in.  
Ik neem uw redding dankbaar aan,  
tot eens de wereld vrede vindt.

6 Wanneer ik hier mijn ogen sluit,  
heet U mij welkom in uw huis.  
Ik leef het leven tegemoet,  
tot ik U zie en U ontmoet!  
....herhaal 1x

Nu laat U mij in vrede gaan.

## Zingen

### 'Mijn hart wacht stil op U, o Heer' melodie Lied 24, tekst André F. Troost)

1 Mijn hart wacht stil op U, o Heer,  
uw komst verwacht ik, meer en meer,  
uw liefde houdt mijn ziel gevangen.  
Naar U gaat al mijn vreugde uit,  
ik wacht op U, wacht als een bruid,  
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

4 Ik roep, ik smeeke vol ongeduld:  
O Geest, als Gij mijn leven vult,  
o overvloed, o milde regen,  
dan wordt mijn hart verrassend rein,  
dan drink ik fris uit uw fontein:  
water des levens, zuiver zegen!

5 Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,  
uw komst, de grote ommekeer;  
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!  
Gij die mijn allerliefst zijt,  
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,  
vervul mijn allerdiepste verlangen!

## Adventsberichten

Vorig jaar begon ik met Adventsberichten. Ook dit jaar zal ik een aantal maken, daarvoor kun je je aanmelden bij dominee Rob Maas via Whatsapp 0624820639 of kijk via YouTube 'Dominee Rob Maas'.  
Maandag 6 december het eerste bericht.

## Lichtpunten in Advent

Met Kerst vieren we de geboorte van het Licht. En in Advent leven we daar verwachtingsvol naar toe. Het is met u en met jou misschien ook een beetje zoals met mij, er werd best veel van ons gevraagd de afgelopen bijna twee jaar. Soms ging het licht weer een beetje schijnen en leek het Covid-virus onder controle, maar nu zitten we met een dubbel gevoel in deze donkere dagen voor Kerst. Zelf heb ik gemerkt dat ik het gevoel voor tijd een beetje kwijt ben geraakt. Want het is al de tweede zondag van Advent en dat vraagt om bezinning. Vorige week vergeten? Ik weet het niet.

Je kunt ook dit jaar terecht via <https://petrus.protestantsekerk.nl/advent/> voor mooie dagelijkse Adventsbodschappen, die aan het denken zetten. Bijvoorbeeld vandaag (3/12) de vragen:

"Zou je schrikken als Jezus  
vandaag bij je aanbelde?  
Hoe maak je ruimte voor Hem?"

Of stap nog op bij de Adventsretraite van <https://www.ignatiaansbidden.org/> dit jaar met als thema 'Hoop bedriegt niet', met geloofsimpulsen, citaten en gebeden.

Ik vond daar dit gebed  
en geef het je mee:

*Dichtbij is uw woord,  
Heer onze God,  
dichtbij is uw genade.*



*Kom ons dan nu  
met macht en mildheid tegemoet.  
Sta niet toe dat wij doof zijn voor U,*

*Maar maak ons open en ontvankelijk  
voor Jezus Christus uw zoon,  
die komen zal,  
om ons te zoeken en te redden,*

*vandaag en alle dagen  
tot in eeuwigheid.*

(Huub Oosterhuis in 'Bid om vrede')

