

De dienst van deze morgen, Grote- of Johanneskerk Vierde Advent

Thuis kunt u alvast een kaars klaarzetten, die u aansteekt op het moment dat de voorganger de kaars van verbondenheid aansteekt.

Voorganger: ds. J.A. Compagner, Woerden

Organist: Richard den Ouden

Lector: Jorien Slingerland

Lezingen: Jesaja 60: 1-4 en 19-20

Lukas 1: 57-80 uit de Naardense Bijbel, z.o.z.

Zingen: Psalm 19: 1,2 || Kyriegebed met NLB 463: 1,6,7,8

Zingen en Luisteren: NLB 444: 1(Z), 2+3(L), 4+5(Z) || NLB 158a: 1(Z), 2(L), 3(Z)

NLB 462: 1(Z), 2+3(L), 4(Z), 5(L), 6(Z)

Zingen: NLB 435: 1,2 || Amen

Collecten:

1e collecte voor de kerk

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

2e collecte voor de diaconie

IBAN: NL11 RABO 0333 8284 61

3e collecte voor onderhoud orgels

IBAN: NL07 RABO 0335 7028 64

o.v.v. Onderhoud orgels

Bloemen

De bloemen gaan als groet naar
mw. G. (Riet) van der Ende-Verhoog

Er zijn bloemen uit het **Jan van Zwienenfonds** gegaan naar **mw. N.A. (Nel) Roest-de Waard**



Ziekenhuisopnamen

Mw. M. (Lena) Brusse-van Herk heeft haar heup gebroken en ligt in het Groene Hartziekenhuis. Maandag gaat zij voor revalidatie naar de Ronssehof, Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda,

Mw. M.A.M.A. (Riet) van Hoorn-Kapteijn is opgenomen in het LUMC, Albinsdreef 2, 2333 ZA Leiden, kamer J8-169. Zij heeft daar vrijdag een operatie ondergaan.

Thuisgekomen

Mw. J. (Jannie) de Graaf-Potuijt

Kerstviering ouderenmiddag

De kerstviering van de ouderenmiddag gaat door. We zullen het programma wat aanpassen en we vragen iedereen om zo weinig mogelijk rond te lopen. We hanteren dezelfde regels als bij een kerkdienst, dus: mondkapje op zolang we niet op onze plaats zitten, handen ontsmetten bij binnenkomst en, helaas, thuisblijven bij klachten die kunnen wijzen op besmetting met corona. Het klinkt weinig gastvrij, en ook wat streng, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal zo dat we voorzichtig moeten zijn. Toch hopen we dat we met elkaar een mooi samenzijn kunnen hebben op dinsdag 21 december om 14.30 uur in de Ichthuskerk.

*Voor de duidelijkheid: de maaltijd na afloop gaat **niet** door.*

Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u bellen met

Mariet Verkuil, tel 06-10251433

De commissie ouderenmiddagen

Agenda vergaderingen/evenementen (voor zover bekend)
di 21-dec **gaat helaas niet door** club 8-12 jaar

Predikant: ds. Rob Maas; tel. 06-24820639
e-mail dominee@robmaas.freedom.nl
vaste vrije dag: woensdag

Pastoraal werker: mw. Jacqueline van Sprang; tel. 06-16428095
e-mail pastoraalwerker@pkn-lekkerkerk.nl
vaste werkdag: dinsdag, maar bijna altijd telefonisch bereikbaar

Scriba: mw. Martine Sluimer, Schuwacht 16,
2941EE Lekkerkerk; (0180) 660607
e-mail scriba@pkn-lekkerkerk.nl

Kerstavonddienst vrijdag 24 december, 16:00 uur in de Grote- of Johanneskerk

Voorganger: ds. Rob Maas

De dienst wordt op een ongebruikelijke tijd gehouden, om kerkbezoek mogelijk te maken.

Hij wordt direct uitgezonden, maar kan ook later gevolgd worden, zoals dat altijd het geval is met de dienst op zondagmorgen.

Kerstproject

Advent is de tijd van vooruitkijken, uitzien naar de toekomst van de Redder die hoop brengt voor alle volken. Het kerstproject

'Thuis in Bethlehem'

dat digitaal tijdens de kerkdiensten wordt gepresenteerd, gaat over de verhalen van het leven van Ruth. Deze komen hierin centraal te staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst vanuit het perspectief van een vluchteling.

De leiding van de kindernevendienst



Dienst op zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag, 10:00 uur

Voorganger: ds. Rob Maas

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag, 11:00 uur Sing-in in de Ichthuskerk

Zie de achterzijde van dit blad.

Oudejaarsdienst, 31 december, 19:00 uur

De oudejaarsdienst wordt gehouden zonder kerkgangers en wordt direct uitgezonden.

Koster Grote- of Johanneskerk: Pieter Rozendaal, (0180) 846212 06-29592603
Koster Ichthuskerk (december): Teus Verkuil, tel. (0180) 663287
Inleveren kopij zondagsbrief: tot vrijdagavond 18:00 uur via zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl
Inleveren kopij Ontmoeting: Zie Ontmoeting onder de opsomming van de kerkdiensten.
Website kerk: www.pkn-lekkerkerk.nl

Lukas 1, 57 – 80 (Naardense bijbel)

57 Maar als voor Elisabet de tijd vervuld is om te bevallen, baart zij een zoon.

58 Die rondom haar huizen en die van geboorte familie van haar zijn, horen dat de Heer zijn ontferming groot gemaakt heeft aan haar en hebben zich mét haar verheugd.

59 En het geschiedt op de achtste dag: als ze het jongetje komen besnijden en het naar de naam van zijn vader tot een Zacharias hebben uitgeroepen

60 zegt ten antwoord zijn moeder: nee!- er zal Johannes worden geroepen!

61 Zij zeggen tot haar: uit jouw geboortefamilie is er niemand die met die naam wordt geroepen!

62 Maar ze hebben naar zijn vader gewenkt hoe hij wil dat het wordt geroepen.

63 Hij vraagt om een plankje en schrijft op wat hij wil zeggen: Johannes is zijn naam! Allen zijn verwonderd.

64 Maar terstond wordt zijn mond geopend, komt zijn tong los en spreekt hij, God zegenend.

65 Er geschiedt over allen die rondom hen huizen vreze, en in heel het bergland van Judea wordt van al deze dingen gesproken,

66 en allen die ze horen sluiten ze in hun hart, zeggend: wat zal dit jongetje voor iemand zijn?- want de hand des Heren is met hem!

67 Zacharias, zijn vader, wordt vervuld van de heilige geestesadem en profeteert, zeggend:

68 gezegend de Heer, Israëls God: omdat hij naar zijn gemeente omziet en hem verlossing bereidt;

69 hij wekt een hoorn van redding voor ons op in het huis van zijn knecht David,-
70 zoals hij heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van eeuwigheid af:

71 redding van onze vijanden, uit de hand van al wie ons haten,

72 om de ontferming over onze vaders te betonen, te gedenken zijn heilig verbond,-

73 maar een eed die hij heeft gezworen aan Abraham, onze vader:

74 het ons te geven om zonder vrees, aan de hand van vijanden ontruikt, hem te vereren,

75 in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aanschijn al onze dagen!-

76 en jij dan, jongetje, tot profeet van de Hoogste zul je worden geroepen, want je zult uitgaan voor het aanschijn van de Heer om te bereiden wegen voor hem

77 door kennis van redding teschenken aan zijn gemeente in de vergeving van hun zonden;

78 het is door het innige ontfermen van onze God dat naar ons zal omzien de zonsopgang uit den hoge,

79 om te schijnen voor wie neerzitten in duisternis en schaduw des doods,- om onze voeten te richten op een weg van vrede!

80 Maar het jongetje is opgegroeid en door geestesadem krachtig geworden; hij is in de woestijnen geweest tot de dag dat hij zich aan Israël vertoont.

Sing-in op 2e kerstdag

Op 2^e kerstdag, zondag 26 december, willen we vanaf 11:00 uur een Sing-in organiseren in de Ichthuskerk.

Er zijn mensen die geen familie of vrienden hebben met wie ze kerstfeest kunnen vieren.

Met name deze mensen zijn meer dan welkom! Na de Sing-in wordt een heerlijke warme drank geserveerd. Daarnaast is er een kleine verrassing om mee naar huis te nemen.

Wilt u komen en meedoen? Geeft u dan uw naam en telefoonnummer aan ons door voor dinsdag 21 december aanstaande.

Indien gewenst halen wij u thuis op.

U kunt u opgeven bij Suzanne Lebbink:

eslebbinkmudde@gmail.com

of telefonisch (0180) 662487



Om bovenstaande tot een succes te maken zijn wij nog op zoek naar enkele mensen die mee kunnen helpen op deze dag.

Geeft u zich hiervoor op bij Hennie Klerk:

hennieklerk@upcmail.nl

of telefonisch 06 49738107

Ook kunt u met Hennie contact opnemen als u deze actie op één of andere manier wilt sponsoren.

We hebben GOED NIEUWS en SLECHT NIEUWS

Eigenlijk hebben we goed nieuws, slecht nieuws en weer goed nieuws.

Het goede nieuws is dat we voor 50% een nieuwe preses van de kerkenraad hebben gevonden.

Harmen Lebbink heeft aangegeven dat hij, ondanks zijn drukke baan, zich wil blijven inzetten voor onze gemeente en het ziet zitten om voor 50% de presesfunctie van de kerkenraad te vervullen. De kerkenraad is daar erg blij mee.

Het bijbehorende slechte nieuws is dat we nog een deel-functie voor het voorzitterschap van de kerkenraad open hebben staan. Dus heeft u ook een drukke baan, of misschien toch niet, en wilt u ook bijdragen aan onze gemeente, meldt u dan aan. We bieden u een gezellig team waarin u kunt meewerken aan het gemeentelieven van de Protestantse Gemeente van Lekkerkerk.

Meldt u aan of informeer via scriba@pkn-lekkerkerk.nl.

Dit kan beide natuurlijk ook bij dominee Rob, Jolanda Littel en Harmen Lebbink.

We sluiten af met nog meer goed nieuws. De kerkenraad is blij om u te kunnen melden dat Vincent Bazan heeft aangegeven dat hij de functie van jeugdouderling op zich wil nemen. We zullen Vincent van harte welkom heten in ons team.

De kerkenraad

De volgende Zondagsbrieven

De volgende twee zondagsbrieven worden verspreid op de **vrijdagen** 24/12 en 31/12. Die van 24/12 wordt ook uitgereikt bij de aanvang van de dienst om 16:00 uur. Kopij voor deze brieven inleveren op de **donderdag** 23/12 en 30/12 voor 18:00 uur. U kunt de zondagsbrieven ook vinden op de site van de kerk.

Kerstfeest Zondagsschool gaat niet door

Gezien het grote aantal coronabesmettingen, ook onder kinderen, en de onlangs afgekondigde maatregelen door de overheid leek het ons verstandiger om dit jaar het zondagsschoolkerstfeest af te gelasten. Heel erg jammer, temeer omdat er inmiddels al de nodige voorbereidingen waren getroffen en we met de kinderen al verschillende kerstliedjes hadden geoefend. Hopelijk kunnen we het volgend jaar weer op de normale manier vieren. De leiding van de zondagsschool

Tijdelijke stop kindernevendienst

We hebben besloten om tijdelijk de kindernevendienst te stoppen. Gezien de maatregelen en sluiting van de scholen vinden wij het niet verstandig om door te gaan. De kinderen die wat vaker komen zullen wij op de hoogte brengen. We hopen weer te kunnen starten als de scholen weer open zijn.

Marlies en Miranda

Advent en Kerst in coronatijd

Komende week alleen nog op maandag en woensdag een Adventsbericht, want vrijdag is het Kerstavond met om 16:00 uur een dienst waar je naar toe kunt of die je thuis (of elders) mee kunt vieren. We vieren met Kerst de geboorte van Jezus Christus. In coronatijd misschien net zo intiem als daar in Bethlehem, in kleine kring. Dat brengt deze tijd met zich mee, kleinschaliger leven. Dat doet pijn en dat brengt onzekerheid met zich mee. Wat kun je nog plannen, waarom zou je nog iets plannen? Scriba René de Reuver (PKN Nederland) schreef na de laatste persconferentie n.a.v. het steeds moeten schakelen:

“Ook dit jaar vindt u vast en zeker een passende vorm om het evangelie te vertolken, zodat het licht van Kerst kan schijnen in deze verwarrende en donkere tijd. Ook al kost de creativiteit en veerkracht om alternatieven te bedenken u, net als mij, dit jaar veel meer moeite. De rek is eruit. De veerkracht is op. We hadden zo gehoopt dit jaar de geboorte van Jezus weer uitbundig met elkaar te kunnen vieren.”

Daar kwam weer (bijna als vanzelfsprekend tegenwoordig?) kritiek op van collega's in het land. Wat nu, de veerkracht is op? Je ziet we blijven heen en weer geslingerd worden tussen wat we willen en wat mogelijk is. Nu, wat kan met Kerst?

Je kunt naar de diensten komen of die thuis volgen. Je kunt die enkeling bij je kleine gezelschap uitnodigen. Wat zeker kan en aan te raden is, is aandacht geven aan het Kind daar in de kribbe, de reden van Zijn komst en Zijn boodschap van Vrede op aarde en een goed leven voor iedereen.

Gezegend Kerstfeest gewenst!
Ds. Rob Maas



VIER kaarsen mogen BRANDEN

zij geven ons weer MOED

nog maar HEEL EVEN wachten

dan wordt het LIGHT en GOED



Versje voor de vierde advent