

Liturgie 23 januari 2022, Grote kerk Lekkerkerk

Welkom en mededelingen

Stil gebed

NLB 287: 1, 2 en 5 Rond het licht

Bemoediging en groet

NLB 139: 1, 8 en 14 Heer die mij ziet...

Gebed

Woorden van genade

Leefregel

Opw. 378 Ik wil jou van harte dienen <https://youtu.be/tnEYJs5XM48>

Kindermoment -

Lied: Maak een vrolijk geluid <https://youtu.be/zhF3CLSdJdw>

Schriftlezing: Johannes 2: 1 - 11 Bruiloft in Kana

NLB 87: 1 t/m 4 Op Sions berg

Verkondiging

Zingende Gezegend 64 (Melodie: NLB 512, O Jezus hoe...)

1. Drink vrolijk, proef de zoete wijn,
de vrucht van Gods verbond –
de beker gaat langs groot en klein,
het heil van mond tot mond.

2. Maar dan: o God, de wijn is op!
Er klinkt geen loflied meer,
de leegte slokt het leven op,
de liefde lokt niet meer.

3. Is dit nu het beloofde land,
het hooggeprezen feest –
of is er, Heer, aan onze kant
tekort aan trouw geweest?

4. Een stem: 'Maak al wat leeg is vol,
vervul Gods goede wet!'
Zie hoe de Wijnstok liefdevol
de ware vreugde redt!

5. Zeg niet: Er zal geen feest meer zijn,
leeg is mijn kruik, mijn kan
Hij maakt op tijd van water wijn,
van Kana: Kanaän.

Dankgebed en voorbeden

Opw. 602 Vrede van God

Zegen