

Orde van dienst 13 feb 2022 – Bediening H. Doop – PG Lekkerkerk G-of J kerk – 10:00 uur

In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Gijs Johannes van der Hoog, zoon van Alexandra Bouwen en Arjan van der Hoog en broertje van Floortje en Luuk

Orgel en piano: Richard den Ouden

Welkom en mededelingen

we gaan staan

Intochtslied Lied 86: 1 en vers 6 uit de Oude Psalmberijming

1 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.

6 Leer mij naar uw wil te hand'len,
'k zal dan in uw waarheid wand'len;
neig mijn hart, en voeg het saâm,
tot de vrees van uw naam.
Heer', mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven;
'k zal uw naam en majesteit
eren tot in eeuwigheid.

Dominee steekt de kaars van verbondenheid aan

Stil gebed

Bemoediging en groet

we gaan zitten

Gebed om toenadering

Zingen ELB 8 (Opw 281) Als een hert dat verlangt naar water (2x)

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

*Tijdens het zingen van het lied worden de dopeling en het doopwater binnengebracht.
Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont. De doopvont wordt nu gevuld met water.*

DE DOOP

Inleiding

Uitleg over de doop

Onze Heer Jezus Christus heeft na zijn opstanding uit de dood tegen zijn leerlingen gezegd: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, door hen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hen te leren onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.' Mt. 28:19-20

In de doop laat God ons opnieuw geboren worden uit het water en uit de heilige Geest en zijn wij gereinigd door het nieuwe verbond in Christus.

In de doop worden wij gezalfd met de gaven van de heilige Geest, de Trooster, de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis en eerbied, de geest van liefde voor de Heer. Js. 11:2

Door de doop ontvangen wij kracht om getuige van Christus te zijn daar waar Hij ons roept, vandaag en alle dagen van ons leven.

Gezegend de Naam van de Heer.

Voorstellen van de dopeling

Ouderling

"Als dopeling is hier in Gods huis binnengebracht Gijs van der Hoog

De doopouders komen naar voren

voorganger

welke naam hebben jullie aan dit kind gegeven?

ouders

Gijs Johannes

voorganger

Wij geloven dat deze namen geschreven staan in de palm van gods hand. Js. 49:16

Doopebed

we gaan staan

Belijdenis

Wij worden getuigen van de doop van Gijs en gedenken onze eigen doop. Daarom belijden wij ons geloof met het zingen van lied 340b

Zingen Lied 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heil'ge Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

gemeente gaat zitten; ouders blijven staan

Geloften en doopvraag

Beloven jullie Gijs, die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen?
Beloven jullie hem op te voeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus en hem in liefde
trouw te blijven welke weg hij in de toekomst ook zal gaan?
Beloven jullie zo elkaar en je kinderen aan God op te dragen?

Arjan en Alexandra wat is daarop jullie antwoord?

ouders

Ja, dat beloven wij.

voorganger

Willen jullie dat Gijs gedoopt wordt?

ouders

Ja, dat willen wij.

Doop en handoplegging

Dooptekst Psalm 91: 4 (NBV21)

“Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser.”

Overhandiging van de doopkaars – ontstoken aan de Paaskaars met de woorden: *“Ontvang het licht van Christus”*

Bevestigen van het geboortelint op het geboortebord – overhandiging doopkaart

Verwelkoming en belofte van de gemeente

Allen staan

Voorganger:

aan de kinderen in de kinderen:

vinden jullie het fijn dat Gijs vanmorgen gedoopt is? En willen jullie goeie vriendjes en vriendinnetjes voor hem zijn, zoals we van Jezus hebben geleerd?

Voorganger:

Gemeente van de Heer,

wilt u Gijs in uw midden ontvangen als kind van God, hem dragen in uw gebeden en wilt u hem, voor zover het in uw vermogen ligt, helpen groeien in het geloof en hem helpen om Christus te volgen?

Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: JA, VAN HARTE

Zingen Opwekking 599 – Kom tot de Vader

1 Nog voordat je bestond kende Hij je naam
Hij zag je elk moment en telde elke traan
omdat Hij van je hield gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt.

2 En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed verandert daar iets aan
omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader. Kom zoals je bent,
heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

3 En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan
omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn eigen zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein 2x

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

4 De liefde die Hij geeft de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Kinderen naar de kindernevendienst

Zingen 'Heer blijf bij hen, neem hen mee

Schriftlezing – Psalm 139

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

2 u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.

3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.

4 Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.

5 U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.

6 Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?

8 Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee,

10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’

12 ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

13 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.

14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.

16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal,

18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

19 God, breng de zondaars om, – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –

20 ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam.

21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER, niet verachten wie tegen u opstaan?

22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden.

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt,

24 zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

Zingen Lied 139: 1, 8 en 14

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

8 Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Verkondiging

Zingen Lied 217: 1, 2, 4 en 5

1 De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Gedenken Aaltje van der Linden-Noordegraaf

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied 793: 1 en 2

1 Bron van liefde, licht en Ieven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2 Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind-
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

Wegzending en Zegen